

T.C.  
MARMARA UNIVERSİTESİ  
SOSYAL BİLİMLER  
ENSTİTÜSU  
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSU  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  
BİLİM DALI

\* ABDULBAKİ NÂSIR DEDE  
DİVÂNİ

53842

GİRİŞ - METİN - İNDEKS  
( YÜKSEK LİSANS TEZİ )

HAZIRLAYAN :

MELEK BIYIK

DANİŞMAN :

PROF. DR. ORHAN BİLGİN

İSTANBUL , 1996

## **İ Ç İ N D E K İ L E R**

Önsöz .....	I
Transkripsiyon Sistemi .....	III
Bibliyografya ve Kısaltmalar .....	IV-V
Giriş .....	VI-XIII
Metin .....	1-97
İndeks (Özel İsim ve İstilahlar) .....	98-106
Metinde Geçen Terkipler ve Karşılıkları .....	107-151

## ÖNSÖZ

Türk kültür hayatına yaklaşık altı asır hükümeden Klasik Türk Edebiyatı'nın daha iyi anlaşılması, yeni nesle tanıtılıp benimsetilmesi ve gelecek kuşaklara miras olarak bırakılmasının son derece önemli olduğu bilinmektedir. Tanrınar'ın "Çocuklarımıza bir kaç yüz yabancı kelimeyi öğretemedigimiz için koskoca bir divan edebiyatı hazinesine kilit vurduk" sözünden de hareket ederek, acı-zâne çalışmamızla bir parça da olsa bu kilit aralanmaya çalışıldı.

Divan edebiyatının son demlerini yaşadığı 18.yy'da Abdülbâki Nâsır Dede tarafından kaleme alınan tez çalışmamız, Süleymanîye Kütüphanesi, Nâfiz Paşa Koleksiyonu 941'de kayıtlı bilinen tek nüsha bir divandır. Çalışmamızda divanın metni, metinde geçen özel adlar ve istilahlar indeksi, terkipler ve karşılıkları yer almaktadır. Giriş bölümünde de şâirin yaşadığı devir ve muhit, hayatı ve ailesi, edebi şahsiyeti ile eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Metin çalışması sırasında transkripsiyon sistemi kullanılmıştır. Çalışmamızda Nâsır Dede'nin soy kütüğü şema ile gösterilmiştir. Bu şema, Fatma Adile Aksu'nun, "Abdülbâki Nâsır Dede ve Tetkîk u Tahkîk" adlı yüksek lisans tezinden alınmış, ancak çalışmamız sırasında elde edilen bilgilerden istifade edilerek Ali Nutkî Dede'nin damadı Numan Dede ve torunları Muhammed Salih Dede ve Zekîyye Hanım ile Abdurrahim Dede'nin kızları Fatma Münire Hanım ve Sayîde Hanım tarafımızdan ilave edilmiştir. Özel adlar ve istilahlar indeksinde, şahıslar hakkında bilgi verilmeye çalışıldı. Mevlevîlikle ilgili bazı unsurlar (çalgılar, makamlar, usuller vs.), terimler hakkında da gerekli açıklamalar yapıldı.

Yüksek lisans tezi olarak hazırladığımız bu çalışmamızda eksiklik ve yanlışlıklar bulunabilir. Bunun anlayışla karşılanıp düzeltileceği inancındayız.

Bu tezin başlamasındaki tavsiye ve yardımları ile bana yol gösteren, tezimin danışmanlığını üzerine alan ve hiç bir konuda yardımını esirgemeyen hocam Prof.Dr.Orhan Bilgin'e şükranlarımı arz ederim. Ayrıca metin tashihlerini yapmama yardım eden Yrd.Doç.Dr. Sebahat Deniz'e, kaynak göstererek çalışmama katkıda bulunan Prof. Dr.Mustafa Fayda'ya da teşekkürü bir borç bilirim.

Bu çalışma ile Türk edebiyatına ve kültürüne yeni bir eser, yeni bir şahıs tanıtarak hizmet edebildiysem kendimi bahtiyar addedeceğim.

Melek Bıyık  
İstanbul, 1996

METİNDE KULLANILAN  
TRANSKRİPSİYON ALFABESİ

i	a,e,i,i,u,ü	ص	s
T	â	ض	z
ب	b	ط	t̤
پ	p	ظ	z̤
ت	t	ع	u
س	s	غ	g
ج	c	ف	f
ئ	ç	ق	k̤
ه	h	ك	k,g,ğ
خ	h	ڭ	n
د	d	ل	l
ز	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	ۋ	v,û,ü,o,ö
ج	j	ە	h,a,e
س	s	ي	y
ش	s		

**BİBLİYOGRAFYA VE KISALTMALAR**

Aksu, Fatma Adile; Abdülbâkî Nâsır Dede ve Tetkîk u Tahkîk  
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Ün.  
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İst.-1988

Berkes, Niyazi; Türkiye'de Çağdaşlaşma, İst.-1978

Gölpınarlı, Abdülbâki; Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik, İst.-1953

" " ; Mevlevî Adâb ve Erkânı, İst.-1963

Özcan, Nuri; Abdülbâkî Nâsır Dede mad., DIA, I, 199

Özkan, İsmail Hakkı; Türk Musikisi Nazariyât ve Usûlleri Kudum Velveleleri, İst.-1990

Öztuna, Yılmaz; Türk Musikisi Ansiklopedisi I, II, Ankara-1990  
Tez, (bkz.Aksu, Fatma Adile)

Uzunçarsılı, İsmail Hakkı; Osmânlî Tarihi IV, Bölüm II, Ankara-1959

a.g.e. : adı geçen eser

sf. : sayfa





G I R T S

**ABDÜLBÂKİ NÂSIR DEDE**  
**(1765-1821)**

**DEVİR VE MUHİT** :

Nâsır Dede, 18.yy'ın ikinci yarısı ile 19.yy'ın başlarında 56 yıl yaşamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama hatta gerileme dönemlerinde, III.Selim ve II.Mahmut gibi yenilikçi ve reformcu hükümdarların saltanatlarını ve faaliyetlerini idrak etmiştir.<sup>1</sup>

Kendi halinde, müzikî ve edebiyata âşık ismi gibi yumuşak huylu bir padişah olan III.Selim devri, reformcuların Rus, İngiliz, Fransız yanlısı olarak parçalanması, Napoleon'un Mısır'ı işgali, Sultan'ın dört elle sarıldığı Nizâm-ı Cedit ordusunu bir anda kaldırması, ayaklanma ve bağımsızlıkların cereyan etmesiyle gerek saray ve hükümeti gerekse halkı şaşkına çevirmiştir. 18.yy. sonlarında özellikle III.Selim devrinde Bektaşilik hızla gelişme aşamasına girmiş ve Osmanlı Padışahlık rejimini yıkmaya yönelmiştir. Buna rağmen III.Selim, tanbur ve ney çalar, sarayında Sadullah Ağa başta gelmek üzere dönemin ünlü müsikîşinaslarının katıldığı çalışmaları sürdürdü. Mevlevi olan Sultan Selim devrinde nota sistemleri oluşturarak Homparsum ve Nâsır Dede birçok besteyi yazıya geçirdiler. 14 yeni makam oluşturup, sanat değeri çok yüksek besteler yaptılar.

II.Mahmut'un kılıç kuşanma ve cülaus törenini Konya'dan gelen Mevlevi şeyhi yaptırmıştır. Yeniğeri ordusunu 1826'da kaldırınan Sultan Mahmud, Mevlevi celebiliğini Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye ordusunda müşirlik rütbesine yükseltmiştir.

---

<sup>1</sup> Nuri Özcan, "Abdülbâki Nâsır Dede" DIA, 1, 199; Fatma Adile Aksu, "Abdülbâki Nasır Dede ve Tetkik u Tahkik" basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İst.1988 Marmara Ün.Sosyal Bilimler Enstitüsü, sf.7-8; Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, s.156-157.

18.yy.'da Mevlevilik-Bektaşilik yarışı sürerken, Mevleviliğin gücü sultanat, sadrazamlık ve şeyhülislamlıkta kendisini gösteriyordu. Bektaşilik ise Yeniçeriler arasında yayılmıştı.<sup>2</sup>

Gerileme döneminde yapılan reformlar arasında ilk matbaa ve neşriyatı, kağıt fabrikası, ordunun Batı'dan gelen subaylarla eğitilmesi, ipekli kumaş tezgâhlarının kurulması, modern baruthane, gümrük ve konsoloslukların işlemesi sayılabilir.

Bu asırda hattatlık, müzehhiblik, çini sanatı, resim, mezar taşlarını süsleme sanatı, nakkaşlık, müzikî, mimarî en önemli ve gözde sanatlardır. Özellikle III.Selim devrinde bizzat kendi çalışmalarının da yer aldığı hat çalışmaları vardır.

Seyyid Abdullah ve Zuhdi İsmâîl Efendiler, Suyolcuzâde Mehmed Necib Efendi en güzel sülüs ve nesih yazılarıyla bu devri süslemiştir. Çinicilik ise saray, cami, türbe, çeşme hatta fincanlarda kendini gösteren en güclü sanatlardan biridir. En güzel örneği Hekimoğlu Ali Paşa Camii'dir. Resimde, şark usûlü minyatürler, çiçek, manzara ve bahçe motifleri ağır basmış, hatta sultan düğünlerinde hediye olarak sunulmuştur.

III.Selim zamanında birinci imam ve aynı zamanda III.Selim'in müzikî hocası olan Kırımlı Hâfız Ahmed Kâmilî Efendi ile Haham Musi, Kömürcü Hâfız ve Tanbûrî Eyyüb Ağa ünlü müzikînaslardandır. 1807'de vefat eden Sultan Selim'in de beste ve makam çalışmalarıyla meleviliğe ve klasik musikimize büyük hizmetleri dokunmuştur.

#### HAYATI VE AİLESİ :

İstanbul'da Yenikapı'da doğmuştur. Kütahyalı, Halvetiye silsilesine mensup bir aileden olan, Yenikapı Mevlevihânesi şeyhlerinden Ebubekir Dede ile Galata Mevlevihânesi şeyhlerinden Kutbünnayı Osman Dede'nin kızı Saide Hanım'ın ortanca oğludur. Büyük

---

<sup>2</sup> Niyazi Berkes, a.g.e., sf.156-157

kardeşi Ali Nutki Dede, küçük kardeşi Kunhi Dede'dir.<sup>3</sup>

İlk öğrenimini babasından yapmıştır. 1775'te babası vefat etmiş, Milasmüftüsüzâde Halil Efendi'den Arapça, Farsça ve dini ilimler tâhsil etmiştir. Bir yıl sonra dergâhta sema meşkedip âyine girmeye başlamış, ağabeyi Ali Nutki Dede'nin şeyhliği sırasında Yenikapı Mevlevihanesi'nin neyzenbaşlığına getirilmiş, onun 1801'de vefat etmesi üzerine 1001 günlük çilesini tamamlayan Nâsır Dede Mevlevihâne'nin ondördüncü şeyhi tâyin edilmiştir. 1914'te Kazasker Mekkizâde Mustafa Âsim Efendi tarafından da dergâhin vakif işlerine bakmakla görevlendirilmiş, ölümüne kadar bu vazifelerini sürdürmüştür. 20 Cemaziyelevvel 1236 (23 Şubat 1821) Cuma günü vefat eden A. Nâsır Dede Yenikapı Mevlevihânesi haziresine defnedilmiştir. Mezar taşında Safâî'nin,

"Alem-i lahûta can attı bu dem Bâkî Dede"

mîsraî yer almaktadır.<sup>4</sup>

Nâsır Dede, 1209/1794 yılında Yenikapı dergâhının kafesçisi<sup>5</sup> Şerife Ayşe Hatun'un kızı ile evlenmiştir. Bu evlilikten üç erkek bir de kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Sırayla, Ebubekir Şaban Efendi, Hüseyin Recep Dede, Şerife Ayşe Sıdîka Hanım, Osman Selahaddin Dede.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Tez, sf.7-8

<sup>4</sup> Tez, sf.29

<sup>5</sup> Kafesçi bacı : Dergâhlarda mukâbele günü ihtiyacı olan bacılardan biri, kadınlar kafesinde gelen ziyaretçi hanımlar dan gönüllerinden ne koparsa alır, bunu şeyhe verir. Şeyh ya bir mikdarını alır yahut çok defa hepsini o bacıya bağıslardı. Bu kadına "kafesçi bacı" denir. İhtiyacı olan bacilar sırayla kafesçilik ederdi.

<sup>6</sup> Tez, sf.30

## EDEBİ ŞAHSİYETİ :

Abdülbâki Nâsır Dede, şâir ve edip sayısının çok fazla olduğu, halk edebiyatının divan edebiyatına yaklaşığı, şarkı türünün geliştiği 18.yy'da Mevlevî dedesi, klasik müzik hocası ve şâir olarak karşımıza çıkan önemli bir şahsiyettir.

Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi olan Nâsır Dede, çocukluğundan itibaren ailesi vasıtasyyla müzik ve edebiyatla ilgilenmiş, o kültür çerçevesinde yetişmiş, değerli eserler meydana getirmiştir. Müzik kabiliyetini yaptığı çalışmalarla geliştirmiştir, neyzenbaşılık yapmıştır. Beste ve nota çalışmaları onun müzik bilgisini kanıtlayan delillerdir.

Mevlevî bir ailenin gocuğu olan Nâsır Dede, binbir günlük çilesini tamamlayarak Mevlevî olmaya ve dergâha katılmaya hak kazanmıştır. Kabiliyeti ve başarılı çalışmaları sonucu dedeliğe ve şeyhlik makamına getirilmiştir.

Tahsilini düzenli ve iyi bir şekilde yapması Nâsır Dede'nin edebî şahsiyetinde büyük rol oynamıştır. Arapça ve Farsça dersleri alan şairimizin divanındaki Arapça ve Farsça gazeller onun budilleri iyi derecede bildiğinin göstergesidir. Bunun yanısıra Türkçeyi de sadeliğini ve akıcılığını koruyarak kullanmaya özen göstermiştir. Bestelenmiş birkaç Türkçe gazelinden alınan şu beyitleri örnek verebiliriz:

"<sup>^</sup>Aşık-ı bîğârenim sûz-ı kemînimden sakın  
Hasta-i cevr eyleyüp âh u enînimden sakın"

• • •

"Nâsır-âsâ dâmen-i aşkın bırakmam sevdiğim  
Tîg-ı âtes-tâb-ı cevrinle helâk olsam da ben"

Kasidelerinde ise samimi, içten ve coşkulu ifadelerle karşılaşmaktayız. Kendisi gibi Mevlevî olan Sultan III.Selim'e, onun kardeşi Beyhan Sultan'a, II.Mahmud'a ve paşalara hitaben kaleme aldığı kasidelerinde de aynı coşku, aynı samimiyet, aynı heyecan

devam etmektedir. Yine bu manzumelerde hayal gücünün genişliği, kelime hazinesinin zenginliği ve kelimelerin birbiriyle uyumu, bir tablodaki renklerin manzarayla âhenkli oluşu gibidir.

Rindâne ve âşıkane tarzdaki gazellerinden bir kısmı bese-telenmiştir. Mevlevî olması sebebiyle şiirlerinde Hz. Mevlânâ'ya övgüler geniş yer tutmaktadır. Ayrıca Leylâ ve Mecnûn, Ferhad ile Şirin kıssalarına telmih yapılmıştır. Bu arada âşığın hali de dile getirilmiştir.

Nâsır Dede, kaleme aldığı şiirlerinde bazen açıkça bazen edebî sanatlarla süsleyerek Mevlevî olduğunu belirtir. Gazellerinden alınan şu beyitlere bakıldığında bunu görebiliriz:

"Mevleviyiz Mesnevî'dir muktedâ-yı râhimiz  
Sâlik-i 'aşkız semâ'-ı bâ-şafâ şehrahımız"

• • •

"Fehm eylemez halimizi zâhid-i bî-rây  
Taķvâ-sifatız gerçi ki rindâne-nümâyiz"

Abdülbâki Nâsır Dede'nin edebî şahsiyetinin yanında hayat felsefesi ve dünyaya bakışı hakkında da gazelleri yardımıyla bazı neticelere varılabilir. Tasavvufî nitelikteki gazellerin sayı bakımından hâkim olduğu divanına bakıldığında, baştan sona bir iyi niyetin, olaylara ve insanlara olumlu açıdan yaklaşmanın var olduğu görülecektir. "Mevlevîlerdir" redifli gazelinde Mevlevîlerin özeliliklerini ve hayat felsefelerini yansıtırken, âdetâ kendisini anlatmıştır.

"Hümâ-meşreb hemîşe padişah-ı mülk-i istigna  
Kanaťât kösesinde merd-i hâmil Mevlevîlerdir"

beytinde ifade ettiğine göre, dünya malına tapmayan, hırslı değil, kanaatkâr olan bir insandır. Tabiî, bütün bu özellikleri yaradılışının yanısıra Mevlevî olması sebebiyle de kazanmıştır.

Ailesi ve çevresi için düşürmüştür olduğu tarihlerde, doğum, ölüm, sakal bırakma gibi olayları kısaca ifade etmeye çalışmıştır. Münif Efendi'nin oğlu Ahmed Sadık'ın, Şeyh Ali Dede'nin oğlunun, Nâsır Dede'nin kendi oğlu Ebubekir Efendi'nin doğumlari için düşürülen tarihleri, Vasfî Efendi'nin, Yunus Bey'in sakal bırakmalarına düşürülen tarihler örnek olarak zikredilebilir. Bunlar, edebî metin bakımından fazla bir değer taşımalar dahi devir ve şahsiyetlerin bilinmesi sebebiyle edebiyat tarihine yardımcı olmaları açısından önemlidir denilebilir. Öyle ki, düşürmüştür olduğu tarihlerden anlaşıldığı üzere Ali Nutkî Dede'nin damadı Numan Dede'nin Muhammed Salih adında bir oğlu, Zekîyye adında da bir kızı, Abdurrahim Dede'nin Fatma Münire ve Sayide adlı iki kızı olduğu tesbit edilebilmiştir. Bunlar şematik olarak gösterilmiştir.

Divanında yer alan bir rubai ve üç kit'asında, âşığın sevgiliye yalvarışı, âşığın zavallı hâli, gönlünün yaralı oluşu, sevgilinin güzelliği, sade, açık ve öz bir ifadeyle dile getirilmiştir.

Nâsır Dede'nin divanı, baştan sona incelendiğinde eserini kendisi gibi Mevlevî olan sultanlara, samimiyetini bildirmek, kendisi için önemli olan dergâh (Yenikapı Mevlevîhanesi), Mevlevîlik gibi konuları, bazı tarihleri, hayatının büyük kısmını ayırdığı müsikîyi dile getirmek için kaleme aldığı düşünülebilir.

Abdülbâkî Nâsır Dede, edebî kişiliğinden çok musikîşinaslığı ile tanınmıştır. Günümüze kadar gelmiş olan eserleri arasında, müsikîye dâir eserleri oldukça önemlidir. Edebî şahsiyetini en iyi gösteren eseri elimize geçen tek nûsha olarak mevcut divanıdır denilebilir. Divanında "ney" redifli bir gazeli de bulunan şairiminin, edebiyattan çok musikiye önem verdiği söylenebilir.

#### ESERLERİ :

Nâsır Dede, dînî ilimler, tasavvuf, edebiyat(şîir) ve müsikî sâhalarında eser vermiştir. Bunlar;

1. Tercüme-i Menâkibü'l-Ârifîn : Ahmed Eflâkî'nin Menâkibü'l-Ârifîn adlı eserinin tercümesidir. On fasıl olarak ele almıştır. Ritter "moto mot tam bir tercüme" der. Sultan III.Selim'e sunulmuştur. Tek nüshası Süleymaniye Ktp.Nâfiz Paşa Bölümü Nr. 1126'dadır.

2. Şerh-i Ta'rib-i Şâhidî : Şeyhlerden Musa Dede'nin Ta'rib-i Şâhidî adlı Arapça eserinin şerhidir. H.1213-1215/M.1799 yıllarından tamamlanmış, Yenikapı Mevlevihânesi'ne vakfedilmiştir.

3. Defter-i Dervîşân : Şeyh Ali Nutkî Dede tarafından başlanan ve onun ölümü üzerine A.Nâsîr Dede'nin yazmaya devam ettiği eserin müelliflerin hattı ile olan tek nüshası Süleymaniye Ktp., Nâfiz Paşa, nr.1194'tedir. Eserde Yenikapı Mevlevihanesi'ne gelip gidenler hakkında bilgi, isim listesi, vs. yer almaktadır.

4. Tedkîk u Tahkîk : 136 makam ve 21 usûlün kısaca açıklandığı musikî nazariyâtına dâir bir eserdir. Eserin müellif hattı ile olan nüshası Süleymaniye Ktp., Nâfiz Paşa, nr.1242/1'dedir.<sup>7</sup>

5. Tahririye : Kendisi tarafından icat edilen nota sistemi açıklayan ve bu nota ile yazılmış dört besteyi ihtiva eden bir eserdir. Müellif hattı ile olan nüshası Süleymaniye Ktp., Nâfiz Paşa, nr.1242/2'dedir.

6. Divan : Tezimizin konusunu teşkil eden bu eser 78 varak olup yaklaşık bin beyittir (928). 17 kaside, 12 tarih, 2 tâmis, 1 murabba, (biri Farsça, biri Arapça) 55 gazel, 1 rubai, 4 kîta, 36 müfred beyitten oluşmaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi, Nâfîz Paşa bölümü, Nr.941'de kayıtlıdır.

Rindâne ve âşıkane gazelleri şâirin musikî bilgisini de ortaya koymaktadır.

<sup>7</sup> Fatma Adile Aksu, bu konuda basılmamış bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır. (Abdülbâkî Nâsîr Dede ve Tedkîk u Tahkîk, M.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, İst.1988 Danışman: Yrd.Doç.Dr.Nuri Özcan)

## ABDÜLBAKİ NÂSIR DEDE'NİN SOY KÜTÜĞÜ

## BABA TARAFINDAN

## ANA TARAFINDAN



KAŞAİD

(1)

(Mef'ülü/mefâ'ılıü/mefâ'ılıü/fe'ülün)

- 1 Hamd aña zaman irdi cenâb-ı ramazâna  
Dogdu yine ol mah-ı kerem-zâd cihâna
- 2 Ayine-i ruhsâr-ı füyûzât-ı ilâhî  
Yüz gösterir ihsân u kerem 'âlemiyâna
- 3 Bir âyine kim cânib-i Yezdân berâber  
'Uşşâk alur şâhid-i maksamı 'ayâna
- 4 Şehr-i ramazan bâr-geh-i Hazret-i Hâk' dan  
Yıldan yıla hil'at gibidir şanki zamana
- 5 Biñ zevk u safâ kesb idüp ol lutâfla atlas  
Tecdid kılar şevkini çarh u devrâna
- 6 Bir hil'at-ı ra'na ki görüp kâdr-i münîfin  
Eşnâf-ı melek rakşa girer Mevleviyâna
- 7 Mâh-ı ramazan bir der-i ikbâl-i Hudâ'dır  
Her yılda otuz gün açılır da'vetiyyâna
- 8 Hâcetleri tebligde esnâf-ı sürûşan  
Birbirlerini gîbta kılar rûz u şebâna
- 9 Bir der ki 'adetsiz kerem ü lutâf-ı Hudâ'ya  
Pişinde heman âdeme bir âh bahâne

- 10 Şehr-i ramazan kullara bir şîve-i Hâk'dır  
Kim vasfi ne mümkün gele ta'rif ü beyâna
- 11 Bir şîve-i mu'tciz-eser ü lutf-nümâ kim  
Her ânı cihân deñlü inayâta hızâne
- 12 Besdir bu ki bu mâh peygamberler içinde  
Mahşus ola Hâzret-i şâh-ı dü cihâna
- 13 Ma'tşûk-ı Hudâ makşad-ı aksesâ-yı zuhûrât  
Matlûb-ı ehad şâhid-i levlâk-i yegâne
- 14 Ser-levha-i menşûr-ı tecelli-i ilâhî  
Hem hâzin-i esrar-ı nihân hem de hızâne
- 15 Sultân-ı rusul Ahmed-i Muhtar Muhammed  
Hâdi-i sübül nûr-ı ebed dîde-i câna
- 16 Yâ mefhar-ı kevneyn seniñ zât-ı şerîfiñ  
Mîhrâb-ı du'adır heme peygamberâna
- 17 Mir'ât-ı ruhuñ[durl] [ki] o nur geldi 'ademden  
Hurşid-i tecelli-i hüviyyet lema'âna
- 18 Nâmîn işidip başladı gerdûn o demden  
'Aşkıña terennüm iderek "devr-i revân" a
- 19 Gûş eyliyecek Zühre seniñ vaşf-ı şerîfiñ  
Agâza kılup başladı arâmiş-i câna
- 20 Yâd eyleseler nâmını ger ehl-i cehennem  
Mensûb olurlardı bütün ehl-i cenâna

- 21 Firdevs-i derinde ölücü bendeleriniň  
Câvid olarak devletine oldı nişâne
- 22 Devlet o կulindur ki tutup dâmen-i rahiň  
Düşmüs ola aşkıňla seniň âh u figâna
- 23 Yâ һazret-i feryâd-res-i 'âciz ü gamgîn  
Senden olur elbette meded haste-dilâna
- 24 İhsân u kerem cümle seniňdir hep efendim  
'Acizlere bîçârelere ғamzedegâna
- 25 Reddeyleme ey pâdişeh-i mülk-i 'inâyet  
Biçâre bu կul dergehiňe geldi amâna
- 26 Lâyık degilim gerçi şarâb-ı keremiňden  
Mažhar կıl efendim beni bir raṭl-ı girâna
- 27 Ol neş'e-i câvid ü meded-res ola cân-bahş  
Bu zâr u ғam-âlûdeye bu һâli yamâna
- 28 Haddim degil 'affeyle eyâ kân-ı mürüvvet  
Güftâr-ı ketûmuň der-i na'tında zebâna
- 29 Ümmidim odur lîk կulin 'acz ü niyâzi  
Mağbul olup atılmaya lutfuňla yabana
- 30 İhsân u kerem eyle կuluň Nâşır-ı zârin  
Makşûdi budur aşkıň ile lutfuña կana

(2)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

- 1 E'l-amân ey Hazret-i sultân-ı aşk  
E'l-amân ey hüccet ü bürhân-ı aşk

- 2 E'l-amân ey Hażret-i Mollâ-yı Rûm  
E'l-amân ey menba' u 'ummân-ı 'aşk
- 3 E'l-amân ey kenz-i esrar-ı Hudâ  
E'l-amân ey nûr-ı 'aşk u kân-ı 'aşk
- 4 Cevher-i zât-ı şerîfiñdir seniñ  
Süret-i mañnâ-yı 'aşka cân-ı 'aşk
- 5 Levh-i mahfûz üzre vasfiñdir seniñ  
Nakş olan ser-levha-i 'ünvân-ı 'aşk
- 6 Afitâb-ı zât-ı pâkiñdir seniñ  
Lâyezâli fâyız-ı bostân-ı 'aşk
- 7 Aşıkân tâvvâf-ı kûyuñdur seniñ  
Dergehiñdir Ka'be-i mestân-ı 'aşk
- 8 Yâd-ı namıñdan içer âb-ı hayat  
Kana ķana dembedem 'atşân-ı 'aşk
- 9 Ruhdur zât-ı şerîfiñ 'âleme  
Ey veliyy-i nâzım-ı erkân-ı 'aşk
- 10 Bâr-qâh-ı hażretiñde rûz u şeb  
Kudsiyândır hâdim-i dîvân-ı 'aşk
- 11 Buldular cân-ı hayât-ı sermedî  
Kul olup saña olan nâlân-ı 'aşk
- 12 Kulluguñ bezminde devr eyler hemîn  
Sû-yı Haż' dan sâgar-ı gerdân-ı 'aşk

13 E'l-amân ey her za'îf ü hastaya  
Şerbet-i lutfuñ ile dermân-ı 'aşk

14 Pûte-i iksîr-i ihsâniñda kîl  
Bu ǵarîb u 'âcizi sûzân-ı 'aşk

15 Şahîn-ı cânım lutf u ikrâmînla kîl  
Dembedem ağıste-i bârân-ı 'aşk

16 Çeşme-i hûrşîd-i feyziñden dahi  
Mevc ura deryâ gibi lemân-ı 'aşk

17 Nevbahâr olup o âb u tâb ile  
Açila nev nev gül-i handân-ı 'aşk

18 Mûlk-i cânın eyle Nâşır bendeniñ  
Dâ' imâ ma'mûr u âbâdân-ı 'aşk

(3)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

1 Zihî dilkeş edâdîr nagme-sâzîde edâ-yı ney  
Dilârâ cân-fezâ hâlet-nümâdîr hoş şadâ-yı ney

2 Gîdâ-yı rûh-ı 'âşık hasb u hâl-i 'ârif-i billâh  
Devâ-yı derd ü ǵamdır herkese her dem nevâ-yı ney

3 Döner her serde zevk-ı istimâc -ı nagmesi amma  
Hele 'âşık serinde başkadır başka hevâ-yı ney

4 Tabîb-i hâzîk-ı dildir nefesdir kendüye tedbîr  
Hevâdandır marîz-i ǵaflete mu'ciz-devâ-yı ney

- 5 Riyâz-ı zevk u aşka zînet-efzâ şevk ile dem-sâz  
Cevâhir bir nahldir pencî zerden nagmehâ-yı ney
- 6 N'ola demsâz-ı 'âlem velvele endâz-gûn ise  
Şafâ-bahşın kılup mevlevîdir, hûyi vü hâ-yı ney
- 7 Benân-ı nâydan gûyâ ki perr ü bâldir dâ' im  
Hevâ-yı 'âlem-i aşk içre seyreyler hümâ-yı ney
- 8 Açılup söylemez her bir kese tâ kendüye bir dem  
Biraz demsâz-ı hizmet olmayınca dilrübâ-yı ney
- 9 Görünür ejdehâ-veş münkire bezm-i muhabbetde  
Yed-i Mûsâ'daki demkeş-i aşâdır şanki nâ-yı ney
- 10 'Aceb mu'ciz-nûmâdır gayrı sâz-ı lahna nisbetde  
Nikât-ı dâstân-ı aşkı 'usşâka edâ-yı ney
- 11 Geleydin fethe bâb-ı kenz-i elhânın yumup çesmin  
Muğaddem râst bir gülbang-ı hû'dur ibtidâ-yı ney
- 12 Derûni gill u gişşdan şâf bir dervîşdir guyâ  
Şararmış aşk ile âh etmeden her dem likâ-yı ney
- 13 Şehînsâh-ı serîr-i kısver-i elhândır her bâr  
Huzurunda künûz-ı zevk u hâletdir atâ-yı ney
- 14 Demâdem şu'le-i yakut-âvâz ile rehberdir  
Harim-i hâş-ı aşka 'âşıkâne reh-nûmâ-yı ney
- 15 Ne mümkün vaşfi dille bil ki hâl ile olur ifhâm  
Ne dersem vaşf u şânında degildir, hiç sezâ-yı ney

- 16 Bu besdir kadr u şân u izzetinde kim nice yıllar  
Huzûr-ı hâzret-i Hünkâr-ı ekber oldu câ-yı ney
- 17 Yine bu emr-i zîşân merret-i ķadrin füzûn eyler  
Ki bişnev emr olundu Mesnevî'de ez-berâ-yı ney
- 18 İlâhî Nâşır-ı nâçârı esrârına vâķif kıl  
Dil-i nâlânını ḥaşkıñla eyle hem-nevâ-yı ney

(4)

(Mef'ûlü/mefâ'ilün/fe'ûlü)

- 1 Ney kim dil ü cân-ı ḥâşîkandır  
Güyâ-yı rumûz-ı kün-fekândır
- 2 Esrâr-ı Hudâ'yı ruha bî-harf  
Tefhîmde mu'cizü'l-beyândır
- 3 Her nağmesi sanki bir ķalemdir  
Levh-i dile naşṣı şadefândır
- 4 Her bâr figân u nâlesiniñ  
Arâm-ı mahalli Kerzamân'dır
- 5 Meydân-ı şafâda ceyş-i gamla  
Bir başına rezme pehlüvândır
- 6 Ķadrince cihân kelamîñ aňlar  
Guftârı ḥacib bir lisândır
- 7 Geh nâle vü zâr gâhî sermest  
Üstâd-ı daķîk-ı bülbülândır
- 8 Avâzı misâl-i âb-ı elmâs  
Mecrâları râvzâ-i dilândır

- 9 ^Aşıklara aks-i dilberiyle  
Bir nağmesi âyîne nişândır
- 10 Mahmûr-ı şarâb-ı 'aşka serşâr  
Her nağmesi sâgar-ı girândır
- 11 Ruhsâre-i ser-girân-ı şevke  
Her nağmesi âb-ı gül-feşândır
- 12 Her nâlesi bağ-ı dilrubâdan  
'Uşşâka müdâm bû-resândır
- 13 ^Avâzi misâl-i şâh-ı güldür  
Mürg-i dil-i nâleye mekândır
- 14 Gencîne-i râz-ı 'aşk likin  
Dil gibi derunû bî-nişândır
- 15 Şiytında dem-i elest hâli  
Merdân-ı Hudâ'ya hep 'ayândır
- 16 Gülzâr-ı muhabbet içre gûyâ  
Bir bülbül-i nâzenin zebândır
- 17 Sad gûne nevâlar ile her dem  
Arâm-künân-ı tîfl-ı candır
- 18 Bî-dillere dil bağışlamakda  
Efsûn-ı şafâ-yı rastdandır
- 19 Bu emr ile 'izzeti nümâyan  
Bu fâhr ile şöhre-i cihândır
- 20 Kim dergeh-i Mevlîvî'de dâ' im  
Hem-bezm ü nedîm-i 'âşikândır

- 21 Dergâh-ı şerîf-i Mevlî kim  
Her kûşesi ravza-i cenândır
- 22 Her ravzası nûr ile müzeyyen  
Cibril periyle sâyebândır
- 23 Üskûfesi şevk ile mürebbâ  
Cünbüş-dih-i çesm-i ahterândır
- 24 Eşcârı ki zevk ile resîde  
Mânende-i ķadd-i dilberândır
- 25 Divârı safâ ile mücellâ  
Gün cephe-i mâh-peykerândır
- 26 Her hûcresi aşık ile mutarrâ  
Arâm-geh-i firiştegândır
- 27 Kalbinde anıñ semât-hâne  
Cevlângeh-i kerûbiyândır
- 28 Girdinde misâl-i Beyt-i ma'mûr  
Eşnâf-ı melek tâvâf-künândır
- 29 Meydânı ki ism-i zâta câdır  
Pertev-dih-i rûy-ı âsumândır
- 30 Hizmet-kes-i maṭbahı sa'âdet  
Derbâni hemîşe 'izz ü şândır
- 31 Her seng-i ocagi zât-ı aşka  
Mi'yâr-ı hulûş-ı hâdimândır
- 32 Arâyış-i dîv-i nefş elinden  
Kaçmışlara hâne-i amândır

- 33 Deryâ-yı muhabbet ü mürüvvet  
     ‘Uşşâk-ı dili çü mâhiyândır
- 34 Her hizmeti rütbe-i şafâda  
     Mîzân-ı kemâl-i kâmilândır
- 35 Bir gülşen-i ‘arş-sâyedir kim  
     ‘Uşşâk-ı Hudâ'ya âşıyândır
- 36 Ser-çeşme-i feyz-i zevk-i dilhâ  
     Gencûr-ı şafâ-yı cavidândır
- 37 Hâk-i deri sürme-i sa‘âdet  
     Nûr-âver-i cism ü cândır
- 38 Nâşır hele vaşfı ko du‘a kıl  
     Hâcet talep edecek zamândır
- 39 Ta‘bire gelür mi vaşf-ı hâli  
     Hâmeñ tutalım ki şad-zebândır
- 40 Tagyîr yeri beyânda hûuşa  
     Hayret-dîh-i kilk-i şâirândır
- 41 Yârâb bu hârim-i aşk hakkı  
     Kim manzar-ı haş-ı bendegândır
- 42 Lût u keremiňle eyle imdâd  
     Hâli dil-i zârimiň yamândır
- 43 Kim vesvese bârı dolmuş  
     Vesvâs elinde nâtüvândır
- 44 Seylâb-ı ‘inâyetiňle pâk et  
     Ebr-i keremiň medet-fesândır

45 Lîkin dil-i 'âciz ü za'ifim  
Her gâh bununla şâdumândır

45 Kim nâlesi 'âcizin derinde  
Mağbul ü cihânda râyegândır

46 Bu bendeñe isti'ânet eyle  
Yârâb bir adında Müste'ân'dır

47 Bir söz diyemem cûrmde yâ Râb  
Bâbîñda heman sözüm amândır

(5)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

1 Cihân elhamdülillah şimdi cümle emn ü râhatdır  
Bu demler 'âleme sû-yı Hudâ'dan luṭf-ı rahmetdir

2 Cenâb-ı evliyâullahdan bâ-emr-i Yezdâni  
Esen bâd-ı kerem pirâyesi feyz-i kerâmetdir

3 Doğan hûrşîd ü mâh u ahterâni rûz u şebanca  
Biri sa'd u şerefdir biri biri ceyş-i izzetdir

4 Şeb ü rûzunda nur u esved ü ebyâz hüveydâdır  
Peyenderpey zamâni maşriķ-ı nûreyn-i ķudretdir

5 Per ü bal açsa gâhi ebr-i bârân-rîzi hem-vâre  
Düşen mânend-i incü ķatreler tohm-ı sa'âdetdir

6 Mübeyyen luṭf-bârı fâyîz-ı ezhâr-asârını  
Bakıldıka serâser bir riyâz-ı pür-letâfetdir

7 Meserret naķş ider kilk-i şafâ tûmâr-ı devrinde  
Beyâz-ı şubhi resm-i ruze nîreng-i halâvetdir

- 8 Mücellâdîr ruh-ı âyînesi jeng-i küdûretden  
Nûmâyân sûret-i tevfîk-i Hâk ne câ-yı dikkatdir
- 9 Şeb ü rûzı ferahla mügtenim bir bezm-i hurremdir  
Sevâd-ı şâmi dûd-ı 'anber-i sarâ-yı hikmetdir
- 10 Nevâ-yı zevkdur âgâza kânûn-ı nizâmında  
Bütün târ-ı umûr-ı hayatı âheng-i meseretdir
- 11 Rüsûm-ı 'ayş-ı tahrîrinde nây-ı hâme-i takdir  
Demâdem hep terennüm-sencin elhân-ı beşâretdir
- 12 Neşât u inbisâti nev-bahâr itmiş 'adaletle  
Gül ü gülzâr bahtı kâsib-i reng ü tarâvetdir
- 13 Dönüp dolâb-ı çarhîn çâh-ı takdir-i ilâhîden  
Bu iklîm üzere rîzâñ itdiği naâd-i sa'âdetdir
- 14 Çemende bûlbûlânın nâlesi Sûz-ı dilârâ'dır  
Felekde Zühre Evcârâ tarab-demsâz-ı 'isretdir
- 15 Cihâna şimdi bak 'ibretle şâhn-ı gülsitânında  
Nihâl-i gülde her bir gönce bir câm-ı melâhâtdır
- 16 Sunar nezzârede cân u dile şahbâ-yı şîrîni  
Şanupsun gûiyâ her ravzâyi bir bâg-ı cennetdir
- 17 Dirahtânıñ düfûf-âsâ şabâdan şiyt-ı evrâkı  
Hemîşe 'âlemde âvâze-i tebşîr-i ni'metdir
- 18 Bisât-ı bezmini tâyy itdi gitdi fitne 'âlemden  
Görünmez bir dahi şîmden gerü biñ şûkr ü minnetdir
- 19 Temâşâ kıl bu hengâm-ı şafâ-güsterde sertâser  
Cihânda başka cünbüş başka zevk başka hâletdir

- 20 Bu lemâ̄n kerem-i feyz-i 'inâyet şavb u Bârî'den  
Meger īkbâl-i rûz-ı pâdişâh-ı pâk-tinetdir
- 21 Şehensâh-ı cihân şâhib-kırân u saltanat-ârâ  
Vücûd-ı zât-ı pâki neş'e-bahş-ı mülk ü devletdir
- 22 'Inâyet-kâr-ı 'âlem sâye-perdâz-ı benî-âdem  
Cihândâr-ı mükerrem mâlik-i mülk-i 'adâletdir
- 23 Kerem-güster hünerver mārifet-perver şeh-i dâver  
'Atâ vü cûda mazhar zâtı hûrsîd-i sehâvetdir
- 24 Süleyman-saltanat İskender-i şâhib-zaman haşmet  
'Aliyyü'l-Murtażâ heybet serîr-ârâ-yı şevketdir
- 25 Ser-efrâz-ı hilâfet Hâzret-i Sultân Selim Hân kim  
Cihân-ı merhamet deryâsı mevcâmevc-i şefkatdir
- 26 Şecâ'at kendüye mevrûsdurecdâd-ı pâkiñden  
Celâdet-mevhibe şâhib-zamân-ı nîk haşletdir
- 27 Dilâver kahramân ceng-azmâ ger çıkışa meydâna  
Irâk rahşı cân-ı düşmene bârân-ı dehşetdir
- 28 Karartır dîde-i a'dayı elbet kör havf eyler  
Gubâr-ı zîr-i pâ-yı esbi dûd-ı top-ı şavletdir
- 29 Düfenk aldıkça dest-i pâkine her fundukı güyâ  
'Adûnîň çehre-i ümmidîne birbir işâbetdir
- 30 O sultân-ı cihân-ârâ vü şâhib-seyf-i devrân kim  
Cihân başdan başa şimden gerü hükmünde mülketdir

- 31 Serâser kapladı dünyâyi nâm u şevket ü şâni  
     ‘Adûnuñ hîrmen-i ‘iyşî harâb-ı berk-ı haşyetdir
- 32 Nihâl-i mülk ü devlet feyz-i zâtiyla bahâr itmiş  
     Sürüp nev-şâhlar pür-berk ü bâd u feth ü nuşretdir
- 33 Çekildi tîg-i gayret kini çarh-ı intizâm üzre  
     Dili ‘adâ-yı dînin şimdiden rîş ü cerâhâtdir
- 34 Gülistân hüner-perverdedir dest-i kerîmiyle  
     Zamânında demâdem nevbahâr-ı feyz-i ragbetdir
- 35 Ne şeh seyf ü kalem sultâni hem-sâ’ir ma‘ârifde  
     Zihî şâhib-yed-i tûla vü serbâz-ı mahâretdir
- 36 Hünerverler hemâna hurrem olsunlar ki her ķandâ  
     Nigâh-ı iltifâtiyla dem u devrân-ı fîrsatdır
- 37 Kerem-kâra ‘inâyet güsterâ şâhâ cihândârâ  
     Eyâ şâh-ı müeyyed-zât-ı pâkiñ Hîzr-ı devletdir
- 38 Hele ehî-i sühân lutfuňla şân olmakda artmakda  
     Zamân-ı devletüñ eşcâra bir meydân-ı hürmetdir
- 39 Huşusa şimdi ben ol pehlüvan semt-i ma‘nâyım  
     Ki feyz-i hâzret-i merdân-ı Hâk bâzuma ķuvvetdir
- 40 Resâdîr dest-i fikrim gevher-i nâ-yâb ma‘nâya  
     Eger âvîze-i ‘arş ise de bî-renc ü zahmetdir
- 41 Dilim şehr-i sühandır hâme bâzârgân-ı ‘atâtârı  
     Kâtar-ı kârbâni cümle kâlâ-yı belâgatdir
- 42 Nisâr-ı gevher eylerse n’ola endîşe-i pâkim  
     Açınca kenz-i bî-pâyânını gevher ganîmetdir

- 43 Ne gevher dânedir her bir sözüm asla bahâ yokdur  
Meger kim iltifât-ı şâh-ı âlem aña kıymetdir
- 44 Ne hâcet söz uzatmak bellüdür güftâr-ı sencîde  
Bu ra'nâ hoş edâ nazm-ı terim da'vâya hüccetdir
- 45 Kaşideñ intihâ bulsun yeter da'vâyı ko Nâşır  
Du'a'ya başla gerçi şâ'ire fahriyye 'âdetdir
- 46 Du'a-yı devlet-i şâh-ı cihân dünyâya vâcibdir  
Hemâna beş vakıtde herkese zeyl-i 'ibâdetdir
- 47 Devâm-ı 'ömr ü 'izz ü devlet için Kâ'be-i dilde  
Bütün şâhib-dilân da'vâta dest-efşân-ı himmetdir
- 48 Felek devr eyledikçe saltanatda ber-devâm olsun  
Zamânında zâhir itsün o kim hep hayr-ı devletdir
- 49 Erenler himmeti yanında her dem dest-gîr olsun  
Benim subh u mesâ vird-i zebânim hep bu da'vetdir

(6)

(Müstef'iilün/müstef'iilün/müstef'iilün/müstef'iilün)

- 1 Ey dil ne hoş devrândır hakkâ ki bu ferruh-zamân  
'Alem-mekâdirdândır ehl-i ma'ârif şâdumân
- 2 Neşr olmada her güneh fen tut mûsîkî yahut sühân  
Her bir 'ulûm u pîşeden bâğ-ı ma'ârif nev-demân
- 3 Mîkdâr-ı elmâs-ı hüner kırâťdan kîlmış güzer  
Maķbûl-i 'âlim serbeser lâkin niye âb-ı revân
- 4 Şî'r-i latîf ü âbdâr şöyle bulmuş iştihâd  
Şî'riyle eyler iftihâr her şâ'ir-i şîrin-zebân

- 5 Gülhâ-yı mazmûn-ı edâ hep hande-leb sertâbepâ  
Birbirine zînet-nümâ birbirleriyle şîve-rân
- 6 Kâlâ-yı lü'lü'-yi ni'am târ-ı şerefde muntażam  
Ta'bîre gelmez muhterem 'âlemde şimdi râhdân
- 7 Agâz-ı cây-ı hoş-edâ nevzâde-i bâg-ı nevâ  
Şevk-ı dil ü hâlet-fezâ meclislere 'anber-feşân
- 8 Her ma'rifet iżhârda feyz-i himem efkârda  
Nev nev şanâyi-i kârda endişeler dîkîkat-resân
- 9 Fîkr eyledim bir dem ki bu âsâr-ı feyz-i nîkrû  
Eyâ nedendir sûbesû bildim ki sonra bî-gümân
- 10 Şimdi ma'ârif mülküne her cânib ü her semtine  
Verdi hayatı-i nev yine iqbâl-i sultân-ı cihân
- 11 Şâhenşeh-i 'âlî-tebâr sultân-ı dâd u lutf-kâr  
Kân-ı kerem şefkat-nisâr nîk-ahter ü şâhib-zamân
- 12 Şavlet-fezâ-yı saltanat zînet-nümâ-yı tâc u taht  
Ruh ü şifâ-yı memleket baht-âver ü şâhib-ķiran
- 13 Fahrü's-selaṭinü'l-ümem mülk-i Süleymânî-hâşem  
Cemşîd ü İskender hadem resm-i mehâbet-âsitân
- 14 Sultân Selim Hân kim cihân zât-ı şerîfiyle hemân  
Başdan başa emn ü emân şîrîn bahâr u gülistân
- 15 Hakkâ Şeh-i 'âlî-nejâd bahîr-ı muhît-i 'âdl u dad  
Nil-i sehâ ihsân-nihâd lutfuyla 'âlem-i kâmîrân
- 16 Şâd eylemekde şevketi her rûz baht-ı devleti  
Tutdu cihânı heybeti garrân-şîr ü kahramân

- 17 Şemşîrini alsa ele seyreyle rezmi bir hele  
Mânend-i esb-i hergele-pûyân olurlâr düşmenan
- 18 'Adâ-yı dîniñ kişveri eyler hedef-âsâ geri  
îñler deraviş dilleri alsâ ele tîr ü kemân
- 19 Sû-yı 'adûya kîlsa ger ķahr u hismla bir nażar  
Lerzân olup biñ havf ider elbet olur hâli yaman
- 20 'Adâyi koydu haşyete atdı sevâd-ı dehşete  
Kaşdı nizâm-ı devlete kıldıkda dâmen-dermiyân
- 21 Bir pâdişeh kim bir dahî dünyaya gelmiş mi eşî  
Şâyeste medhîne zihî ķadir olursa şâ'irân
- 22 Mir'ât-ı rû-yı rûzgâr 'adliyle sâf u tâbdâr  
Yok zerre bir gamdan gubâr yok bir küdûretden nişân
- 23 Şâhib-[suyûf] şâhib-ķalem her ma'rifet yektâsı hem  
Her ne desem de kâşiram mümkün mü evşafın beyan
- 24 Ey pâdişâh-ı kâmkâr ey şehsüvâr-ı nâmdâr  
Dünyâya lutfuñ âşkâr cümle du'â-hâniñ cihân
- 25 Ehl-i ma'ârif şimdi hem sâyeñde hep gark-ı kerem  
Azâde-pey-ķayd u elem ihsâniñ ile şâdumân
- 26 Her ma'rifet buldu değer devr-i hüner devriñ meğer  
Vaktiñde her şâhib-hüner bir bir müşârü'n-bi'l-benân
- 27 Şimdi ħusûşa kim benem şehbâz-ı ispehr-i himem  
Şâhrâ-yı ma'ni pâke hem pervâzgâh-ı lâmekân
- 28 Tab'ım o deryâ-yı hüner fikrim o gavvâz-ı güher  
Hâmem o kâlâ-bend ü ber-nażmîm cevâhir-kârvân

- 29 Bir şâ'ir-i mu'tciz-demem her bir sözümde mülhemem  
Bî-hûde hiç laf eylemem işte bu şî'rimden 'ayân
- 30 Şiyt-ı kelâmımla n'olâ 'âlem seraser hep dola  
Feyzîm erenlerden ola elbet baña çok mu bu şân
- 31 Nasır yeter fahriyye gel oldu kaşideñ bî-bedel  
Her bir sözü bir bir güzel hep renk renk ü dilsitân
- 32 Yüz tut Cenâb-ı 'izzete başla du'â-yı devlete  
İkbâl-i baht-ı şevkete gerçi du'â rûz u şebân
- 33 Mâdâm kim çarh-ı semâ olmağdadır gerdiş-nümâ  
Virdiñde hem nûr u ziyâ hûrşîd ü mâh u ahterân
- 34 'Âlemde olsun ber-ķarâr şîhhatle taht u tâc-dâr  
Zâtiyle olsun rûzgâr kesb-i sa'âdetde hemân

(7)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

- 1 Teâlallah tebârek bünye-i bâlâyı seyreyle  
Budur mânendi işte günbed-i minâyi seyreyle
- 2 Şenîden key büved mânend-i dîden cennetü'l-'Adn'ı  
Dilersen görmegi gel gez yürü bu câyi seyreyle
- 3 Temâşâ eyle resm-i dilrübâsının ger desem lâyık  
Gülistân-ı tremde gönce-i ra'nâyi seyreyle
- 4 Degildir kâr-ı dest-i âdemî güyâ binâsında  
Hired ҳayrân olur bu տarh-ı müsteşnâyi seyreyle
- 5 Leb-i cû-yı şafâda sanki bir Saksonya mînâdır  
Ya bir qînî müşannať kâse-i zîbâyi seyreyle

- 6 Nuķūşun görse Mānī destine almazdı erjengin  
O maħsūlu's-ṣanāyi' naķş-ı bezm-ârâyı seyreyle
- 7 Temâşâ eyleyüp her ḷaṣrını ḥayretle cārîdir  
Dün ü gün dâmenin bûs itmede deryâyi seyreyle
- 8 Zihî bünyâd-ı dilkeş hem dahi bir de maħallinde  
Cihanda var mı baķ bu cā-yı bî-hemtâyi seyreyle
- 9 Ḥayât-efzâ hevâsı mā-i cârisi zülâlü'l-ḥak  
Nedir ḥâk-i riyâzı 'anber-i sarâyi seyreyle
- 10 Letâfet, nev-şüküfte-gonce-i ra'nâsıdır güyâ  
Riyâzetde serâser zînet-i garrâyi seyreyle
- 11 Ṣabâ var ise söyle gezdiğin yerlerde bir dahi  
Hele mânendi yokdur bu dür-i yektâyi seyreyle
- 12 Ne ḥâlet kesb eder ey bâd-ı 'izzet ol 'aşimin bir  
Müsherref eylesün teşrîfde bu câyi seyreyle
- 13 Penâh-ı 'izz ü 'ismet melca-i lutf u kerem dâ' im  
Senâ-ħâni-cihân ednâyi hem 'alâyi seyreyle
- 14 Cenâb-ı Ḥazret-i Beyhân Sultan kim ķapusunda  
Sa'âdet pasbânidır der-i 'ulyâyi seyreyle
- 15 Seħâvet-meşreb-i sânisidir zât-ı şerîfinde  
'Inâyet-pîşe-i efkâridır bu râyi seyreyle
- 16 Kerem bâziçe-veş eğlencedir her bâr yanında  
Zihî resm-i keremde rütbe-i vâlâyi seyreyle
- 17 Du'aya başla Nâşır mümteni'dir vaſfına ḡâyet  
Bu besdir 'acz-i seyr fikr-i çapük-pâyi seyreyle

- 18 Huzurunda şafâ vü zevk-i şıhhatle müdâm olsun  
 Du<sup>t</sup>â-yı hayr eyleriz bagda güyâyı seyreyle
- 19 Hudâ ekdârdan hîfz eylesün ömrün ziyâd itsün  
 Budur vird-i zebâni cümleten dünyâyi seyreyle

(8)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

- 1 Sad hezârân âferin ey pâdişâh-i kâmkâr  
 Eyledi şehbâz-i sa'yın kısver-i Mîşr'ı şikâr
- 2 Hazret-i Merdân-i Hakk'ın himmeti yâver saña  
 Şimdi bundan oldu bu çeşm-i cihân-i âşikâr
- 3 Âferin i̇kbal ü baht u şevketüñ efzûn ola  
 Eyledin Mîşr içre hep a'dâ-yı dîni târumâr
- 4 Bir gâzâ-yı ekber etdün müjdeler şad müjdeler  
 'Alemi mağmûm iken mesrûr ķıldın bi-şumâr
- 5 Bunca mü'minler esîr olmuşdu dest-i kâfire  
 Eyledi âzâd vechinden Cenâb-i Kirdkâr
- 6 Fâtih-i evvel bu fethe reşk ider elbetde kim  
 Feth-i evvel üzre bu fethin nice rüchâni var
- 7 Ba'd-ezîn şemşîr gevher-dârını itsün felek  
 Sînesinde kehkeşân-âsâ hemîşe ber-ķarar
- 8 Gevher-i tîgîñ nisâr etse melâik n'ola ya  
 Eyledi ervâh-iecdâdîñ seninle iftihâr

- 9 Neylesün tīgīn̄ ḡilāfi hūn-ı a'ḍādan ki ta  
Bula nev nev la'lden böyle ḡilāf-ı ābdār
- 10 Nil-asâ āb-ı şemşiriñ revândır Mîşr'a lîk  
Ehl-i İslâm'a su amma kâfire hūn u demâr
- 11 Şâd-ervâh-ı şehîdân eyledi tīgīn̄ hele  
Bezm-i rezme hūn-ı a'ḍâ şaqmada fevvâre-vâr
- 12 Fâtiḥ-i sani<sup>t</sup>-i Mîşr-ı Kâhire Sultan Selim  
Pâdişâh-ı Cem-hâşem haḳān-ı a'zam şehsüvâr
- 13 Şübhe yok sâhib-kîrân şâhib-zamânsın cümleten  
Ba'd-ez-in başdan başa zabt et cihâni yürü var
- 14 Şâ'ire söz bulma mümkün mü seniñ vaşfında kim  
Eylemişdir şân-ı pâkiñ hadd-i evşâfi güzâr
- 15 Lîk şevk-âver olup dil böyle bir kaç bağ ile  
Oldu ṭab'im 'âcizâne medhiñe gevher-nisâr
- 16 Feth içün bir mîṣra-ı târiḥ-i hoş ki söyleyüp  
Habbezâ buldu kaşidem bir dahî reng ü şî'âr
- 17 Neşr olunca şiyt-ı ṭop-ı müjde-i feth ü zafer  
Hamdüllâh gûy olup bin şevk oldu baña yâr
- 18 Söyledim Nâşır bu ḡarrâ mîṣra<sup>t</sup>-ı târiḥ-i tâm  
Aldı Mîşr iklimini Sultan Selim-i nâmâdâr
- 19 Feth ü nuşretle zamânında cihan şâdân ola  
İde tedbîrin muvaffak Hazret-i Perverdigâr

- 20 Olmasun a'dâ-yı diniñ ger dininden hiç cüdâ  
Tutmasun şemşîr-i burrânıñ yüzü zerre gubâr
- 21 Düşmenân-ı dine koyma intikâm-ı sâbıkı  
Ağlasun küffâr tîgindan hemiše zâr zâr
- 22 Mâlik ol başdan başa iklîm-i küffâra bütün  
Ma'bed-i İslâm ola ma'bedleri leyîl ü nehâr
- 23 Leb-be-leb mâl-ı ganâimle hazâin hep dola  
Astanıñda ola ta'dâd-ı cizye bâr bâr
- 24 Hâk Teâlâ zât-ı pâkiñ hîfz ide ekdârdan  
Ola farkı-ı devletinde hem sa'âdet sâye-dâr
- 25 Tâc u taht u saltanatda zâtıñ olsun ber-devâm  
Şevket ü kuvvet ile tâ intihâ-yı rûzgâr

(9)

(Fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilün)

- 1 Merhabâ ey şeh-i 'âlî vü sa'âdet-mâye  
Zübde-i âl-i selâtin-i kerem-pirâye
- 2 Merhabâ ey şeh-i ferhûnde-hîşâl u hoş-rây  
Âb-ı rûyi artırıcı taht-ı cihân-fermâya
- 3 Kuvvet-i bahtiñ içün şimdi felekde Zühre  
Kıldı ağâz-ı tarab Şevk-fezâ her câya
- 4 Sâzlar dahî olup Zühre'ye mânend-i tarab  
Gûiyâ her biri şevk içre aña hem-pâye
- 5 Sanki ma'nâda şadâ-pâş-ı kudûm u deff hem  
"Darb-ı feth" ile olup naqmeye peyrev nâye

- 6 Şâh manşûr-ı mużaffer müterennim her dem  
Başlamış sûr-ı hümâ ney dahi icrâya
- 7 Ḥabbezâ şevket ü iḳbâl-i sa‘âdet-mendiñ  
Günbegün artmada bedr olmadadır dünyâya
- 8 Mekremet mâdeni Sultân-ı Selim-i sâlis  
Ma‘delet menba‘ı hâkân-ı ‘adâlet-sâye
- 9 Şiyt-ı nâmîñ ki cihângirliğe velvele-sâz  
Gulgûle-rîz olup sâmi‘a-ı a‘dâya
- 10 Şîr-i rezm olmağı ister hele zûr-ı bahtîñ  
Pâris'e Peterpul'a Beş'e Kızıl elma'ya
- 11 Şevketiñ hâtır-ı a‘dâyi gam-âlûde kîlup  
Batdilar hayret ile dehşet-i bahîr-âsâya
- 12 İftimâmiñ göricek nażm-ı cüyûşa tekrar  
Düşdüler hâlleri kaydına fîkr ü râya
- 13 N’ola her cengde tîgîñla ‘adû-yı diniñ  
Düše çün berk-i hazan-ı gülleri şâhrâya
- 14 Ḥavf-ı şemşîriñ ile şübhe nedir heft ƙral  
Boynu bağlı geleler bârgehiñe râye
- 15 Şevket ü şân u şecâ‘at saña emr-i hulkı  
‘Adl u ihsân u sehâ ṭab‘înâ hûy u dâye
- 16 Cûd-ı Hâtem ki seniñ cûd u ‘atâna nisbet  
Bir küçük göl gibidir nisbet ile deryâya
- 17 Bir niyâz ile konar deste hümâ-yı keremiñ  
Lutfa nâz eylemez ednâya gerek a‘lâya

- 18 Keremiň câyi seniň bezm-i şerîfiň amma  
Câ-yı bîrûn-ı deriñdir kerem-i ednâya
- 19 Medh-i şâniňda ne hâcet sühânın ta'dâdı  
Bir iki söz de yeter hüsn-i cihân-ârâya
- 20 Hakk ide bahtını efzûn hemâna zâtıň  
İdeler halk-ı cihân 'ayş-ı hoşa sermâye
- 21 Devletiň dâ' im olup dostların şâd olalar  
Düşmenâniň düşe nekbet ile zîr-i pâye
- 22 Zînet-efzâ-yı sühân hatm-i kaşide şimdi  
Kilsam âgâz n'ola bir gazel-i ra'nâya
- 23 'Aşkdır tâb veren çarha güneşle aya  
Cûşış ü şevk veren rezme hum-ı şahbâya
- 24 Heves-i hâl-i ruh-ı yâr ile dil bî-pervâ  
Çin-i zülfünde varup düşdü çeh-i sevdâya
- 25 Deyni var bûseye yârun baña kim gördükçe  
Dönüyor ruhları şerm ile gül-i hamrâya
- 26 Naz-ı pür-fitnesidir şayd-ı dil-i zârimda  
Nâvek-i gamzesine ter-keş o kaşı yaya
- 27 Hatt-ı nev-hîz lebi mûrçelerdir gûyâ  
Bezm-i hüsnünde düşüp mest bun-ı mînâya
- 28 Rahm ider çeşmi velî kendi cefâ-pîse baña  
Nazıdır âh sebep hep arada gavgaya
- 29 Çok mu bu şî'r-i terim Nâsır olursa makbûl  
Sözümüň her biri beñzerse dür-i yektâya

(10)

(Mefâ'ilün/fe'ilâtün/mefâ'ilün/fe'ilün)

- 1 Hezâr hamd-i Hudâ kim yine cihâna şî'âr  
İrişdi mevsim-i gül bûy u sebz-reng-i bahâr
- 2 Döşendi fers nebâtiyle her riyâz u çemen  
Giyindi câme-i şad-gûne renk ile eşcâr
- 3 Benât-i şâh serâser taķındı başlarına  
Latif-resm ile elmâs u lü'lü'-i şehvâr
- 4 Bezendi bahçeler zevk-bahş olup her dem  
Bâkînca her tarafa şad-hezâr ibret var
- 5 Döşendi tarhlaraya sanki şâl-i keşmîri  
Müzeyyen eyledi ol rütbe naķş ile ezhâr
- 6 Nihâl ü şâhlar üstünde murqlar gûyân  
Terennüm eylemede hem nevâ-yı sebze bahâr
- 7 Çemende tanṭana-i cûy-bâr-i hoş cereyân  
Şadâ-yı def gibi gûş-i cihâna nagra-nisâr
- 8 Gelür şadâ-yı varak nagme-i sebzdir sebz  
Kılınca vakt-i seher gülşene şabâ-reftâr
- 9 Zihî zihî ki bu mevsimler içre yokdur hiç  
Hemîşe bezm-i şafâ içre zevk-sâza ķarar
- 10 Kîlar bezmeleri şad-gûne bahş-i hâletle  
Mişâl-i bâg-ârâm gûiyâ ki 'isret-zâr
- 11 Nevâ-yı ney ki eder bezmi reng-i şiytından  
Şükûfe-zâr u gülistân u murg-zâr-i hezâr

- 12 Girift-i şu<sup>t</sup>le-i tâb-ı nağamla sertâser  
Hemîşe sahn-i dili sanki lâle-zâr ķilar
- 13 Sadâ-yı nâzı rebâbıñ ķilar bahâristân  
Riyâz-ı meclisi tâb-ı edâ ile her bâr
- 14 Tanîn-i sîne-kemâniñ ider kîlup mevce  
Hîrâm-ı nâz u niyâz-ı şükûfeyi eş<sup>t</sup>âr
- 15 Biri hezâr birisi misâl-i fevvâre  
Nisâr-ı zevkde gûyâ çigirtma musîkâr
- 16 Sadâ-yı dâ'ire eyler kenâre-i faslı  
Safa-yı velveleden beste-naşş-ı şirin-kâr
- 17 Döker meyâneye her târ-ı kâse-i țanbur  
Terennümât-ı nağam selsebîl-i ra'nâ-vâr
- 18 Dahî bu demde bahâriyye nev-sühanlar ile  
İder bahâr bahâr içre gülşen-i eş<sup>t</sup>âr
- 19 Ne hoş bahâr ki zînet-fezâ-yı 'âlem-i dil  
Ne hoş bahâr ki zîbi cevâhir-i güftâr
- 20 Sezâ desem de bu rengîn-edâ bahâriyye  
Hemîşe nîk-edâ nev-sühânla zînet-bâr
- 21 Ne şübhe hem bu bahâriyye-i dilârâya  
Revâ dinürse serâser eger le'âlî-dâr
- 22 Ki medh ü vaşf-ı şerîfiyle bir kerem-kârin  
Hemân buldu yine zîb ü zîneti tekrar

- 23 Penâh-ı 'ismet ü 'iffet-nihâd u devlet-mend  
Güzide-nâm selaṭîn-i luṭûf u ihsân-kâr
- 24 Cenâb-ı devlet-i Beyhân Sultân kim odur  
Hemîşe şâhibe-i kân-ı 'izz ü şân u vaḳar
- 25 Zekâ vü fehm ü fetânetde zâtı bîhemtâ  
Nihâd-ı pâki letâfetle sıyt u şöhret-dâr
- 26 Şadâ-yı merhamet ü luṭf u cûdî 'âlem-gîr  
Cihân hayr du'âsında cümle leyl ü nehâr
- 27 Hemîşe 'âleme ihsâni bir akarsudur  
Cihan 'inâyetine gark dense şübhe mi var
- 28 Kerem yanında anıñ sanki bir müsâhibidir  
Anıñla şohbet ider dâ' ima hem anı arar
- 29 Kadir-şinâs u hüner-dân u ma'rifet-perver  
Hünerverâna 'atâsı hemîşe bâ-mikdâr
- 30 Egerçi ma'rifeti azsa dahî bir kişiniñ  
Bulur ne şübhe 'inâyet kerem hezâr hezâr
- 31 Eyâ sülâle-i şâhinşehân-ı nîk-hîsâl  
Eyâ kerem-ger ü ihsân-nisâr u hoş Kirdâr
- 32 'Inâyet ü keremiñ pek güzide 'alâsı  
Hemîşe devlet-i pâkinde bî-hîsâb u şümâr
- 33 Sehâvet ü keremiñ kim görevdi ger Hâtem  
İderdi cûdına şerm ile ḥayretin iżhâr
- 34 Hemîşe hûy-ı şerîfiñ seniñ 'inâyetdir  
Şurası var ki velâkin 'inâyet-i bisyâr

- 35 O rütbe cûşdadır tâb-ı luṭf u ihsânın  
 Ki reşk ü ḡibṭa eyler cûş-ı çeşme-i cûybâr
- 36 Duṭṭâ-yı devletine başla şimdi sen Nâşir  
 Ki şân-ı pâki ķilar hadd-i medh-i vaşfi güzâr
- 37 Hemîşe Hazret-i Hakk ide ömrünü efzûn  
 Şafâ-yı hâṭır ile ṫâkîbet ile her bâr
- 38 Şafâ-yı âyne-i hâṭırı küdûretden  
 Hemân bulmaya hiç zerre deñlü dahi ḡubâr
- 39 'Ale'l-huşûş ki gerdûn vakar u Cem-haşmet  
 Cihân-ı şevket ü heybet şehenseh-i dâdâr
- 40 Künûz-i şavlet ü şâhib-kırân-ı nâm-âver  
 'Adû'-şikâr u cihangir ü şaf-şiken peygâr
- 41 Cenâb-ı devlet-i Sultan Selim Han kim hem  
 Vücûd-ı devletidir râhat-ı cihâna medâr
- 42 Biḥâr-ı ma'delet ü merhamet kerem-fermâ  
 Cihâni cûş-ı 'inâyetle eyledi ser-şâr
- 43 Şadâ-yı velvele-i rûz u baht-ı şânından  
 Bütün 'adûları medhûş ķaldılâr nâçâr
- 44 Cenâb-ı Hazret-i Hakk 'ömr ü devlet ü bahtın  
 Füzûn u ber-ter ide hem ide muvaffak-kâr
- 45 Hem ide luṭf u 'inâyâtını ķilup yâver  
 Serîr-i saltanatı üzre ber-devâm u ķarar

(11)

(Fe'îlâtün/Fe'îlâtün/fe'îlâtün/fe'îlün)

- 1 Barekâllâh zihî nuşret u merdâne zafer  
Hamdilillâh zihî feth ü gazâ-yı ekber
- 2 Sânekâllâh eyâ şâh-ı sa'âdet-şâli'i  
Levhaşallâh eyâ pâdişah-ı baht-âver
- 3 Mîşr-ı ma'mûre esir olmuş iken küffâra  
Şimdi seyfiñle yine buldu halâs ol kışver
- 4 Bir de dâmında zebûn olmuş idi küffâriñ  
Oldu âzâd o kışver dolusu mü'minler
- 5 Telh iken kâm-ı felek tatluladı şimdi yine  
Şükr-âmîz-i sürud ile neyistân-ı şeker
- 6 Mevcesi çîn cebîn idi o demler Nil'iñ  
Şimdi rakş itmededir sanki nebâti der-per
- 7 Bir gazâ eyledin ey şâh-ı cihân kim nâmîn  
Yâd olur haşre dek elbetde hemâna bâfer
- 8 Ba'd-ezin yaklaşamaz Mîşr'a 'adû havfindan  
Reşk ider tîgîña tâ âyine-i İskender
- 9 Bir gazâdır bu gazâ kim bilinür elbetde  
Olduğuñ lutf u 'inâyât-ı Hudâ'ya mazhâr
- 10 Bir gazâ kim bu gazâ gördü cihân halkı hemâن  
Hem mü'eyyed idügüñ şöyle[cel] günden eżher
- 11 Aferin say'îna Sultan Selîm-i Gâzi  
Aferin bahtiñna ey şâh-ı dilir ü safder

- 12 Kalb-i a'dâyi ne vâr kaplasa sıyt-i cengiñ  
Zulmet-i havfa atar anları elbet bu eşer
- 13 Ba'd-ezin şübhe nedir mülk-i 'adû-yı dîni  
Feth ü zabt eyler isen tîgîn ile sertâser
- 14 Zabt u teshîr-i memâlikle 'inân-ı esbiñ  
N'ola feth ile çekersen Kızıl elma'ya eger
- 15 Mülk-i Pâris Alaman Rus olup cizye-güzâr  
Ehl-i Islam'a olursa n'ola her belde mağkar
- 16 Kalsa da deyrde ısveç gibi mülk-i küfre  
Kala ta çarları voyvodalık ile meger
- 17 Eşer-i tîgînî şimden gerü hayl-i küffâr  
Bî-gümân havf ile her bâr aheng ezber ider
- 18 Düşmen-i dîn ola tîgînla hemiše mahzûl  
Kâh-i tedbîri olup zârûn ile zîr ü zeber
- 19 Ey şehensâh-i cihân şâhib-i 'âlî himmet  
Ey cihângir ü kerem-kâr u 'adâlet-güster
- 20 Kapladı 'âlemi başdan başa nâm u şâniñ  
Günbegün baht-i hümâyûnuñ olup hem berter
- 21 'Adl u dâd u keremiñ herkese bî-hadd mebzûl  
Hep saña hayr üzere cihan-ı şâm u seher
- 22 Şöyledir herkese cûd u keremin kim elbet  
Cûd-i Hâtem olamaz cûd u 'atâna hemser
- 23 Lutf u ihsâniña müstagrak olup hem 'âlem  
Şavb-i şâhâne içün bezm-i senâdîr her yer

- 24 Hele Nâşır dahi hem gûşe-i virânında  
Rûz u şeb devletine hayr duâlar eyler
- 25 Vech-i pâkinden ola mülket ü devlet ma'mur  
Emn ile 'ayş ideler halk-ı cihân bahîr ile ber
- 26 Hak Te'âla ide her dem dil-i pâkiñ mesrûr  
Da'imâ tâb'ıñâ göstermeye hiç rû-yı keder
- 27 Ber-devâm eyleye sıhhatle seni tahtıñâ  
Kila tevfîkini her kârda saña yâver

(12)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

- 1 Zihî şâhib-şeref şâhib-fütûh u nuşret-i kübrâ  
Zihî ceng-azma Gâzî vü Fâtih-zât-ı bî-hemtâ
- 2 Vezîr-i muhterem Paşa-yı 'âlî ķadr u nâm-âver  
Cenâb-ı âşaf-ı vaqt u zaman Yusuf Ziyâ Paşa
- 3 Aristö-rây-ı tedbîrin işitse derdi elbette  
Budur tedbîr-i mûlk ü ceng-i a'dâda baña hem-pâ
- 4 Bihamdillah bu dem a'dâ-yı dîni mûlk-i Mîşr içre  
Kîrup her yerde şemşîriyle ķıldı nażminı rüsvâ
- 5 Yed-i küffârdan iķlim-i Mîşr'ı ķıldı istirdâd  
Okudu nâmına şad âferin dünya vü mâfihâ
- 6 Eyâ destûr-ı bâlâ-baht u vâlâ-himmet ü ekrem  
Eyâ Rüstem-şecâ'at 'adlile kâr-ı cihân-fermâ
- 7 Hele bir hizmet itdin şimdi dîn-i devlete ancak  
Agartdîn rû-yı pâk-i âl-i Osman'ı ne söz Hakka

- 8 Sadâkat istikâmet üzre nâmîn şöhre-i 'âlem  
Hemâna kahramanlık şâniña lâyık dedi dünyâ
- 9 Cenâb-ı evliyâya intisâbin zâhir oldu hem  
Mü'eyyed olduğuñ bundan nûmâyân cümleye hâlâ
- 10 Bahâdîrlîk müdebbirlikde vaşfiñ 'âleme şâyi'  
Hünerverlikde nâmîn mâhir ü şâhib-yed-i tula
- 11 Hemîşe 'adl u insâf u mürûvvet şâniña mülhâk  
Demâdem luťf u ihsân u kerem medhiñ cihan güyâ
- 12 Sehâ bir zevkdir kâmiñda ṭab'ın ansız olmaz hiç  
Kerem bir neş'edir kim zâ'il olmaz senden ol aslâ
- 13 'Atâ vü cûd u ihsân ber-şafâdır ṭab'-ı pâkinde  
Ki andan dûndur yanında seyr-i gülşen-i zîbâ
- 14 Demâdem luťf ile 'âlî 'atâdir 'âdet-i cûdiñ  
Ne şübhe cûd-ı Hâtem olsa cûdiñla kıyâs-ednâ
- 15 Ne mümkün şâ'ire vaşfiñda iğrâk üzre söz bulmak  
Ne dense medh-i ihsânînda elbet öyledir zîrâ
- 16 Hemâna Hâk Te'âlâ ide şadriñda seni dâ 'im  
'Azîz ide umûr-ı hayr ile dünyâ vü hem 'ukbâ
- 17 Füzûden 'ömr ide hayrât u ihsân ile âlemde  
Fütûhât u gazâlarla mużaffer eyleye her câ
- 18 Ney-i hâmem idüp hatm-i kaşîde bir gazel-âgâz  
Terennüm içre güyâ kıldı bir başka edâ icrâ
- 19 Dil-i 'uşşâk jeng-âlûde olmaz âyine-âsâ  
Gubâr-ı fikr-i dünyâ kılmasa gâhî aña pervâ

- 20 Nedir ey dil bu fikriñ gülşen-i ruhsâr-ı yâr içre  
Nevâlar idecek yer fikret-i deyniñ mi var âyâ
- 21 O rütbe mâ'ilem bûs-ı leb-i cânâna kim baña  
Sunar hem seyr-i gönce gûiyâ bir câm-ı cân-efzâ
- 22 Dili feyz-i dehân-ı yâr-ı güftâr ile sereyler  
Mey-i bezm-i vişâle hem biri sâgar biri mînâ
- 23 Kemend-i zülfe düşmüş bülbül-i dil hem terennümde  
Şebistân içre bulmuş şem-i rûyi gönce-i ra'nâ
- 24 Eger bir şey degilse sözlerin Nâsır n'ola elbet  
Dür-i şehvâr eyler iltifât-ı âşâf-ı dânâ

(13)

(Fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilün)

- 1 Habbezâ şehr-i Sitanbûl ki hiç dünyâda  
Benzemez zîbde bir şehr bu hoş bünyâda
- 2 Kişver-i Avrupa gûyâ ki bir altûn Hâtem  
Seng-i elmâsı Sitanbûl meger bâlâda
- 3 Taht-ı pâytaht olalı mülket-i Osmanî'de  
Pâ-yı İslam ile hâki şeref-i vâlâda
- 4 Resm-i zînetde letâfetle hevâda meşhûr  
Ni'met ü vâfiyesi mertebe-i 'ulyâda
- 5 Dâ'ima Hâzret-i Bârî ide hîfzînda hemân  
Kila barân gibi her an keremiñ 'itâda
- 6 Bir bir evşâfa ne hâcet ki vücûd-ı devlet  
Bunda bir vaşf-ı digerdir bu yeter a'dâda

- 7 Bâ-ḥuṣūṣ emr-i cihâdîn yeni tanzîmi ile  
Şevket-i saltanatın zîneti besdir sâde
- 8 Naẓm-ı ‘askerle mühimmât-ı gazâ leb-ber-leb  
Dopdolu heybet ile şiyti dil-i a‘dâda
- 9 Şimdi tersâne hele ‘azâm-ı şân-ı devlet  
Nâm u şâni ḳodî a‘dayı gam u sevdâda
- 10 Bakamaz oldu gelen elçileri küffârîn  
Semtile ḥâvf ile bir kerre dahi arada
- 11 Kûh-mânendi ‘adedsiz gemilerle memlu‘  
Her biri resm ü metânetde hüner da‘vâda
- 12 Esb-i Mîşri gibi kullanmada her bir ḳalyon  
Görünür şan‘atı baḳdîkda bu hoş icâda
- 13 Gûyyîyâ her biri bir Rüstem-ı heybet-peyker  
Kîlîcîn çekmiş olup cenge heman âmâde
- 14 Şanki der her biri yüz ḳalyonuna küffârîn  
Çıkınız cenge siziñ ile şala deryâda
- 15 Vakt-i ‘azminde donanmâ-yı hümâyûn bâ-fer  
Düşmenân dehşet-i fîkr ile ḳalur üftâde
- 16 Baş urır şanma talâtun ile gâhiçe meger  
Gem gevip at gibi baş şalmada darb-ı pâda
- 17 ‘izz ü ikbâl ile deryâ yüzine çıktııkda  
Şîrlerdir ki meger şayda gezer şâhrâda
- 18 Karşulasdıkda donanmâ-yı ‘adû ile o dem  
Getürir ceng-i Nerîmâni felekler yâda

- 19 Kimisi şankı anıñ nîze-keş-i gayretdir  
Kimisi gürz-i mehâbet şalisin icrâda
- 20 Görünür heybet ile çesm-i 'adû-yı dîne  
Güyiyâ her biri bir şûret-i ejderhâda
- 21 Gölleler zehri döker rezme atup topları  
Şaf bozar her biri ateş saçarak gavgâda
- 22 Bozulunup nazm dutması 'adûnîn kırıllur  
Kâr-ı şâhinleri seyret remet-i kargâda
- 23 Hak Te'âla kila her bâr hemîse mansûr  
İde her yerde 'inâyet zaferin imdâda
- 24 Nâm u şân buldu hele şimdi gemi ahvâli  
Meşk-i leşkerde gerek hâşılı her eşyâda
- 25 Şübhe yok buldu bu tanzimi bu ma'lûm cihân  
Rûz-ı fîrûz-ı Cenâb-ı Kapudan Paşa'da
- 26 Mu'teber hâş veziri şeh-i 'âlî-bahtîn  
Mu'temed-merd-i şadakat-geri herbir câda
- 27 Nâm u şân şâhibi Gâzi Hüseyin Paşa kim  
Bes Mîşr cengi bahâdirliğini iшhâda
- 28 Rây u tedbîr ü şeca'atle cihânda mümtâz  
Dâ' imâ sa'yı heman 'âleme 'adl u dâda
- 29 Nazm u tertîb-i donanma ile her dem me'lûf  
Fikri a'dâyi kırup nazmını hep berbâda

- 30 Sa'yı her kimseye ihsân u keremle meşhûr  
 Kaşdı dünyâya hem iyilik lâyile nîk a'da
- 31 Söylenüp cûd u sehâsi keremi dillerde  
 Gelmez 'âleme kerem dîdeleri ta'dâda
- 32 Ey vezîr-i şeref-i devlet-i âl-i Osmân  
 Ey ser-efrâz-ı kerem mülk-i cihân-fermâda
- 33 Şiyt-ı cengiñ ile hep bîmde cümle küfre  
 Kişver-i Avrupa'da belki Yeñi dünyâ'da
- 34 İrdi şiyt-ı keremiñ mevcelenip bahîr-âsâ  
 Şark u Garb'a 'Arab'a Hind'e cihân-âbâda
- 35 ^Adet-i tab'-ı şerîfiñ kerem-i 'âlidir  
 Kime olsa gerek a'lâda gerek ednâda
- 36 Añdırır Hâtemi her demde sehâ vü keremiñ  
 Ne sehâ Hâtem'iñ adını dahi ihyâda
- 37 Vaşfiñi şayma ne hâcet ki heman kâfîdir  
 Medh ü şâniñda bu bir kaç sühân-ı zîbâda
- 38 Medh ü vasfiñda cihân cümle du'âya meşgûl  
 Da'imâ meclis-i şohbetde gerek tenhâda
- 39 Bir du'âcı da hemîşe şükr bu Nâsır'dır  
 Her zaman medhin idüp hayır du'â kılmada
- 40 Hâk Te'âlâ kila şîhhâtle vücûduñ dâ'im  
 Luťf u ihsâni ile gamda idüp âzâde
- 41 'Asker-i hayr du'âyi kila yanında bile  
 Her zaman saña bu leşker irişe feryâda

42 Kıla tevfikini her demde refîk ü yârıñ  
Luþfına mazhar ide zâhir ü hem ma'�nâda

43 Hayr u ihsân ile 'âlemde ide heman  
'izz ü şân u şerefiñ mertebe-i 'alâda

(14)

(Mefâ'ilün/fe'ilâtün/mefâ'ilün/fe'ilün)

1 Kuyûd-ı terk ile bir rûz şâkî-i ârâm  
Hafîce dest-i dile şundu pür-şafâ bir cam

2 O neş'e ile göñül 'âlem-i tefekkürde  
Nigâh-ı 'ibret ile seyr ederdi gâ[h] be kâm

3 Fezâ-yı cûdi görüp anda Hâtem-i tâyi  
Kiyâm-ı haþre deðin şehsüvâr u nîk u nâm

4 Ta'accüp eyledi dil bunda soñra bildi kim ol  
Demezdi cûda şu kimsesiz eyâ nâ-fercâm

5 'Atâsı hem dahi her kimseye olup bî-had  
Du'â-yı hayr ile yâd eylemiş havâş u 'avâm

6 Dedim ki ey dil o hem böyle bildüğüñ gibidir  
Ki işte şimdi yine var anıñ naþîri tamam

7 Nigîn-i hatem-i devletde gevher-i nâyâb  
Niþâm u emr-i şadâretde aşaf-ı hengâm

8 Ziyâ-yı mihr-i vezâret 'azîz-i Mîşr-ı kerem  
Yegâne Yûsuf-ı hüsn-i 'inâyet ü ikrâm

9 Cenâb-ı devlet-i paşa-yı zü'n-medâyiþ kim  
Kemend-i sa'yi ser-i rahş-ı bahtı üzre zimâm

- 10 'Adâlet âyinedir pîş-i ṭab'-ı pâkiñde  
İşinde ahsen-i şuretle rû-nümâ aḥkâm
- 11 Nesât-ı meclisidir cûd sanki muṭribdir  
Hemîse kîlmada âgâze-i reh-i en'âm
- 12 Şadâ-yı velvele'-i sıyti ṭutmuş âfâkı  
Nevâ-yı zemzemedé gûşlar makam mâkam
- 13 Misâl-i Nil-i Mîşir cûdî bir de cû-yı kerem  
Velîk cûşu heman bî-zemân-ı her eyyâm
- 14 Tena'üm itmedeler kîl bî-kîyas ile  
Cihân-ı mügtenem-i hâsîl-ı zurûv-ı merâm
- 15 O rütbelerde sehâsi ki konsa mizâna  
Ne şübhe kemterinin vezni künbed-i ehrâm
- 16 Cihâna şekker-i lutf ile seyr olup dâ' im  
'Inâ-yı lutfi şenâsında cümle şîrîn-kâm
- 17 Zihî sehâ ki hemâna 'inâyet eylemeli  
Edâ-yı vâm gibi ṭab'ınâ eder iibrâm
- 18 Eyâ vezîr-i kerem-pîşe ey zarif endişe  
Kerem de cûdîn ile etmede tefahhür-i tâm
- 19 Zebân-ı halk-ı cihân üzre şâniña evsâf  
Sehâ vü 'adl ü şeca'ât kemâl-i hüsn-i niżâm
- 20 Ne şübhe resm-i 'inâyetde şadr-ı devletde  
Gelen vezîr-i be-nâmin yerinde sen hoş-nâm
- 21 Mürüvvet ü keremiñ söylenür mecâlisde  
Misâl-i lü'lü'-i şehvâr şimdi zîb-i kelâm

- 22 'Acep tenezzül eder az niyâza çok keremiñ  
Bu dahi itdi sehâda kemâlini i'lâm
- 23 Cihânda çok seniñ ihsân u luṭf dîdeleriñ  
Du'â-yı devlet-i pâkiñde cümle subh ile şâm
- 24 Ne rütbe söylese medhiñde hâme-i Nâşır  
Bulur mu vaşfı şerîfiñde hiç súhan encâm
- 25 Du'â-yı devletiñe eyleüp hemân âgâz  
Hitâm-ı misk ile etdim kaşîdemî itmâm
- 26 Hemîşe Hazret-i Hakk eyleye seni dâ' im  
Hem ide şîhîhat ile mesnediñde nâ'il-i kâm
- 27 Şafâ-yı hâtır ile berter ola hem şerefiñ  
Yanında yâver olâ luṭf-ı evliyâ-yı kirâm

(15)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

- 1 Habbezâ deryâ-yı aşkıñ ber-güzide gevheri  
Kaplamış şâ'sâ-yı tâb-ı âfitâb-ı enveri
- 2 Mesned-i cedd-i iżânında müşavver nûr-ı pâk  
Pertev-i şems-i hakîkat mâh-ı ṭab'ıñ hem-seri
- 3 Seyyid-i Al-i Kirâm Hazret-i Mollâ-yı Rûm  
Lü'lü'-i şehvâr-ı izzet mûlk-i ma'nâ dâveri
- 4 Hazret-i Çelbi Ebûbekr-i Veliyy-i nâmâdar  
Kim cihân-ı ma'nevî mesrûr şâni bâferi
- 5 Nahâl-i gülzâr-ı inâyet sâye-bahş-ı has u 'âm  
Haşre dek mebzûldür elṭâf olan bâr u beri

- 6 Makdemiyle şehr-i İstanbul n'ola şâdân ise  
Şâن-ı zât-ı pâkiniň olmuş felek fahr-âveri
- 7 Reşk-i gerdûn u mükerrem eylemiş ihsân idüp  
Genc-i lutfundan Sitanbul'a Hudâ bu cevheri
- 8 Bir güher kim zât-ı pâk-i lâmi<sup>c</sup>-i kudsîyyesi  
Rûz u şeb olmuş Sitanbul'a sa<sup>c</sup>âdet hâveri
- 9 Nûr-ı ruhâniyyeti hûrşîd-i subh-ı bezm-i dil  
Oldu hâcet-mend-i şavb-ı zulmet-i gamdan beri
- 10 Bir hümâdîr feyz<sup>.</sup>-i ruhâniyyeti gûyâ anıñ  
'Ayş-ı hûşdâ zîr-i bâlinde 'inâyet-perveri
- 11 Bir şeh-i ma'nâ-yı cûd-ârâ ki şad genc-i kerem  
Bendegâne rûz u şeb olmakda ihsân-ı deri
- 12 Feyz<sup>.</sup>-i pâki şâlikâ âyine-i cân u kulûb  
Muhlisâne rûnûmâ her dem keremler peykeri
- 13 Bulşa her hayr du<sup>c</sup>â imdâd-ı ruhâniyyetin  
Feyz<sup>.</sup>-i nûrundan bulur evc-i ķabûle şad yeri
- 14 İntisâb-ı bârgâhi feth ü hall-i müşkilât  
Sâyesi muhâliselere kâm-ı cihâniň bihteri
- 15 İnkişâf ile olur ol demde hil'at-yâb-ı dil  
Halisâne bâ-niyâzân-ı huzûr-ı ezheri
- 16 Pertev-i nûrin Hudâ ķilsun cihâna sâye-dâr  
Ber-ķarar etdikçe lutfiyla bu çetr-i ahzârı
- 17 Feyz<sup>.</sup>-i ruhâniyyet ile bendegân-ı muhâlisî  
Haşre dek olsun hemîşe fazl-ı Hakk'ın mazharı

18 Mażhar-ı elṭāf u berḥordār ola feyziyle hem  
Dergehinde Nâşır-ı bīṣâre ḥabd-ı kemteri

(16)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

- 1 Zihî iķlim-i ḥaṣkiñ zīnet-i bâlâ-yı bostānı  
Velâyet bâgınıñ şadberg-i ra'nâ-ver-i handānı
- 2 Nihâl-i ser-bülend ü nâmđâr-ı ravza-i vahdet  
Bihişt-i vecd ü hâlâtıñ 'aceb serv-i hîrâmâni
- 3 Ser-efrâz-ı cihân-ı ma'rifet-haş-ı reh-i vuşlat  
Hâkîkat mülkiniñ şâhib-kîrâni bedr-i tâbâni
- 4 Kemâl Ahmed Dede hâzretleri kim zât-ı pâkinden  
Demâdem bulmada 'uşşâk feyz-i nûr-ı Yezdân'ı
- 5 Cenâb-ı feyz-i pâk Hâzret-i Hünkâr-ı ekberden  
Sitanbul'a sipihr-i izzetiñ mihr-i dîrahşâni
- 6 Sitanbul ehline hâcâta zâtı bir Yenikapu  
Açılmış şavb-ı Bârî'den hüveydâ lutf-ı Rahmân'ı
- 7 Kemâl ile şeref-yâb-ı kudumu şehr-i İstanbul  
Sema'-ı vecd ile her dem mükerrem gûş-ı devrâni
- 8 Nevâ-yı feyz-i Mevlânâ'yı iṣâr eylemiş halķa  
Ney-i enfâs-ı lutfi muğtenem kîlmış muhibbâni
- 9 Hayât-ı rûh bulmuş sâyesinde bunca dem 'uşşâk  
içüp âb-ı hayât-ı Mesnevi-yi magz-ı Kur'ân'ı

- 10 Meded cûyân-ı ruhâniyyet-i ķudsiyyesi elbet  
Bulur bî-şübhe şûri mânenvî imdâd u ruhâni
- 11 Hüveydâ ‘âleme âsâr-ı lutfı âfitâb-âsâ  
Kerâmâtîn hemîşe zât-ı pâki menba‘ ü kânı
- 12 O şâh-ı ma‘nevîniñ dergehinde bunca muhlişler  
Ne demdir tâ kıyâmet ‘ayş-sâz-ı cûd u ihsâni
- 13 Hemîşe bendegân-ı muhlişi mihr-i şerîfinden  
Derûn içre bulur yer matla‘-ı envâr-ı Rabbâni
- 14 Rehâ-yâb olsa gamdan zâirân-ı merkâd-i pâki  
N’ola bîçâregânıñ hafr vakıti olmadır şâni
- 15 Füyûz-ı bî-dirîgîn olsa cûya muhliş-i teşne  
Bulur şahîn-ı dilinde cûy-bâr-ı ‘ilm ü ‘irfâni
- 16 Hudâ ihsân ide eltaş-ı ruhâniyyetin halka  
Demâdem dâ’ir olduqça hemânâ ‘âlem-i hâni
- 17 Ola şâyeste-i ikrâm-ı Bârî feyz-i pâkiyle  
Hemîşe bendegâni cânibinden çâre-cûyâni
- 18 Ümîd eyler bula nûr ile hem şad-rûşenâlikda  
Der-i pâkinde Nâşîr bendesi çeşm-i dil ü câni

(17)

(Mefâ‘îlün/mefâ‘îlün/mefâ‘îlün/mefâ‘îlün)

- 1 Bihamdillah bu devrâna zihî ihsân-ı sehâni  
Zihî ihsân-ı ‘âlî ‘âleme bu lutf-ı Rahmân’ı
- 2 Ki mażhar eylemiş Bârî Te‘alâ lutfuna dâ’im  
Cihân-ı mekremet Sultân Mahmûd-ı cihânbâni

- 3 Zihî şâhib-zamân şâhib-kırân 'adel 'adl-fermâ  
Zihî sevket-fezâ-yı mülket-i bâ-ferr-i 'Osmâni
- 4 'Utârid Müşterî evşaf-ı pâki istima'ında  
Hümâyûn tâli'-i şevkile eyler Zühre âgâni
- 5 Memâlik himmet-i vaşile ihyâ oldu sertâser  
Ne şübhe zât-ı pâki mülket içre rûh-ı sultâni
- 6 Şeh-i baht-âver ü ceng-âzmâ vaşf-ı şecâ'atde  
Unutdurmuş cihâna Rüstem ü Sam u Nerimân'ı
- 7 Müsellem râh-ı takvâ 'adl ü sevketde cihân-ârâ  
Dahi hayrâta sa'y-ı kendüye tevfîk-i Rabbâni
- 8 Ne şübhe nâme-i vaşfında yazmış hâme-i tevfîk  
Mukarrerdir Ebu'l-Feth ü Ebu'l-Hayrât ünvâni
- 9 Muvaffakdır nice âsâr u hayrâtının binâsında  
Ki her âsârının a'lâ-be-a'lâ rütbedir şâni
- 10 Huşûşen hânekâh-ı dergeh-i Bâb-ı Cedîd-âsâ  
Ne demlerden berü fersûde bir bünyâd-ı vîrâni
- 11 Cenâb-ı rûh-ı pâk-i evliyâullâha ta'zimen  
Mükellef serbeser tecdîde şâdîr oldu fermâni
- 12 Kemâl-i 'izzete ikrâma şâmil zîb ü zinetle  
Metin ü muhteşem bünyâd olundu cümle erkâni
- 13 Binâ-yı dil-fezâsı cennet-âsâ dense lâyîkdir  
Bulur zîrâ temâşâ eyleyen bir zevk-ı ruhâni
- 14 Zihî ra'nâ makâm-ı dilgüşâ 'uşşâk şevkîyle  
Hemîşe penc-gâh ol şâhîn olsunlar du'â-hâni

- 15 Bu demler ney senâ-gû derse sâmi<sup>t</sup> rastdır ķavli  
Gelür âzâna zîrâ nev-edâ vaşf üzre elhâni
- 16 Erişmişdir nevâ-yı cân-fezâsı evc-alâya  
N'ola vecde getürse çerhde hayl-i sürüşâni
- 17 Kudûmun nâye peyrevlik usûlünden olup elbet  
Şadâ-yı nagme-şünci dürr-i şehvâriñ olur kâni
- 18 'Acep mi 'âşıkân şevk ile meydân-ı semâ<sup>t</sup>ında  
Kılursa vecd ü hâlât içre hem-pâ çarh-ı gerdâni
- 19 Gerek evşâf-ı şâhâne gerekse vaşf-ı hayrâtı  
Hemâl icmâldir mümkün mü ya tavsiliñ imkâni
- 20 Du<sup>t</sup>â-yı devletinde Nâşır âgâz eyle güftâra  
Du<sup>t</sup>âdır makşad ancak yohsa vaşfiñ var mı pâyâni
- 21 Hemîşe Hâk Teâlâ kîlsün 'ömr ü devletin efzûn  
Mükerrem eylesün zâtiyla dâ' im 'ayş-ı devrâni
- 22 İde Mollâ-yı Rûm'uñ feyz-i ruhâniyyet-i pâkin  
Hemîşe kendünüñ herhâlde yâr u nigehbâni
- 23 Olup dâ' im hümâ-yı şevketi zîr-i cenâhında  
Olalar sâyesinde emn ü rahat-yâb her âni
- 24 Heme ìn nuşret ü feth ile münfekk olmasun bir dem  
Hemen a'dâ-yı dîniñ gerdeninden tîg-ı bürrâni
- 25 Felek devr eyledikçe dâ' im olsun şâhnı 'âlemde  
O sultân-ı cihâniñ nev-be-nev hayrat u ihsâni

## TEVARİH

(1)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

Hocamız Evliyâ Muhammed Efendi'nin  
Müderrisliğine Söylenilen Tarihdır Sellemâllâhu

- 1 Hele tedīs ile elhamdülillâh eyledi mükrem  
O şâhib-nâkl ü 'îrfân u kemali hâkim-i mutlak
- 2 Künûz-ı mârifet 'ilm ü hünerde zâtı bî-hemta  
Hezârân rütbe-i 'alâ ki oldı şânnâna elyâk
- 3 'Ulûmuñ neşr idüp dünyâya 'âlim müstefâd olmuş  
Gürûh-ı tâlibe bir 'âlim-i 'âlî-himem e'l-hâk
- 4 Vücûdu sıhhât üzre 'âfiyetler ber-devâm olsun  
Hudâ-yı lemyezel kılsun umûrin hayr ile evfâk
- 5 Düşüp bir müşra'-ı hoş tabâima Nâşir dedim târih  
Muhammed Evliyâ'ya ide tedīsiñ mübârek Hâk

(1203)

(2)

(Fe'ilâtün/mefâ'îlün/fe'ilün)

Berâ-yı Vilâdet-i Pûser-i Münif Efendi Sellemallah

- 1 Zât-ı pâk Münif Efendi odur  
Bir 'azizü'l- vücûd u bî-hemtâ
- 2 Serbülend-i muhibb-i Mevleviyân  
Saye-gîr-i sa'âdet-i 'uzmâ
- 3 Mu'tenâsı gürûh-ı kitâbiñ  
Zü-fünûn-ı fünûnudur hâlâ

- 4 Zinet-efzâ-yı defter-i şâhî  
Ya'ni Şirâze-bendi dense sezâ
- 5 Geldi dünyâya şulb-i pâkinden  
Bu sene içre bir gül-i ra'nâ
- 6 Dediler nâmın Ahmed-i Şâdîk  
Habbeza zâtı nâmı da zîbâ
- 7 Etvâl-i 'ömr ile mu'ammer ola  
Hifz u hîrzında ide anı Hudâ
- 8 Fikr-i târih mevlîdinde iken  
Nâşırâ elde kîlk-i çâpükpâ
- 9 Çıkdı beş yâr dedi târihin  
'Ammerallâhu bir dürr-i yektâ

(1208)

(3)

(Fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilün)

Berâderim Şeyh Ali Dede Efendi'nin  
Tarih-i Vilâdet-i Pûser-i Sellemallahu

- 1 Hâzret-i Şeyh 'Ali mažhar-ı ihsân-ı Hudâ  
Sâlik-i aşka reh-i Hâk'da imâm u rehber
- 2 Ki odur hankah-ı Bâb-ı Cedîd'e şimdi  
Mûrşid ü şem'i ziyâ-bahş-ı reh ü câ-yı peder
- 3 Vâlidi Hâzret-i e's-Şeyh Ebûbekr Dede  
Câyine kendüden ol zâtı bırakmışdır eser
- 4 Merd-i meydân-ı şafâ-gûşa nişîn-i 'uzlet  
Şübhe yok e'l-veledu sırr-ı ebihi mažhar

- 5 Şulb-i pâkinden anıñ bu dünyâya \*  
Nûr-ı tâb-âver-i hûşîd gibi bir gevher
- 6 Eþvel-i 'ömr ile ma'mûr-ı mu'ammer kîla Hâk  
Himmet-i haþret-i merdân ola her dem yâver
- 7 Nâşîrâ mîşraþ-ı târihi ki zîbâ düþdü  
Mevlevî gülşeniniñ nev gûlidir İskender

(1207)

(4)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

Tarih-i Lihye-i Yunus Beg Sellemallah

- 1 Cenâb-ı devlet-i Yûnus Beg'in kim mânî-i nevhaþ  
Midâd-ı meþk ile terkîm kîldi meygûnuñ \*
- 2 Ser-i dilden dedim târihini gördükde nev haþıñ  
Hele şad-bârekâllah vechine haþt-ı hümâyûnuñ

(5)

(Fe'îlâtün/fe'îlatün/fe'îlün)

Tarihü'l- Lihye-i Vasfi Efendi Sellemallahu

- 1 Hâme-i 'izz ü şeref çekdikde  
Vechine naþş-ı sevâd-ı lihyeñ
- 2 Şes 'adedle dedi hâmem târih  
Yûmn-i iþr-bâd güþâd-ı lihyeñ

---

\* Misrañ vezni eksiktir.

(6)

(Fa'ilâtün/fa'ilâtün/fa'ilâtün/fâ'ilün)

1 Bârekâllah hamdilillah mükrimim bu 'abdine  
Bir puser ihsân kıldı Hazret-i Rabbü'l-enâm

2 Fikr iderken Nâşirâ mevlûdinin târihini  
Geldi nâmı Şeyh Seyyid Bubekr târih-i tâm

(1214)

(7)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

Tarih-i Vilâdet-i Fatma Münire Hanım Duhter-i  
Berâder-i Fakîr Şeyh Seyyid Abdurrahim Efendi  
Sellemehumullahu

1 Cenâb-ı nîk-haslet nîk-meşreb Şeyh e's-Seyyid  
Dede 'Abdürrahîm Efendi kim ol zât-ı bî-hemtâ

2 'Usûlât u nevâ-yı musikî resm-i letâfetle  
Hemânâ kendüye bir mevhîbedir şübhe ne Hâkka

3 Hemîşe tab'-ı pâki nazm-ı şî'r-i dilkeşe mâ' il  
Hele eşârînîn her bir sözi bir dürr-i müstesnâ

4 Bu yıl dünyâya geldi şulb-i pâkinden sa'âdetle  
Dilârâ nîk-ahter mâh-rû bir duhter-i ra'nâ

5 Mu'ammer eyleye Bârî Te'âlâ tûl-i 'ömr ile  
Ola yâver erenler himmeti hem dâ' imâ aña

6 Dedim milâdına târih Nâşir bu edâ ile  
Münîre Fâtîma bir mâh-ı enver cephedir gûyâ

(1215)

(8)

(Fe<sup>t</sup>ilâtün/mefâ<sup>t</sup>ilün/fe<sup>t</sup>ilün)

Tarih-i Velâdet-i Muhammed Salih Efendi  
 Pûser-i Seyyid Nu<sup>t</sup>man Dede Damad-ı Berâder-i Fakîr  
 e<sup>t</sup>ş-Şeyh e<sup>t</sup>s-Seyyid Ali Dede Efendi Sellemehumullahu

1 Şeyh Seyyid 'Ali Efendi'niñ

Küçeki naşb-ı 'aynı damâdi

2 A<sup>t</sup>ni Nûman Dede o zât-ı şerif

Bulmuş enzâr-ı hüsn-i üstâdi

3 Yümn ile geldi şulb-i pâkinden

Bir dürr-i nîk pâk bünyâdi

4 Tûl-i 'ömr ile Hakk mu<sup>t</sup>ammer ide

Yârı olsun erenler imdâdi

5 Zammeye fîkr ile hesâb olunup

Nâşırâ vaşf u muhliş u adı

6 Şeyh Seyyid Muhammed-i Sâlih

Geldi târih-i sâl-i Milâdi

(1215)

(9)

(Fâ<sup>t</sup>ilâtün/fâ<sup>t</sup>ilâtün/fâ<sup>t</sup>ilün)

Tarih-i Vilâdet-i Sâyide Hanım Duhter-i Berâder-i  
 Fakir Seyyid Abdurrahim Efendi Sellemehumullah

1 Şeyhe's-Seyyid Dede 'Abdürrâhim

Zât-ı 'âlî kadrdır bî-iştibâh

2 Geldi şulbinden bu yıl dünyâya hem  
Bir kızı yûmn ile bâ-lutf-ı îlâh

3 Tûl-i 'ömr ile mu'ammer eyleyüp  
Hîfz u hîrzîna ide ol pâdişâh

4 Nâşîrâ târih-i milâdi içün  
Hâme elde fîkr iderken gâh gâh

5 Söyledim bunu gelüp târih-i tâm  
Müşterî kevkeb Sayîde vechi mâh

(1217)

(10)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/fe'ülün)

Tarih-i Vilâdet-i Şerif Zekiyye Hanım Duhter-i  
Seyyid Nu'man Dede Damâd-ı Şeyh Seyyid Ali Dede Efendi  
Sellemehumullahu

1 Dede Nu'mân Efendi zât-ı 'âli  
Şerâfet vaşfını bir merd-i câmi'

2 Cenâb-ı Şeyhine dâmâd-ı zî-şân  
Ne şübhe lutf-ı Hâk bahtında lâmi'

3 Bu yıl bir duhter-i pâkize aña  
'Inâyet eyledi Yezdân u şâni'

4 İde Hâk tûl-i 'ömr ile mu'ammer  
Nevâ-yı 'ayşını hem ide vâsi'

5 Anıñ târih-i milâdında bir dem  
Olup hâme hemâna fikre tâbi'

6 Dedim Nâşır gelüp bir hoş bu güftâr  
Kamer-ṭal'at Zekiyye Zühre tâli'

(1219)

(11)

(Mefâ'ilün/fe'ilâtün/mefâ'ilün/fe'ilün)

Filibeli Seyyid Dervîş Hüseyin'in Pederi  
Halil Efendi'nin Vefatı Tarihidir

1 Halîl Efendi kim ol merd-i muhliş u sâdîk  
Hemâre terk-i 'alâyıkda bulmuş idi şafâ

2 Bu dâr-ı 'âlem-i fâniyi dahî terk etdi  
İdüp 'alâka-i tâm ile 'azm-i dâr-ı bekâ

3 Olup tarîk-i Sinâniyye'ye dahî mensûp  
Enîs ü hem-dem-i cânîydi zikr-i pâk-i Hudâ

4 Riyâz u hûr ile rûh-ı revâni şâd olsun  
Garîk-i rahmet ü lutfı idüp anı Mevlâ

5 Temâm-ı lutf ile Nâşır dedim aña tarîh  
Halil Efendi'ye ola 'Adın makam-ı nevâ

(1224)

(12)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

Târih-i tecdîd-i bâlâ-yı şadîrvân-ı Mevlevîhâne

1 Hoşâ şîrin revân u neş'e-rîz-i ṭanṭana-efşân  
Budur cûya isen gel çeşme-sâr âb-ı câvidân

2 Hemâna Kâbetü'l-'uşşâkda içsün vuzû kîlsun  
Tavâf-ı beyt-i 'uşşâka hacîyân zâir ü yârân

- 3 Şala ‘uşşâka âb-ı zemzem gelsün şafâlansın  
Nevâ-yı rahatü'l-ervâh kesb eyler hemîn nûşân
- 4 Mürûr-ı-vakt ile vîrân olup sakf-ı mu'allâsı  
Temâm-ı hizmete şükrân kıldı secde-i Rahmân
- 5 Muhibît-i fazl u ‘ilm ü ma'rifet fahr-âver-i devlet  
Cenâb-ı mekremet Mekkî Efendi kim o ‘âlî şân
- 6 İşitdikde bu tâkıñ inhidâmıñ şarf-ı himmetle  
Yine evvelden a'lâ eyledi ma'mûr u âbâdân
- 7 Kılup hem âb-bend-i maṭbahı tecdîd hem kıldı  
Şuya dâ'ir dahî tecdîd ü termimât-ı bî-nokşan
- 8 Zihî hayr-ı sa'âdet-mend ü reşk-âver ki 'âlemde  
Riyâsîz bir eserdir hizmet-i dergâh-ı dervîşân
- 9 Dedim bir müşra'-ı târih-i tâm itmâmına Nâşır  
Kemâl ile teceddüd eyledi bâlâ-yı şâdîrvan

(1209)

## TAHMİS

(1)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

Tahmis bâ-gazel-i Arzî Muhammed Dede Efendi

Derdimi añdıkça seyli gesmimiñ Ceyhûn olur  
 Yârimi fikr eyledikçe hayretim efzûn olur  
 Vaşf-ı hâlim böyle kim her demde diger gûn olur  
 Görmese ol gözleri ahûyi dil mahzûn olur  
 Görse amma şabır u ârâmı gider mecnûn olur

Hiç demezdim güftügûyi halķdan budur odur  
 Hâşılı bu kâr her dem baña bir işim şudur  
 Ateş-i hasret ile leb-tesneyim fikr[im] şudur  
 Cân verirdim la'lini bûs itmege hûmmum budur  
 Ol dahi dârü'l-amân-ı aşķda kanûn olur

Şuhdur fettândan dâ' im tekellüm-sâzdir  
 Güftügûsı cümle hep 'uşşâka luťf u nâzdır  
 Sayd-ı dildir makşadı şayd-ı dile şebâzdir  
 Sîhr ider her bir nigâhında 'aceb i'câzdir  
 Cünbüş-i gesmin temâşâ eyleyen meftûn olur

Bilmezem ol sevdiğim şûh-ı cihân-ı va'desüz  
 Bilmezem ol bî-vefâ sâhir-zebân-ı va'desüz  
 Cûremi mey eyledi ol bî-amân-ı va'desüz  
 Görmedim bir böyle hercâyi civân-ı va'desüz  
 İntizâr-ı şohbetinden dîde vü dil hûn olur

Ye's-i hasretle koma gird-i melâli balına  
 Sûz-ı aşķ ile şafâ-kesb eyle vakıt ü hâliñe  
 Girye geldi dembedem aşķ içre Nâşır fâlinâ  
 Gerçi yâr itmez nazâr 'Arzî sirişk-i âliñe  
 Akîbet her birisi anıñ dür-i meknûn olur

(2)

(Fe'îlâtün/mefâ'ilün/fe'ilün)

Tahmis bâ-gazel-i Gavşî Ahmed Dede Efendi

Cevr-i çesmiñ ki dil-nüvâzımdır  
 Tîr-i gamzeñ ki 'aşk-ı bâzımdır  
 Cûşış-i âh bezm-sâzımdır  
 Sîne-kûbî def-i niyâzımdır  
 İnlemek dilde köhne sâzımdır

Nâvek-i gamzeñe göğüs gerdim  
 Cana peykânı tâbişin serdim  
 Bendelikdir beyim saña derdim  
 Şol eclden nişâne gösterdim  
 Dağ-ı sinem gül-i niyâzımdır

Eser-i gamze sîne vü dilde  
Eseri rehde tîri menzilde  
 Gece gündüz bu kâr-ı müşkilde  
 Sûz u girye bu cân-ı kâ'ilde  
 Hem hâkîkat u hem mecâzımdır

Yolu hâr u hevâsı âteşdir  
 Lîk bûyi vişâl-i dilkeşdir  
 Hem de Hîzr-ı ümîd-i pâdeşdir  
 Hâşılı fikr-i yâr-ı mehvesdir  
 Kûy-ı dilber meger hicâzımdır

Şâh-ı 'aşk u serîri gönlümdür  
 Burc-ı mâh-ı münîri gönlümdür  
 'Alem-i tâbgîri gönlümdür  
 Gaznevî şan o pîri gönlümdür  
 Türk-i tâz heves-i Ayâzımdır

MURABBA<sup>c</sup>

(1)

(Mefâ‘îlün/mefâ‘îlün/mefâ‘îlün/mefâ‘îlün)

Gül ey serv-i hîrâmânım nihâl-i bâg-ı cânımsın  
 Başında neş’ esin gönlümdeki şevk-i nihânimsın  
 Şehensâh-ı serîr-i şahن-ı sînem bir civânimsın  
 Efendim hâşılı söz böyledir rûh-ı revâniimsın

Ne var ‘âlem bilürse ‘aşkıñı dilde nihân itmem  
 Senüñçündür sañadır yok yere âh u figân itmem  
 Eger böyleyse iş bîhûde nâmûs-ı cihân itmem  
 Efendim hâşılı söz böyledir rûh-ı revâniimsın

Eger deryâ gibi mevc ursa cevrin bendeñe şâhâ  
 Ne mümkündür benümçün fârig olmak kûyiñi aşla  
 Şu rütbe tende sevdâ-yı gamın cây eyledi cânâ  
 Efendim hâşılı söz böyledir rûh-ı revâniimsın

Efendim hayli müddet gizledim dilde gam-ı ‘aşkıñ  
 Bulurdum dembedem âh-ı derûnum mahrem-i ‘aşkıñ  
 Bülend itdi ney-i dil nâlesin doldu dem-i ‘aşkıñ  
 Efendim hâşılı söz böyledir rûh-ı revâniimsın

Hevâdâr oldu gönlüm doluşup ol kadd-i şimsâda  
 Çıkup mevc urdu Nâşır şiyt-ı nâlem tâk-ı bâlâda  
 O naħl-i nâza oldum her çe bâdâbâd dildâde  
 Efendim hâşılı söz böyledir rûh-ı revâniimsın

GAZELİYAT<sup>^</sup>

(1)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

- 1 Göñül râzin açup yâre beyân ister mi ister ya  
Ayâğına düşüp zâr u figân ister mi ister ya
- 2 N'ola âh eylesem gâhice kim dil 'aşk ocağıdır  
Demâdem sûziş elbet dehâna ister mi ister ya
- 3 Hemâna 'arz-ı hâl eylerdi 'âşık şavb-ı cânâna  
Velî hûşyâr-ı hayret bir zaman ister mi ister ya
- 4 Ne deñlü cevr-i yâre cân ile 'âşık hamûl olsa  
Yine feryâd idüp dâd u amân ister mi ister ya
- 5 Muhabbet tohmu ekdim serbeser şahn-ı dil ü câna  
Sirişk-i dîdeden bârân revân ister mi ister ya
- 6 N'ola dil muntazırsa iltifât-ı hażret-i yâra  
Ber-i nahâl-i muhabbetden nişân ister mi ister ya
- 7 Cenâb-ı rif'atin Nâşir gubâr-ı pâyini kûhle  
Hemîşe dîde-i dil çesm-i cân ister mi ister ya

(2)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

- 1 Serde 'aşkın âtesi zer-tâc-ı devletdir baña  
Şu'le-i dag-ı derûnum şem'-i vuşlatdır baña

- 2 Cevriñe âmâdeyim biñ yâre de ursan n'ola  
Zahm-i tîgîn sînede şehrâh-i şefkatdir baña
- 3 Neyledim bilmem bu çarha rûzi pür-gam gecesi  
Mâhi her bir ahteri bir şem-i hasretdir baña
- 4 İstemem şahbâyi sensiz olsa da şahbâ-yı Cem  
Nes'esi girye humârı soñra hayretdir baña
- 5 Nes'e-i can-bahş ile sermest isem dâ'im n'ola  
La'l-i nâbın fikri her dem câm-i işretdir baña
- 6 Olmazam me'yûs-i vaşlı Nâşır ol şûhuñ yine  
İtdügi cevrin sonu elbet inâyetdir baña

(3)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

فکر زیکر ریگه گاهن شنیده عدایی جان ما  
بپسکلیل ریزد بلک مرغ دل نالان ما

کهنه ما بکسر بیزد آج جان حشی نیست غم  
آهواز را بسته پاره ارد خیالستان ما

سرمه چشمها حسن آمده مکر ز خیر خط  
در پیش شیر بیزد لکرد فرزود افتاد ما

نیست مارا انتخی باز دلبر بایا بی خود است  
در میان شاهزادگان آینه همیار نیست

مستی پی می است ناضر بدل با جام فائز  
با جام مستی تجھش ب درجه هایان ما

(4)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

- 1 Dâg urduñ sîne-i sûzânîma  
Ateş urduñ âtes üzre cânîma
- 2 Bu sitem-âmîz-i güftârı bırak  
Böyle sözlerle girersin kanîma
- 3 Şem'-ves âheste bâri yanayım  
Ateş-i dûzah bırakma yanima .
- 4 Ben kulum cûrmümde var ise eger  
Afvdır lâyık olan sultânîma

<sup>1</sup> Farsça Gazel : Ruhumuzun gıdası sevgilinin yüzünü düşünmek-  
tir. İnleyen gönül kuşumuz dudağa gül kokusu saçmaktadır.  
O örkek sevgili bizden uzaklaşsa, kaçsa da dert değil. Bizim  
hayal ülkemizde ahular ayağından bağlıdır. Güzel sevgilinin  
dudağının kenarında yeni yetişen tüyler sevgilinin sürme  
çekmiş gözlerini hatırlattığı için feryadımız çoğaldı. Gü-  
zeller öyle çok ki onları seçemiyoruz. Bizim hayranlık duyan  
aynamız güzellerin arasındadır. Ey Nâsır! Bizim sarhoşluğu-  
muz şarapsız olan sarhoşluktur, içkisizliktedir. Sevgilimi-  
zin gözü, gönle naz kadehiyle sarhoşluk içkisi bağışlar.

5 Nâṣır-ı bîçârenim yağdırma gel  
Seng-i cevri bu dil-i virânıma

(5)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

- 1 O şuhuñ ebr-vân-ı dilkeşi hüsnü kitâbında  
Dü müşra'dır muķavves naşsila dîdârı bâbında
- 2 Saf-ı müjgâni gûyâ perriyândır şâf şâf olmus  
İki sâhirlerin yanında bîdârı vü hâbında
- 3 Dil-i 'usşâkını çeşmi yanup hûnâba döksün der  
'Acip bir mestdir her dem şerâbında kebâbında
- 4 Benefşe-rîzedir mînâ-yı la'lüñ bir kenârında  
Değildir muhiṭ-i nevhîz gûyâ la'l-i nâbında
- 5 Deme Nâṣır gînâb-ı çeşm-i cânândan su'âl eyle  
Su'âle yer mi var biñ işveden hergiz hîtâbında

(6)

(Mef'ûlü/fâ'ilâtü/mefâ'ilü/fâ'ilün)

- 1 Düşmezdi gülşen içre hezâr âh u nâleye  
Gülseydi zâr-ı aşkı zebân u makaleyeye
- 2 Maḥviyyet eyler âdemi âzâde ķayddan  
Düşmez hilâl ҳalqa âğuş-ı hilâleye
- 3 Bî-hâl zîb-żâhir iden dilde ǵam bulur  
Bî-bûyilikdir eyleyen ol dâğı lâleye

- 4 Seyr eyle ḫaṣk ile dilini cāna tâb ver  
Meysiz fürûg olur mu hemîše piyâleye
- 5 Nâṣır egerçi azsa da gönlünde ebr-i şevk  
Kılmaz mı iltifât gülistân-ı jâleye

(7)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

- 1 Göñül derd-i ḡamîn artırdı nâlân oldu gitdikçe  
Añup vaṣlıñ demâdem zâr u giryân oldu gitdikçe
- 2 Olup aks-i cemâliñ cilve ger âyine-i dilde  
Temâşâ-yı ruh u laṭliñde ḥayrân oldu gitdikçe
- 3 Seniñle sevdiğim hem-bezm olup dilzârına bâkmak  
Şanursun cânım içre bir dahî cân oldu gitdikçe
- 4 Baƙup ruhsarıñ sermestdir dil görmese bir dem  
Hayâliñ bezmine bir şem'-i sûzân oldu gitdikçe
- 5 Ne mümkünür cihândan ketm-i ḫaṣkıñ Nâṣırâ cânâ  
Derûnum sûzı gün günden nûmâyân oldu gitdikçe

(8)

(Mef'ûlü/fâ'îlâtü/mefâ'îlü/fâ'îlün)

- 1 Hâlât-ı ḫaṣkı aña damım bilmeyenlere  
Bir başka ȝevkdir ḡam-ı dilber bilenlere
- 2 Cem' eylemiş göñülleri başına ol şanem  
Baƙdı mı zîr-i fesde olan birehmenlere

- 3 Ta'bîr-i cevr-i yâr ne güçdür ya dâ' ima  
Hep yâriniñ 'inâyet ü lutfuñ görenlere
- 4 Bilmezdi cevri böyle o dilber ne söyleyim  
Resm-i cefâyi söyleyerek öğretenlere
- 5 Olsun Hudâ mu'yini ki bir bî-vefâ sevip  
Nâşır-misâl âtes-i çevre düşenlere

(9)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

- 1 Nigâh-ı vahşı-i cânân kim hüsnün zemînde  
O bir sahir hârâmidir durur müjgân kemînde
- 2 Hilâl-i 'işvedir ebrû-yı zerd-i dilkeşi gûyâ  
Görünmüş yan yana mir'at-ı pür-tâb-ı çîninde
- 3 Ruhunda hâl-i dilkeş dâne-i murg-ı hevesdir kim  
Konulmuş şayd içün pîş-i nigâh-ı şayd bîninde
- 4 O hindû beççe gûyâ hâl-i zîr-i turra-i zülfî  
Gezüp sahrayla mülk-i hüsnü kalmış semt-i çîninde
- 5 Hâzer kıl gamze senden seyr-i dîdar etmede Nâşır  
O bir sâhir hârâmidir durur müjgân kemînde

(10)

(Mef'ûlü/fâ'ilâtü/mefâ'îlü/fâ'ilün)

- 1 Ey ney nevâ-yı zâriñ ilet yâr gûşına  
Hep sindir âh u zârimi her demde hûşına

- 2 Ey câm yâra sûzişim andır ki ol seni  
 Ayîne eyledikçe ruh-ı şu<sup>t</sup>le-pûşine
- 3 Dil kim ümîd-i bûs-ı leb-i yârdan harâb  
 Her dem baķınca câm-ı mey ü mey-fürûşına
- 4 Gelmez kesel muħabbet-i cânâna hicr ile  
 Vermez hîlâl şiyâm göñül 'ayş u nüvîşine
- 5 Cûş itdi şöyle dilde yem-i 'aşk Nâşîrâ  
 Hayrân olur muhiť baķayidi hûrûşına

(11)

(Mef'ûlü/mefâ'ilün/fe'ûlüün)

- 1 Ey pâdişeh-i cihân-ı 'işve  
 Ey ǵamzesi ķahramân-ı 'işve
- 2 Ey her müjesi hadeng-i pûr-nâz  
 Ey ebrûları kemân-ı 'işve
- 3 Çekmiş mi nazî<sup>t</sup>-i çesm-i mestiň  
 Olmuş yine sergirân-ı 'işve
- 4 Taşvîr olunursa hüsn ü anıň  
 Olur lebiň aña cân-ı 'işve
- 5 Ey dil hazer et o çesme olmuş  
 Fitne yine hem-zebân-ı 'işve
- 6 Vahşı nigehiň ki deşt-i 'aşka  
 Salmış rem-i âhûvân-ı 'işve

7 Şandım hat-ı nev meger ki gelmiş  
La'l almaga kâr-bân-ı işve

(12)

(Mef'ülü/mefâ'ilün/fe'ülün)

1 Ra'nâ gülüdür ruhuñ dehâniñ  
Gül-gonca-i gülistân-ı işve

2 Çeşmiñ ki nice lûgatle gûya  
Gamzeñ aña tercümân-ı işve

3 Nev hattı nüvişte tâk-ı la'le  
Bir setr-i siyeh yabân-ı işve

4 Çeşmî-i şehnâz mest-i işve  
Müjgânları sâkiyân-ı işve

5 Cânâ keremiñle şâd olaydık  
Olmaz mı ki bir zamân-ı işve

6 Kıl Nâsıra berk-i vaslin ihsân  
Ey revnâk-ı bostân-ı işve

(13)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

1 İki çesm-i sihr-sâz hayâli ol şehüñ dilde  
Odur Hârut ile Mârut gûyâ çâh-ı Bâbil'de

2 O gavvâş-ı yem-i aşkılm kim her bir buldugum genci  
Görüp şad-reşk ile hayrân olurlar sû-yı sâhilde

- 3 Leb-i yâre hat-ı nev gülse her dem bûse terk olmaz  
Bakılmaz dürd-i câma bezm-i germ-i rind-i kâmilde
- 4 N'ola gönlüm karar itmezse deşt-i 'aşkda sermest  
Ne mümkünür karar itmek o âhû çesme mâ' ilde
- 5 Taḥammül kıl cefâ-yı yâre Nâşır olma sen me' yûs  
Viṣâl-i yâr nah̄l-i tazedir cevrine kâ' ilde

(14)

(Fe'ılıâtün/fe'ılıâtün/fe'ılıâtün/fe'ılıün)

- 1 Bülbüle 'aşkdan eyler mi tekâsül gonce  
Nâle-i germini gördükde teğâbül gonce
- 2 Bülbüle hayret-i dil goncye fart-ı 'isve  
Bir yere gelse de bu hâsılı bülbül gonce
- 3 Yeter ey bülbül-i zâr eylediñ ibrâm-ı viṣâl  
İdemez ol kadar ibrâma taḥammül gonce
- 4 Dâmen-i goncysi bûs itmege düşdü sünbü'l  
Bülbüle olsa n'ola dâmen-i sünbü'l gonce
- 5 Nâle vü âhî da divâne olur gâhice  
'isvesin bülbüle eylerse teselsül gonce
- 6 Bi-sühan dîde-i bülbülde geßer kâlâsı  
Eylemez 'isve-fürûşide te'emmül gonce
- 7 Zâr u feryâda düşürdü seni Nâşır şimdi  
Bâğ-ı nâz içre yetişmiş yeni bir gül gonce

(15)

يَا مَرْزَابِي اَنْ خَدَّيْكَ لَوْزَدَ اَخْرَى  
قَدْ يُصْبِتُ مَا هُوَ مِنْ عَلَيْنِ عَيْنِ حَسْبَكَ

اِنْ تَعْلَمَنِي لَا يَكُونُ بِالْوَحْيَ وَالْمَهْرَى  
لَا كَانَ بِالْجَهْنَمْ يَكْتَفِي مِنْ شَرْقٍ خَرْجَكَ

لَا يَسْكُنْ وَجْهَكَ بِالصَّدَى مِنْ تَحْرِيَّهِ  
سَرْ هَلْ ثَرَى مِثْلَ الْحَرْبِيْعِ عَوْزَهُ فِي بَلْكَ

(16)

(Mef'âlü/fâ'ilâtü/mef'âlü/fâ'ilâtün)

1 Ağuşına alınca her gice dil o mâhi  
Rûz-ı münevver eyler güyâ şeb-i siyâhi

2 Uşşâka çesm-i şûhî yine nüvâziş eyler  
Kaşd-ı cefâda itse ol şûh kendi gâhi

<sup>1</sup> Arapça Gazel : Ey yanakları kırmızı gül gibi olan ceylan gözlüm; bu gülün suyu senin tomurcuk pınarı olan gözünden dökülmektedir. Kalbimin visal ve hicrandan dolayı bir kederi yoktur; zirâ gönlüme senin aşkınnın şarabının sarhoşluğu yeter. Senin yüzünün akıttığı gözyaşları (bendeki) harareti teskin edemez. Kapında etrafındaki bahçe gibi bir bahçe göremezsin.(?)

3 Biñ zahm-ı çevre dilde besdir bir iltifâti  
Merhem midir bu zahma ser-hânger-i nigâhi

4 Her bir nigehde gamze biñ şive eyler iżhâr  
Semt-i niyâza bulmaz dil hayret ile râhi

5 Nâşır gam-ı dilârâ âtes midir gönlümde  
Bir şu'le-i şerer-pâş gûya ki her bir âhi

(17)

(Mef'ülü/mefâ'ilün/fe'ülün)

1 Ey serv riyâz-ı şive-bâzi  
Ey gülşen-i nâz-ı ser-firâzi

2 Mihmaniña bâg-ı ruhlarıñda  
Çeşmiñdir edici dil-nüvâzi

3 Çeşmiñe gelince hâb-ı işve  
Müjgâna şunar şarâb-ı nâzi

4 'Uşşâka leb ü müjenden evvel  
Çeşmiñdir edici işve-sâzi

5 Mest eyledi Nâşır'ı hîrâmiñ  
Ey gülşen-i nâz-ı ser-firâzi

(18)

(Fe'illâtün/fe'illâtün/fe'illâtün/fe'ilün)

1 Ab-ı engûrı ki sâgarda kodı cilve-i aşk  
Ab ile âtesi bir yerde kodı cilve-i aşk

- 2 Dilbere nâz u edâ 'âşıka sûz u feryâd  
Birini 'ayşa birin derde կodı cilve-i 'aşk
- 3 Hüsn-i Leylâ'yı koyup şu'le-i reh pîsinde  
Kays-ı ser-geşteyi çöllerde կodı cilve-i 'aşk
- 4 Telh iken şan'ati Şîrin diyerek Ferhâd'ıñ  
Kâmını mülket-i şekerde կodı cilve-i 'aşk
- 5 Görünülden taraf-ı Hazret-i Mevlânâ'dan  
Neş'esin başkaca her serde կodı cilve-i 'aşk
- 6 Kaplayup 'âlemi lem'âni bu yüzden şimdi  
Reşki hurşid-i münevverde կodı cilve-i 'aşk

(19)

(Mef'ûlü/fâ'ilâtü/mefâ'ilü/fâ'ilün)

- 1 'Uşşâka yanma dilbere resm ü vefâ gerek  
Gûyâ ya nâle gonca ya reng ü bahâ gerek
- 2 Cânâna mâcerâ-yı gam-ı hicri añma gel  
Ey dil desen de der ki ne bundan baña gerek
- 3 'Aşık arar mı dağdaga-i kıyl u kâli lîk  
Dilber hemîşe 'âşıka şefkat-nümâ gerek
- 4 Añlar mı hâl-i 'aşkı kelâmiyla bir kişi  
Bir pâre derd-i 'aşka hele âşinâ gerek
- 5 Nâşır humâr-ı 'aşka şarâbin ne nefî'-dâr  
Mümkürse gâhi bûs-ı âb-ı dilrübâ gerek

## (20)

(Mefâ'ilün/fe'ilâtün/mefâ'ilün/fe'ilün)

- 1 Göñül alışdı gamıñla zihî şafâ diyerek  
Görünmüyor gözüne bir edâ cefâ diyerek
- 2 Bu bes değil mi baña kim seniñ gibi bir şûh  
Nigâh-ı nâz ile luñf ide mübtelâ diyerek
- 3 Bultur isem n'ola şöhret iftihârîmdır  
Ki bendedir su şeh-i nâza su gedâ diyerek
- 4 Ne kâr-ı bu'l-tacep eyler ki güftügûda imiş  
Saña birisi cefâkâr u bî-vefâ diyerek
- 5 Kuluñdur 'âşık-ı bîçâre Nâşîr-ı dil-zâr  
Tegâfûl etme beyim hâline revâ diyerek

## (21)

(Mefâ'ilü/mefâ'ilü/mefâ'ilü/fe'ilün)

- 1 Eyler göñül elbet sitem-i yâra tañammül  
Ümmîd-i 'inâyât olur ol bârâ tañammül
- 2 Lâkin ne belâdir hele billâh ne güçdür  
Evzâ'-ı küdûret reh-i agyâra tañammül
- 3 Bir yâre açar dilde ki bir çâre bulunmaz  
Kâbil mi olur nîşter-i hâra tañammül
- 4 Çâk oldu girîbân-ı dilim dest-i elemden  
Yokdur gam-ı agyâr ile efkâra tañammül

5 Agyâra kulağ tutmadır çâresi Nâşir  
Olmaz hele güftâr-ı keder-kâra tahammül

(22)

(Mef'ûlü/fâ'ilâtün/mef'ûlü/fâ'ilâtün)

1 Gönlüm ki tâ ezelden sen şâha oldu mâ' il

Bir bende-i keminem cevr ü cefâna kâ' il

2 'Aşkıñ bir âfitâbdır burc-ı sipihr-i cânim  
Tâbı fezâ-yı dilden olmaz hemîşe zâ' il

3 Sen dilde dil de sende fark-ı meyân kanda  
Sen rûhsun bu tende yokdur arada hâ' il

4 Gâhice zîr-i fesden göster şu'â-yı zülfüñ  
Dîdâr-ı nûra 'âşık olsun ne vâr nâ' il

5 Ben Nâşir-ı hâzinem üftâde-i enînem  
Bir bende-i keminem cevr ü cefâna kâ' il

(23)

(Mef'ûlü/fâ'ilâtün/mef'ûlü/fâ'ilâtün)

1 Başdan başa cihâni ger kîlsa cüstüçû-dil  
Bir şûhi bulmaz elbet câna saña mümâsil

2 Derd-i gamîñla gönlüm bir bahr-ı âtesindir  
Eyler şemîm zülfüñ geldiçe mevce hâşıl

3 Şemşîr-i cevriñ ile ger olsa şerha şerha  
Keff-i yed-i muhabbet senden beyim ne kâbil

4 Günler de geçse gönlüm bulmaz ferâğ senden  
Atar hemîşe olmaz benden bu 'aşk zâ' il

5 Nâşır kuluñ efendim bir şâdîk 'âşîkîndir  
Her bâr luťfuñ ile eyle murâda nâ' il

(24)

(Mef'ûlü/fâ'ilâtü/mefâ'ilü/fâ'ilün)

1 Dil yâre yâre dâg-i elem çâk çâk gam  
Sîne harâb giryey-i keremin dembedem

2 Nâlân ider nesîm-i tebessümde dilleri  
Kim feyz-i nâz ile ol hândân o gonce-fem

3 Şâkî bezmde laťliñi şun mey yerine hep  
Biz kuştegân-i hicriñe cân eylesün kerem

4 Eşkin gözümde yok yeri dil kanı dökmeden  
Şol deňlü yâre açdı dile hangær-i sitem

5 Dil zâr zâr ider o kilk şimdi Nâşirâ  
Kim bir şemîm-i rûyi anıñ gülşen-i trem

(25)

(Mef'ûlü/fâ'ilâtü/mefâ'ilü/fâ'ilün)

1 Gitmez hayâli dîdeden ol serv-kâmetiñ  
Naňş oldı dilde sûreti şûr-i kîyâmetiñ

2 Evvel bakışda yakdı karârim bırakmadı  
Eyâ nigâhı âtes-i dilimi ol âfetiñ

3 *Gül* goncadır mecâz ile teşbih olunca ger  
Ruhsârıdır *ḥakîkâtı* reng ü ḥarâvetiñ

4 Rûyında *haṭmi* belki görünmüştür nigâhdan  
Azürdelik nişânı o cism-i letâfetiñ

5 Nâṣır eger tasavvur olunsa bi-‘aynihî  
O şûhdur mücessimi resm-i żerâfetiñ

(26)

(Mefâ‘ilü/fâ‘ilâtü/mefâ‘ilü/fâ‘ilün)

1 Geçdi zamâni ülfet-izag ile ol gülüñ  
Bağmadı *hayf-*i zârına bir demde bûlbûlüñ

2 Teşneyken âhu-yı heves-i dil şemîmine  
Nâdân bezmi oldı yeri şimdi sünbûlüñ

3 Emvâc-i sebze garķa olur keştî-i göñül  
Nâlân eyledikçe şabâ yâr kâkûlüñ

4 Cânâniñ iltifât ile bir nîm nigâhıdır  
‘Uşşâka nukl u bâdesi bezm-i tahayyülüñ

5 Nâṣır vişâl-i yâre heman ‘arzuḥâl ķıl  
Yokdur bu râh-i aşķda câ-yı te’ emmûlüñ

(27)

(Fe‘ilâtün/fe‘ilâtün/fe‘ilâtün/fe‘ilün)

1 Hâl olmuş ruhiñâ hüsn-i firâvân seniñ  
Al olmuş lebiñe la'l-i Bedahşân seniñ

- 2 Hat̄ dēgil bâg-i ruhuñ seyrine çıkışmış gûyâ  
Bir bölüm berrî-i dildâr u hîrâmân seniñ
- 3 Çok mu bir hande ile saña cihâni teshîr  
La'line dense sezâ mühr-i Süleymân seniñ
- 4 Pençe-i gamzeniñ elbetde zebûnydu hemân  
Müdde'i gelse eger Sâm u Nerîmân seniñ
- 5 Nâşır-i zâr şuçın bildi efendim şimdi  
Lut̄f u ihsân seniñ bende vü fermân seniñ

(28)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

- 1 Mevlevîlerdir şafâ-yı 'aşk ile demsâz olan  
Mevlevîlerdir cihân-ı dildedir pervâz olan
- 2 Mevlevîlerdir muhabbet bâgı içre serv-veş  
Nes'e-i âb-i hayatı 'aşk ile serbâz olan
- 3 Mevlevîlerdir demâdem tâb-ı nûr-ı 'aşk ile  
Sînesi sûzân olup bî-şavt u bî-âvâz olan
- 4 Mevlevîlerdir reh-i Hâk'da olan sellâkdan  
'Aşk ile kat'-ı menâzil eyleyüp mümtâz olan
- 5 Mevlevîlerdir muhabbet 'âleminde dâ' imâ  
Nâşır istignâ ile şâhâne demperdâz olan

## (29)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

- 1 Geçmezem senden gamiñla çâk çâk olsam da ben  
Tİg-i âtes-tâb-i cevrinle helâk olsam da ben
- 2 Zîr-i pâbusuñdadır elbet kararım çün gubâr  
Derd-i aşkıñla düşüp rahînda hâk olsam da ben
- 3 Reng-i haclet neş'e-bahş-i sevk olur vermez kesel  
Dostlar pendiyile her dem şerm-nâk olsam da ben
- 4 İhtirâz-i gamze-i bîdâdiñ eyler dil yine  
Resm-i cevriñde beyim bî-vehm ü bâk olsam da ben
- 5 Nâşir-âsâ dâmen-i aşkıñ bırakmam sevdiğim  
Tİg-i âtes-tâb-i cevriñle helâk olsam da ben

## (30)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

- 1 Aşık-i bîçâreñim sûz-i kemînimden şakın  
Hasta-i cevr eyleyüp âh u enînimden şakın
- 2 Tutmasun âyne-i ruhsâriñi gird-i melâl  
İnhidâm-i hâne-i kalb-i hazînimden şakın
- 3 Şıyt-i hû hû ile her bir şu'lesi 'arşa çıkar  
Tâb-i engîzî-i cân-i âteşîninden şakın
- 4 Bakma agyâra tegâfûlle beni zâr eyleme  
Girye dâdî-yı derûn-i gam-güzîninden şakın

5 Nâsır-ı zârım beyim gördükçe döndürme yüzüñ  
Eşk-i serd-i dîde-i hasret-karînimden şakın

(31)

(Mefa‘ılün/mefa‘ılün/mefâ‘ılün/mefâ‘ılün)

- 1 Görüp ruhsârını bî-tâb iken hicriyle cânânin  
Figânım tazeler tâb-ı fürûğin cism-i sûzanın
- 2 Derûnum berk-ı firkat söyle virân etdi kim şimdi  
Hep âtesdir akan hûnâbesi bu şeşm-i giryânın
- 3 Helâk-i gamze kıl kanım dökülsün bâri yanında  
Tegâfûlle hebâ etme efendim ‘âşikin kanın
- 4 Nigâh itse o şeh tîg-i nigâhi zahmîna dilde  
Siyeh vesme çeker evvel sevâd şaffî müjgânın
- 5 Dağıtmış zülfünü rûyını tutmuş mest olup ol şûh  
Gül ü mül nergise bakdım ki tutmuş müşk her yanın
- 6 Nihâyet yok mu bu hicrâna bilmem vuşlat el vermez  
Şabâhi kanda âyâ âh ey dil bu şebistânın
- 7 Hûcûm-ı girye sînem üzre Nâşir şöyledir gamdan  
Ki girdâb oldu çâki seyl-i eşk içre girîbânın

(32)

(Mefâ‘ılün/mefâ‘ılün/mefâ‘ılün/mefâ‘ılün)

- 1 Göñül surâh surâh oldu zahm-ı şeşm-i dilberden  
Çıkar dûd-ı siyeh âh eyledikçe şanki micmerden

- 2 Ne bilsün zâhid-i huşk 'âşıkânın âh-ı şebhâsin  
Ne kesb-i zevk-i mesdûdu'l-meşâme bû-yı 'anberden
- 3 Eder mi bî-bâsiret gayrılardan farkı-ı şâhib-dil  
Nümâyişde ne var âmâya farkı-ı seng-i cevherden
- 4 Nevâ yokdur şadâ-yı sâzdan zühhâd-ı zerrâka  
Girer mi gûşina gayrı şadâ-yı sîm ile zerden
- 5 Gubâr-ı âstân-ı Hazret-i Mollâ-yı şemmeye  
Dimâg-ı câna Nâşır yegdir elbet müşk-i ezferden

(33)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

- 1 ^Alemi âşüfte kıldıñ zülf-i tâlâniñla hep  
Mest ü hayrân eylediñ ķadd-i hîrâmâniñla hep
- 2 Gerçi söz bilmez şehâ ebrûlarıñ sözde velî  
Hemzebân-ı fitne derler hîşm-ı fettâniñla hep
- 3 Leblerüñ bûs etmeden gayrı devâ var mı baña  
Kim göñül mecrûhdur elmâs-ı müjgâniñla hep
- 4 Nâz-perver sevdiğim bir nahâl-i gülsün sahn-ı dil  
Gûiyâ bâg-ı fremdir verd-i hândanınlâ hep
- 5 Nâşır-ı bîçâremi ancak hezâr-ı gülşeniñ  
Bâg-ı hüsnüñ pür-neğamdır zâr-gûyânıñla hep

(34)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

- 1 Añma aÿyârıñ sözin yine cigerler pâreler  
Sevdiğim bâri oñulmuşken o kâfir yâreler
- 2 Dil halâş ümmidin itmez dâm-ı çesmiñden seniñ  
Haşre dek zabt eylemiş bu zâri ol mekkâreler
- 3 Cân u dil girdâb-ı zülfüñde iki keşti misâl  
Birbirin seyrederek devr etmede bî-çâreler
- 4 Hat mîdir ya rîze-i zülfüñ müdür rûyiñdaki  
Ateş üzre hâşılı n'olsun bu şebbû pâreler
- 5 Şimdi Nâşır bendeniñ yokdur sözü ihsâniña  
Eskidendir hûn-ı dilden sînede fevvâreler

(35)

(Mef'ûlü/fâ'ilâtü/mefâ'ilü/fâ'ilün)

- 1 Ey dil o şuh şimdi mezâk u demindedir  
Şahbâ süzüp müşahabet-i hemdemindedir
- 2 Bîçâre sen burada firâk ile âh kıl  
Ol bî-vefâ oynatdı seni 'âlemindedir
- 3 Bâri gelür miyim deme gâhice yâdına  
Bezmin nizâmi belki rüsüm-ı Cem'indedir
- 4 Dilber hevâ-yı 'ayşdadır neyler 'âşıkınıñ  
'âşıkşa sûz u yâresiniñ merhemindedir

5 Nâşır sefîne-i dilimi rûzgâr-ı âh  
Girdâba atdı şimdi sirişkim yemindedir

(36)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

- 1 Kelâm-ı fâkr u fahri ile 'âmil mevlevîlerdir  
Tevekkül-pîse dervîşân-ı kâmil mevlevîlerdir
- 2 Cenâb-ı feyz-i Mollâ ile herdem bahs-ı aşık itse  
Hüner ân nükteye bir nutku şâmil mevlevîlerdir
- 3 Hümâ-meşreb hemîşe pâdişâh-ı mülk-i istignâ  
Kanâ'at kösesinde merd-i hâmil mevlevîlerdir
- 4 N'ola meclislerinde kalsa şâhân bir meges-âsâ  
Edep ta'vîzini her bâr hâmil mevlevîlerdir
- 5 Sipihre Nâşirâ nâz eyleyüp minnet-keşî olmaz  
Tevekkül-pîse dervîşân-ı kâmil mevlevîlerdir

(37)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

- 1 Ruh-ı dilber bahâsin 'âşıķ-ı divânesinden şor  
Nedir mikdâr-ı hüsnü şu'leniň pervânesinden şor
- 2 Dil-i 'âşıķda sûz-ı aşık-ı zâhir sîne-dagından  
Ne âtes yakdı cân-ı bülbüle gül lânesinden şor
- 3 Şafâ-yı bûs-ı la'l-i yâri ey dil şorma benden sen  
Şarâbıñ neş'e-i şîrînini mestânesinden şor

- 4 Dil-i üssâka sor tesîr-i sûz-i nagme-i neyden  
Sebûnuñ kulkulün gûş eyleyen peymânesinden sor
- 5 Gam-i hasret ne deñlü dilde Nâşir idemez takrîr  
Hücum-ı seyli berbâd itdûgi virânesinden sor

(38)

(Fe'îlâtün/fe'îlâtün/fe'îlâtün/fe'îlün)

- 1 Vâris-i sırr-ı Nebî Hazret-i Mevlânâ'dır  
Kişver-i sırr-ı Hudâ mülket-i Mevlânâ'dır
- 2 Bendelikle n'ola fahr eylese şâhân-ı cihân  
Tâc u ikbâl ü şeref hizmet-i Mevlânâ'dır
- 3 Vazî-i kanunu ile semt-i sülük içre bütün  
Sürülen zevk u şafâ devlet-i Mevlânâ'dır
- 4 Mülk-i ma'na tolu bir zerre kadar köşesi yok  
Cümleten velvele-i şevket-i Mevlânâ'dır

(39)

(Mef'ûlü/fâ'ilâtün/mef'ûlü/fâ'ilâtün)

- 1 Yâd eyle la'l-i yâri ey dil şarâb göster  
Bezmiñde gâhî cânım mest ü harâb göster
- 2 Hûnâb-ı eşki seyl et aşk ile sineñ üzre  
Her dâg-i şu'le-tâbı yer yer habâb göster
- 3 Ah eyledikçe ey dil bir şu'le ile peydâ  
Her gece tıfl-i câna bin mâhtâb göster

4 Yan geceler açılsun gül gibi dâğ-ı sineñ  
Her şerhalardan eşki ol sahne âb göster

5 Nâşır o şûh cevrin inkâr idüp şorarsa  
Giryeyle âhı aña şâfi cevâb göster

(40)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

1 Ateş-i aşkıñ beyim hâlâ dil ü cânımdadır  
Bulduğum ol gevheri gayb etmedim yanımdadır

2 Bendeñim bir âşık-ı bîçâreñim ben hâşılı  
Bî-vefâlik bende yok var ise sultânımdadır

3 Düşdüğü câyi yıkup kaldi yerinde her biri  
Atdiğiñ seng-i sitem hep kalb-i virânımdadır

4 Tâbekey cevr u sitigna bendeñe gayra kerem  
Korkarım zâlim değil kaşdıñ meger kanımdadır

5 Garka-i seylâb-ı cevr oldı o bünyâd-ı kerem  
Gerçi Nâşır lîk pîş-i çeşm-i giryânımdadır

(41)

(Fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilün)

1 Mey ki bezm içre ruh-ı dilberi pür-tâb eyler  
Aşıkın sûz-ı dilin çeşmine işrâb eyler

2 Sararır gâhiçe beñzüm gibi zülf-i cânân  
Leyle-i muzlime her mâhda mehtâb eyler

3 Her nigâhında süzer çeşmi reg-i dîdemden  
Câmına hûn-i dil-i zâri mey-i nâb eyler

4 Çeşmidir hâbda olsa yine hâli durmaz  
Belki gâret-gerî-i memleket-i hâb eyler

5 Nâşır ol şûha disem teşneyim emdir lebiñi  
Şişe-i dîdelerim nâz ile sîrâb eyler

(42)

(Mef'ûlü/fâ'ilâtü/mefâ'ilü/fâ'ilün)

1 Her subh şâne zülfüñe cânâ şabâ mîdir  
Yohsa gamîňla hâl-i dil-i mübtelâ mîdir

2 Kasdı helâkdir beni mahmur çeşminiñ  
Bilmem o nâz hastasına kan devâ mîdir

3 Mecrûh olur açılsa ümidim dırâhtı dil  
Bilmem ki berg-i hâşılı seniñ cefâ mîdir

4 Bilmem lebiñ ümidi mi gûyâ kîlan beni  
Yohsa şeker sözüňle o şirin edâ mîdir

5 Bezm-i gam içre zemzeme-i sûriş çeker  
Hasretle Nâşır 'âşıka hûnîn nevâ mîdir

(43)

(Mef'ûlü/fâ'ilâtü/mefâ'ilü/fâ'ilün)

1 Gâhî hezâr gonce bütânın arar şorar  
Gâhîçé âh-i su'le-fesânın arar şorar

- 2 Yâriñ şabâ döker hâtına gâhi zülfüne  
   ‘Aṭṭârdır ki müşk-i dehânın arar şorar
- 3 Dil bûs-ı la'l-i yâri tehî gerdiş eylemez  
   Her dem hayât-ı bâdesi kânın arar şorar
- 4 Bîhûde şanma bâde içer rindi zâhidâ  
   Her bir ķadehde yâr nişânın arar şorar
- 5 Pervâne şem-i gerdişi ol tıfl-ı şu'lenin  
   ‘Arz-ı niyâz-ı bûsa zamânın arar şorar
- 6 Gülsenende harf-ı vaşla şabâ hemdemî olup  
   Dâ' im hezâr gönce dehânın arar şorar
- 7 Mestâne yâr hisma gelüp şad hazer göñül  
   Sû-yı nigehde fitne cihânın arar şorar
- 8 Sâgarda şanma cevri habâbiñ tehî göñül  
   Hicri hevâsı tolduğu cânın arar şorar
- 9 Gördükçe hâl-i künc-i leb-i yâri Nâşırâ  
   Dil cânı üzre dâg-ı nihânın arar şorar

(44)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

- 1 Ne dem kim ruhlarıñ mey-i al al ü tâbdâr eyler  
   Görür uşşâk mehde lâle gül âtes bahâr eyler
- 2 Şabâ gel rûzgâra uyma yârimden haber söyle  
   Beni hasretle şimdi âh o kec-reftâr zâr eyler

- 3 Esîr olmaz mı diller saña şâhâ deşt-i 'aşk içre  
Nigâhıñ gibi bir şayyâd-ı sâhir var şikâr eyler
- 4 Hadeng-i nâzı yâriñ n'ola hergiz geçse sînemden  
Dile can kâşid-ı bî-gam-ı vaşlıdır güzâr eyler
- 5 Esince şeb-hevâ-yı zülf-i pîçâpiçi cânânin  
Diliñ şem'-i karârıñ küste şabriñ târumâr eyler
- 6 Efendim cevr edersen de ne çâre Nâşirâ yine  
Tahammûl eyleyüp bîçâre eşkin cûybâr eyler

(45)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

- 1 Sipeh-i gamzeñe müjgânsa hüsne nâz-ı hemdemdir  
Hele ol şâh-ı hüsnüñ hayliniñ serdârı perçemdir
- 2 O şûha dil kapılmamak ne mümkün tûrsa âhin-veş  
Siyeh çeşmi göñül cezbine mîknâtış-ı a'zâmdir
- 3 Yeñi bir şâh-ı nâzin meşki-i nâyi 'aşkın eyler dil  
Nevâ-yı âhda mu'tâdi şimdi günde biñ demdir
- 4 Gü'l-i ra'nâ ile nâz u niyâz bülbül-i 'uşşâkıñ  
Gülistânda dil-i pür-sûze gül devrinde bir demdir
- 5 O şuhuñ şorma Nâşir hâl-i zîr-i tûrrâsin benden  
Nihândır dâye-i zülfî şabâ var ise mahremdir

## (46)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

- 1 Deme tezyîn-i bâg üşküfe vü serv-i hîrâmândır  
Añı tezyîn eden tûbî-i kadd u hadd-i cânândır
- 2 Hayâl-i çesm-i cânân dâ'ima gencîne-i dilde  
Meta'-ı tâb-ı aşka zerd-i gamdan bir nigehbândır
- 3 'Arak-rîz olsa ebr zülf-i cânân bâg-ı rûyi üzre  
Görünüyor letâfet güllerin nâz ile rûyândır
- 4 Güzelsiz bâde içmek foyasız bir la'le bakmakdır  
Veren la'l-i şarâba foya tâb-ı rû-yı hûbândır
- 5 'Acep âyînedir ruhsâr-ı cânân bî-kem ü bî-keyf  
Bağınca Nâşîrâ hayl-i peri anda nûmâyândır

## (47)

(Mef'ûlü/mefâ'îlü/mefâ'îlü/fe'ûlü)

- 1 Aşufte kılan dilleri zülf-i siyehîdir  
Sergeşte be-şâhrâ eden âhû nigehîdir
- 2 Avâre gülü görmese cânânını turmaz  
Gûyâ ruh-ı cânânesi ârâm-gehîdir
- 3 Göz süzme tebessüm-i nigeh-nîm eyle hande  
Dildârdan 'uşşâkına nazîn sipehidir
- 4 Dilber ki vefâ-dâr u kerem-kâr ola hergiz  
'Aşık'daki endîşe-i nâmûs tehîdir

5 Nâşır yine bir şûha göñül verdi ki ol şûh  
İklim-i edânıñ mehtâbâni şehidir

(48)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

- 1 Hayâliñçün müzeyyen sine bir 'ışret-zemîniñdir  
Sirişkim cûyı dâgım gönce nâlem râhbîniñdir
- 2 Dil-i divânemiz dünyâya şigmaz sinemiz şöyle  
Velî zabt eyleyen zincir-i zülf-i çîn-i çîniñdir
- 3 Göñül cây eyleyüp câna dü ebrûñ arasın şimdi  
Enîs-i perriyân-ı tâb-ı mir'at-ı cebîniñdir
- 4 Senüñgündür beyim bu nâleler feryâdlar bizden  
Dil-i bîçâremiz bir 'âşık-ı halvet-güzîniñdir
- 5 Efendim atma gel semt-i cefâya Nâşır-ı zâriñ  
Kapıñda bu da bir bîçâre 'abd-ı kemterîniñdir

(49)

(Mefâ'îlün/fe'îlâtün/mefâ'îlün/fe'îlün)

- 1 Göñül bakup ruh-ı cânâna mest olup ķalmış  
Mişâl-i 'âyine bî-pâ vü döst olup ķalmış
- 2 Geçer mi dilheves-i hâl-i zîr-i zülfünden  
Sevâd-ı çînde ahter-perest olup ķalmış
- 3 Ümîd-i la'l-i dilârâ tehî bu tâli'a lîk  
Serimde bâde gibi neş'e-best olup ķalmış

4 Dırîg-i câm-i ümîdim yed-i te' emmülde  
Hezâr seng-i elemden şikest olup kalmış

5 Tefekkür-i sitem-i dilber ile dil-i Nâşır  
Hemîşe gûşe-i hayret-nişest olup kalmış

(50)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

1 Mey-i gülgûn içüp cânân ruhsârına ter düşmüş  
Riyâz-i hüsnüne tekrâr seyr et zîb ü fer düşmüş

2 Sevâd-i hatt-i nevdir şanma ruhsarında ol şûhuñ  
Göñüller der[d]-i hicrân ile yanup yerbeyer düşmüş

3 Değildir tâb-i şâhrâsı Hicâz'ıñ tâbi'-i hûrşid  
Orâya Kays'ıñ ahî şu'lesinden çok şerer düşmüş

4 Değil kurb-i lebinde hâl-i yâriñ mürde bir dildir  
Gelüp cân bulmaga ol câya dek bî-pâ vü ser düşmüş

5 Reh-i aşkında yârin Nâşirâ gördüm yatur sermest  
Harâb-i aşk olup dil kendüsünden bî-haber düşmüş

(51)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

1 Muktedâ-yı râh u âheng oldu cümle sâza ney  
Gûş urırlar başlaya tâ ibtida âvâza ney

2 Ȑonce-i halât ile tezyîn eder şahn-i dili  
Şu'le-i bî-cism-i engâmî kîla âgâza ney

- 3 ^Aşıkâniň busitân-ı şevk̄ eder kâm-ı diliň  
Gülşen-i esrârdan başlaya keşf-i râza ney
- 4 Evc-i hâletden eder 'uşşâk̄ sıytıň istima'  
Her nefesde perverince nagme-i şehbâza ney
- 5 Feyz̄-i Mollâ ile bulmuşdur bu nazm-ı dilkeşî  
Nagme-i dürrini Nâşır rişte-i īcâza ney

(52)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

- 1 Mest-i şahbâ-yı muhabbet rind-i bî-pervâlarız  
Ta'na-i zühhâdî hiçe saymada deryâlarız
- 2 Sûz-ı aşk̄-ı Hâkk̄ ile her köşede leyî ü nehâr  
Şu'le-i âh-ı derûn ile cihân-ârâlarız
- 3 Şanma zâhid deffimiz bî-hûdedir künc-i dile  
Hîrmen-i bezm-i muhabbetden şafâ-peymâlarız
- 4 Dâ' imâ tesîr-i feyz̄-i aşk̄ ile her dem bahâr  
Gûşe gûşe gülsitân-ı aşk̄da gûyâlarız
- 5 Hâzret-i hünkâr-ı ekber sâyesinde Nâsırâ  
Ser-fürû etmez cihâna bir bölük ankâlarız

(53)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

- 1 Melevîyiz mesnevîdir muktedâ-yı râhimiz  
Sâlik-i aşkız semâ'-ı bâ-şafâ şehrâhimiz

- 2 N'ola bulmazsa zafer reh-zen bize dâ' im bizim  
Dilde zevk u şevk u cidd u câldır hemrâhimiz
- 3 Gönlümüz gülbang u ism-i zât ile zînet bulup  
Gülşen-i tevhîddir her bâr nüzhet-gâhimiz
- 4 Şu'le-i âvâz-ı neydir şem'-i 'aynû'l-cem'imiz  
Ruh bahşadır o demde nutk-ı şâhenşâhimiz
- 5 Hazret-i Sultân-ı 'aşka bendelikdir rûz u şeb  
Cân u dilden dâ' ima Nâşır bizim dilhâhimiz

(54)

(Mef'ûlü/mefâ'îlü/mefâ'îlü/fe'ûlün)

- 1 Dervişleriz pâdshah-i mülk-i gînâyız  
Şûrideleriz bülbül-i gülzâr-ı bekâyız
- 2 Tefvîz-i umûr eylemişiz cânib-i Hakk'a  
Biz genc-i tevekkülde hemîn şâh-ı şafâyız
- 3 Biz şaykal-ı âh ile gider gird-i küdûret  
Başdan başa âyne gibi tâb u cilâyız
- 4 Fehm eyleyemez hâlimizi zâhid-i bî-rây  
Takva şîfatız gerçi ki rindâne-nûmâyız
- 5 Sermest ise 'âlem n'ola Nâşır sûzumuzdan  
Şûrideleriz bülbül-i gülzâr-ı bekâyız

(55)

(Fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilün)

- 1 Bûse-i la'lde biz çesme-i hayvân buluruz  
Mürde-i hasret iken yine heman cân buluruz
- 2 Çesm-i mesti o şehîn olsa da der-hâb yine  
Hâlet-i gamzeyi biz anda nümâyân buluruz
- 3 Nâzdan tîg-i nigâhı n'ola demsâz-i sitem  
Sâgar aldiysa da eşk ile dolu kan buluruz
- 4 Hicri sûzânı iken dil ruhı yâdıyla anıñ  
Günde bin bâg-i trem gibi gülistân buluruz
- 5 Mihre mâ'ni mi o şûhuñ hat-ı nevhîzi ki biz  
Berk-i gül üzre anı sebze-i reyhân buluruz
- 6 'Aşk-ı cânân ile bir genc-i güherdir gönlüm  
Fikr-i zülfünü o genc içre nigehbân buluruz
- 7 Ates-i aşkı o mâhiñ o kadar kim Nâşır  
Dûd-ı âh-ı dili de sinede sûzân buluruz

## RUBA'İ

(1)

(Mefâ'ülü/mefâ'îlü/mefâ'îlü/fe'ûlün)

Lut<sup>f</sup> eyle tegâfûl ile beni zâr etme  
 Dünyâyi efendim hem başıma dâr etme  
 Nâşır kûluna söyle günâhını bilsün  
 Bîçâreñi bîhûde gel âzâr etme

## KITÂ

(1)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

Gördüğü şûh-ı dilâvîze n'ola nâl olsa dil  
 Bülbül-i bâg-ı muhabbetdir görüp meftûn olur  
 Bülbülüñ bir gönce mi gülşende nâlân olduğu  
 Gördüğü her gonceye nâlân olup dilhûn olur

## KITÂ

(2)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

Leb ü ruhsâr u zülf-i dilberüñ bûs eyle ki birden  
 Saña ey 'âşık-ı dilhaste oldum nef'i zâhirdir  
 Dil-i bîmâr-ı 'aşka lâ'l yakut u zümürrüdden  
 Bu bir terkîb olunmuş özge ma'cûn-ı cevâhirdir

## KIT'A

(3)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

Degildir ebri ebri al cânânin 'izârînda  
 Ki âb u tâb-ı meyle hoş bahâr-ı aşkdir zîrâ  
 Bu feyz-i âb u tâb-ı nâz u meyle bâg-ı hüsünde  
 Yüze çıkmış iki yaķutdan üşküfedir gûyâ

(4)

(Mef'ülü/mefâ'ilü/mefâ'ilü/fe'ülün)

Kaftân-ı sebz hoş yaraşur eyniñe hâlâ  
 Gûyâ o yeşil yaprağı ruhlar gül-i ra'nâ  
 Şadberg iki gül şoncesi arada dehâniň  
 Güldeste-i gülzâr-ı hüsн señ hele cânâ

## EBYAT-I MÜFREDE

(1)

(Fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilün)

Yüz sürer doğduğu dem kesb-i şafâya hurşid  
 Her seher matla'-ı işmet bu dür-i zerrîne

(2)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

Konup cây eylemiş gird-i serâyı bâl açar her gün  
 İki altın kanatlı bir hümâdîr şanki bu kapu

(3)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

Feth olur dünyâya biñ devlet cenâb-ı gaybdan  
 'izz ile her gün açıldı̄kda bu bâb-ı dil-güşâ

(4)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

İki destin açıp bu bâb açıldı̄kça serâ gûyâ  
 Bütün gün Hazret-i Sultan Selim Hân'a du'â eyler

(5)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

Doğar bu hâneden Sultan Selim'e biñ du'âü'l-hayr  
 Ne dem kim subh-ı devlet pây-ı bûse feth-i bâb eyler

(6)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

İki matlā mukâbil biri maşrik biri de bu der  
 Doğan 'izz ü şerefdir 'âleme hûrşid ile hemser

(7)

(Fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilün)

Var mı mânendi şu bâbin hele mâşallah  
 Bak da bu bâbda bir kerre tefekkür eyle

(8)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

Parıldar gün gibi iki kanadı başka şan'atdır  
 Temâşâ kıl iki âyînedir altundan gûyâ

(9)

(Mef'ülü/fâ'ilatü/mefâ'ilü/fâ'ilün)

Bâg-ı İrem nedir bu serâyın yanında ya  
Hakkâ ki öyle iste bu kapu nümânesi

(10)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

Şeref ayrılımasun bu bâbdan Bârî Hudâ bir ân  
 Açıldıkda seher vaktinde devlette sa'âdet bâd

(11)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

Gece mehtâb olur deryâ yüzü taks-i kanadından  
 'Inayet menba'ıdır gündüzin bu bâb-ı pür-şan'at

(12)

(Mef'ülü/mefâ'ilü/mefâ'ilü/fe'ülün)

Bu bâbda incü gibi söz bulsa da e'l-hâk  
 Şâ'irlere Hâk üzre edâ hayli hünerdir

DİĞER EBYAT-I MÜFREDE

(1)

(Mefâ'ülü/fâ'ilâtü/mefâ'ılü/fâ'ilün)

Ey bâd-ı şubh zülfüne düş benden ol şehiñ  
 'Arz eyle bî-karârını hicrânı mûbemû

(2)

(Mefâ'ülü/fâ'ilatü/mefâ'ılü/fâ'ilün)

Ey câm-ı bâde la'lini öp benden ol şehiñ  
 'Arz eyle dil-i pür-âtes hicrânı lebbeleb

(3)

(Mefâ'ılün/mefâ'ılün/mefâ'ılün/mefâ'ılün)

O şehden bûseye deryâ-yı hâhiş şöyle cûş itdi  
 Ki her bir mevci bir kûh oldu pîş-i keşti-i nutka

(4)

(Mefâ'ılün/mefâ'ılün/mefâ'ılün/mefâ'ılün)

Degildir pîç-tâb-ı al-ı ruhsarında ol şuhun  
 O bir âyînedir aña dil-i sûzânım 'aks itmiş

(5)

(Mefâ'ılün/fe'ilâtün/mefâ'ılün/fe'ilün)

(fâ'lün)

O hâl-i hard-cebîn kaşı üzre ol şûhun  
 Meger bahâdir o ahter hilâl yanında

(6)

(Mefâ'ilün/fe'ilâtün/mefâ'ilün/fe'ilün)  
 (fâ'lün)

Hayâl-i hüsn-i dilârâyı fart-ı fikrden  
Nigâr-hâne-i Çîn oldu şehr-î dil şimdi

(7)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

Hat-ı nev-hîz rû-yı dilrûbâ kim hâsiye düşmüs  
 Mu'ammâ-yı hat-ı la'lini hâlle dü kenarında

(8)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

'Aşkdır gîtî-nümâ-yı sırr-ı âyine-i dil  
 Şevkdir tâ bürre-i şaykala-i sine-i dil

(9)

(Mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün/mefâ'ilün)

Hat-ı nev-hîz la'li dilberüñ levh-i cemâlinde  
 Mücessem gönce üzre sebz-naşsila şu gûyâ

(10)

(Mef'ûlü/fâ'ilâtü/mefâ'ilü/fâ'ilün)

Bûs et leb-i hat-âver cânı hatt- ile  
 Sevdâya hûş degil mi benevşe hamîresi

(11)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

Yanup bir şu<sup>t</sup>le her bir dâq-ı dilde 'aşk-ı cânândan  
 Derûn-ı sîne-i sûzân şimdi lâle-zâr oldu

(12)

(Mef'ûlü/mefâ'îlün/fe'ûlü)

Ol şûh çıkışardı mâ-haselden  
 Olsaydı eger hülâse 'isve

(13)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

Kaldı cânâniñ hayâli bu dil-i bî-kînede  
 Bir perînin şûreti cây eyledi âyînede

(14)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

Dökse zülf-i pîç-i tâbiñ rûyîna cânân olur  
 Nakş-ı Çînî rû-nümâ mir'ât-ı Zü'l-ķarneyn'de

(15)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

Dökülsün ebr-i zülfüñ âfitâb-ı rûyîna cânâ  
 O da bir hoş hevâ-yı sünbülür 'âlem-i hüsne

(16)

(Fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilâtün/fe'ilün)

Çeşm-i mestiñ hele ne muçiz olur cânâ kim  
 Sûzda bîmâr dilîride o gûyâ Rüstem

(17)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

O şûhuñ bâg-ı hüsnüñ seyr edüp cümle şeh-i işve  
 Cüyûşı her tarafda kendisi çesminden cây itmiş

(18)

(Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün)

Temâşâ-yı ruh-ı dilberde hattı bir kila şaymaz  
 O âşık kim göñül âyinesi şâf u mücellâdır

(19)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

Beklerim bâg-ı ruhuñ cânâ ne demdir teşneyim  
 Çok degil mi deñmedim bir dane şeftâlisine

(20)

(Fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün)

Bâg-ı sinemde yeni bir murq peydâ oldu kim  
 Her gece tâ subha dek cânân âh u feryâd eder

(21)

(Mefâ‘îlün/mefâ‘îlün/mefâ‘îlün/mefâ‘îlün)

Ne câdûdur o şûhuñ çesmi kim cân u dile eyler  
 Hezârân resm-i ‘ayşı turfetü'l-‘ayn içre erzâni

(22)

(Fâ‘ilâtün/fâ‘ilâtün/fâ‘ilâtün/fâ‘ilün)

Sende mahv olmuş göñül sînemde sensin câygîr  
 Cüstüçü kîlsam da sensin bulduğum göñlüm diyü

(23)

(Mefâ‘îlün/mefâ‘îlün/mefâ‘îlün/mefâ‘îlün)

Niçin tahvîf idersin hançer-i âh-ı ‘usşâkîñ  
 Niğâh-âsâ yanında tîz ser bir hançeriñ varken

(24)

(Mef‘ûlü/fâ‘ilâtün/mefâ‘îlü/fâ‘ilün)

Envâr-ı ism-i zât ile Allah-ı zü'l-Celâl  
 Şerh ü münevver eyleye şadr u kulûbumuz

## İNDEKS

**'Abdürrahim Dede** (1769-1831)

A.Nâsır Dede'nin kardeşidir. Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi oldu. (25 Mart 1830) 62 yaşında öldü. Künhi nahasıyla şiirler yazmıştır. III.Selim kendisini saraya almak istemişse de Ali Nutki Dede izin vermemiştir. 1791'de 22 yaşında Hicâz âyin gibi çok büyük, güzel bir eser bestelemiştir. (sf.48,49)

**'Adın** (cenneti) (sf.18,51)

**A<sup>c</sup>nî Nu<sup>c</sup>man Dede** (bkz. Nu<sup>c</sup>man Dede)

**Ahmed-i Muhtar Muhammed** (sf.2)

**Ahmed Sâdîk** (1793-1862)

Tanzimat devri nazırlarındanandır. Defterhane kâtiplerinden Mehmed Sâdîk Münif Efendi'nin oğludur. Mevlevî olan babası vefat edince Şeyh Galib başta olmak üzere zamanın tanınmış melevileri tarafından korunmuş ve yetiştirmiştir. Devrinin şâir ve hattatlarındanandır. Nâzırlık ve meclis üyeliği yapmıştır. Vezirlikle Hicaz'a seyhü'l-harem olarak gönderilmiş, orada vefat etmiştir. (sf.46)

**Alaman** (Alman) (sf.30)

**Allah** (sf.50,97)

**'Ali Dede** (bkz. Ali Nutki Dede)

**'Ali Nutki Dede** (1762-1804)

Türk bestekârı. 13 yaşında babasının ölümyle Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhlik postuna oturdu. 42 yaşında ölen Nutki Dede 29 yıl meşîhatta bulundu. Bu dönem I.Abdülhamit ve III.selim zamanına rastlar. Babası tarafından "Memîş" mahlası verilmişse de sonra "Nutki" mahlasını kullanmıştır. Defter-i Dervîşân adındaki esere başlamış ölümünden sonra kardeşi Nâsır Dede tamamlamış. Elimizdeki tek eseri Şevk u tarab makamındaki güzel Mevlevî Ayini'dir. Fazla eser bırakmamış ama ilim ve fazıyla birçok kabiliyetli şahsin yetişmesini sağlamıştır. Şeyh Gâlib bunlardan biridir. Vefatından sonra yerine oğlu olmadığı için kardeşi A.Nâsır Dede geçmiştir. Mevlevîhâne'nin hazırlesine, babasının yanına gömülmüştür. (sf.46,49)

**'Aliyyü'l-Murtaza** (sf.13)

**Arap** (sf.36)

**Aristo** (sf.31)

***Arzî Muhammed Dede Efendi*** (öl.1664)

Gaziantep'te doğmuş, Galata Mevlevîhânesi şeyhi Adem Dede'ye mürid olmuş, şeyhi tarafından Arzî mahlası verilmiştir. Tezkirelerde övgüyle bahsedilen, lirik gazel ve rubaileriyle ün alan Dede'nin birçok gazeli tâhmis edilerek nazireler yazılmıştır. Nâsır Dede onun bir gazelini tâhmis etmiştir. Şirillerinin birçoğu bestelenen Arzî Dede'nin tezkirelerde kayıtlı olan divanı bulunamamıştır. (sf.53)

***Avrupa*** (sf.36)***Ayâz***

Gazneli Mahmud'un doğruluk ve aşk sembolü olan kölesi. (sf.54)

***Bâb-ı Cedid*** (Yenikapı) (sf.43)***Bâbil*** (sf.63)***Beç*** (Avusturya-Macaristan) (sf.23)***Bedahşan*** (sf.71)***Beyhan Sultan*** (1765-1824)

III. Mustafa'nın Adil Şah Kadın'dan olan kızıdır. Halep valisi silahtar Mustafa Paşa ile evlendirildi. (1784) Amcası I. Abdülhamid ile kardeşi III. Selim'in yardımalarını gördü. Eyüp'teki Mihrişah Valide Sultan türbesinde gömülüdür. (sf.19,27)

***Beyt-i maṭmûr*** (sf.9)***Can-fezâ***

En eski makamlardandır. Bu makamla bestelenmiş elimizde 23 parça vardır. Bunlar saz semâileri, ağır aksak semâiler, kâr ve peşrevlerdir. (sf.5,33,44)

***Cem*** (sf.28,57,76)***Cemşid*** (sf.16)***Ceyhun (nehir)*** (sf.53)***Çelebi Ebûbekir*** (bkz. Ebûbekir Çelebi)

***Darb-i feth***

Pesrevi açan bir fasıl veya zayıf ihtimalle askeri müzikide kullanıldığı için bu adı almış olabilir. Türk musikisinde büyük bir usûl. Bu usûlde eser yapmak ve vurarak okumak hüner sayılmıştır. (sf.22)

***deff* (sf.22)*****Devlet-i 'Al-i 'Osmân* (sf.36,43)*****Devr-i revân***

14 zamanlı 6 darplı bir küçük usûldür. Mevlevî âyini, Tevşih, İlahi, Kâr, Beste, Pesrev ve şarkı formlarında kullanılmıştır. (sf.2)

***Dilârâ***

Arif Mehmed Ağa'nın 1800 yıllarında terkip ettiği, zamanımıza örneği kalmamış bir mürekkep makam. (sf.5,26,48,65,84,94)

***Dilgüşâ***

Arif Mehmed Ağa'nın yaptığı elimizde örneği bulunmayan bir mürekkep makam. (sf.43,91)

***Ebûbekir Çelebi* (bkz. Ebûbekir Dede)*****Ebûbekir Dede***

Abdülbâkî Nâsır Dede, Ali Nutkî Dede ve Abdurrahim Kunhî Dedeninbabasıdır. Halvetiye tarikatine mensup Seyyid Ahmet Efendi'nin küçük oğludur. Osman Dede ile Ömer Dede'nin kardeşidir. Ümmî Ahizâdeler'den Sîrrî Abdülbâkî Dede'nin kızı Saide Hanım ile evlenmiştir. 1775'te vefat etmiştir. (sf.39,46)

***Ebu'l-Feth* (Fatih Sultan Mehmed) (sf.43)*****Evcârâ***

Türk musikisinde bir şedd makamıdır. A.Nâsır Dede'nin kaydettiği gibi makam III.Selim tarafından icat edilmiştir. III.Selim'in bu makamla bestelediği muhammes, elimize geçen 114 parçadan en önemlidir denilebilir. (sf.12)

***Fatma Münire Hanım* (bkz. Münire Fatima)*****Ferhad* (sf.67)*****Firdevs* (sf.3)**

***Gavsi Ahmed Dede***

Kulekapısı şeyhidir. 1639'da ölmüştür. Gazelleri tahlis edilmiştir. (sf.54)

***Gâzî Hüseyin Paşa (1757-1803)***

Türk amiralı. Annesi III.Selim'in süt annesi olduğundan padişahın süt kardeşi olarak Topkapı Sarayı'nda büyümüş, Enderun'da tahsil görmüştür. 35 yaşında Kaptan-ı Deryâ olmuştur. I.Abdülhamid'in kızı Esma Sultan ile evlenmiştir. Deniz Kuvvetlerimizin ıslahında büyük hizmet vermiştir. (sf.35)

***Gaznevi (Gazneli Mahmud) (sf.54)******Hz. Hakk (sf.1,2,19,22,28,31,32,36,38,44,45,47,50,92)******Halîl Efendi (sf.51)******Hârut***

Kuran II/96'da sözü geçen iki melektir. İnsanlara sihri öğretikleri ve zina ettikleri bu suç üstünde yakalanınca üzerlerine gelen adamı öldürdükleri için cezalandırılan bu iki melek kendi arzuları üzerine cezalarını dünyada çekmeye karar vermişlerdir. Bu sebeple Babil'e hapsedildiler ve o zamandan beri orada en elim azaplar içinde yaşamaktadırlar. (sf.63)

***Hâtem (sf.23,27,30,32,33,36,37)******Hızır (sf.14,54)******Hind (sf.36)******Hudâ (sf.1,2,4,7,8,10,11,29,40,42,45,46,61,78,92)******Iraq (sf.13)******İrem (sf.70)******İskender (sf.13,16,47)******İslâm (sf.30,33)******İstanbul (sf.40,41)******İsveç (sf.30)***

*Kâ'be* (sf.4,15,51)

*kanûn* (sf.12,53,78)

*Kapudan Paşa* (bkz. Gazi Hüseyin Paşa)

*Ķays (Mecnûn)* (sf.67,85)

**Kemal Ahmed Dede**

Yenikapı Mevlevîhânesi'nde ilk postnişindir. Sinan Mevlevî'nin oğlu Şeyh İzzeddin Dede'nin oğlu'dur. Hüsrev Çelebi'nin hizmetinde bulunmuş 1561'de ölümü ile Ferah Çelebi'nin hizmetine girmiştir. Derviş vasfına gerçekten sahip bir kişi olan Kemal Ahmed Dede vaktinin çoğunu çile çekerek geçirir, gönüllere girmenin önemli olduğunu savunurmuş. Maddi âlemden kendini çektiği için çocuk sahibi de olmamıştır. (sf.41)

*keman* (sf.26)

*Kerzaman* (cennet) (sf.7)

*Kızıl elma* (İtalya) (sf.23,30)

*kudûm* (sf.22,41,44)

*Kur 'ân* (sf.41)

*Levh-i mahfuz* (sf.4)

*levlâk* Meşhur hadis-i kudsiye telmih vardır. (sf.2)

*Leylâ* (sf.67)

*Sultan Mahmud (II)* (sf.42)

*Mâni* (Ünlü İranlı ressam) (sf.19)

*Mârut* (bkz. Hârut) (sf.63)

**Mekkî Efendi**

Mevlana'dan Sonra Mevlevilik adlı eserde İstanbul kadısı olduğu belirtilmektedir. (sf.52)

*Mesnevî* (Mevlana'nın) (sf.7,41)

*Mevlânâ* (sf.41,67,78)

*Mevlevî* (sf.6,8,9,47,77,86)

**Mevleviyân** (sf.1,45)

**Mışır** (20,21,29,31,34,35,37,38)

**Mışr-i Kahire** (sf.21)

**Hz. Mollâ-yı Rûm** (sf.4,39,44,75,86)

**Muhammed Efendi** (Muhammed Salih Efendi)

A.Nâsır Dede'nin kardeşi Ali Nutkî Dede'nin kızdan torunudur. H.1215/M.1800'de doğmuştur. Numan Dede'nin oğludur. (sf.45)

**musikar** (sf.26)

**mülket-i ‘Osmâni** (sf.33)

**Münif Efendi**

Defterhane kâtibidir. Mevlevî olan Mehmed Münif Efendi Tanzimat Devri nazırlarından Ahmed Sadık'ınbabasıdır. (sf.45,49)

**Münire Fâtima** (bkz. Fâtima Münire Hanım)

A.Nâsır Dede'nin kardeşi Abdurrahim Dede'nin kızıdır. H.1215/M.1800'de doğmuştur. (sf.48)

**Müşterî** (Bercis)

Sıcak ve rutubetli bir tabiat sahip bu yıldızın vasıfları; din gayreti, ilim, haya, cömertlik, tevazu, kerem, akıl, iffet, fesahat ve hikmet v.s. bulunmuştur. Bu yıldızın tesirinde kalanlar akıl ve hikmet sahibi olurlar. Altıncı gökte bulunan bu yıldız saadet yıldızı olarak kabul edilmektedir. Müşterî, kadıdır. (sf.43,50)

**Neriman**

Rüstem'in dedesi, Sam'ınbabasıdır. (sf.43,72)

**ney (nây)** (sf.5,7,12,22,44)

**Nil** (sf.29,38)

**Nu'man Dede** (1750-1834)

Türk bestekâridir. İstanbul'da doğmuş, 84 yaşlarında ölmüştür. III.Selim ve II.Mahmud saraylarında büyük şöhret kazandı. Tanbur hocası idi. En meşhur bestenigâr ve Şevk-e fzâ pesrevleri ona aittir. Dede Efendi ile müşterek besteleri vardır. A.Nâsır Dede'nin kardeşi Ali Nutkî Dede'nin damadı, Salih Efendi ile Zekiyye Hanımınbabasıdır. (sf.49,50)

**Paris** (sf.23,30)

***Penc-gâh***

XVI. asırda bu makamdan Mevlevî âyîni bestelenmiştir. Osman De-de'nin "Gülruh" diye adlandırdığı bu makamdan elimize 67 parça geçmiştir. XV.yy. başlarından beri kullanılmaktadır. Daha da eski olabilir. (sf.19)

***Peterpul* (St.Petersburg) (sf.23)*****Râst***

Basit bir makamdır. "Abidî" makamı da denir. Şarkı, türkü, ilahi gibi küçük formlar dışında makamdan notaları bugün elimizde olan çok sayıda eser vardır. (sf.6,8,44)

***rebâb* (sf.26)*****Rus* (sf.30)*****Rüstem***

İran mitolojisinde, Zal oğlu Rüstem olarak da bilinen eşsiz pehlivan, Türklerle yapılan savaşlarda İran kahramanlığını temsil eden şahsiyetlerden biridir. (sf.31,34,43,96)

***Saksonya* (sf.18)*****Sam***

Neriman'ın oğlu, Rüstem'inbabasıdır. (sf.43,72)

***Sâyide Hanım***

A.Nâsır Dede'nin kardeşi Abdurrahim Dede'nin küçük kızıdır. Fatma Münire Hanım'ın kızkardeşidir. H.1217/M.1802'de doğmuştur. (sf.50)

***Sultan Selîm Han* (sf.13,16,21,23,28,29,91)*****semâc* (sf.44)*****Seyyid Nu'man Dede* (bkz. Nu'man Dede)*****Sitanbul* (sf.33,40,41)*****Sûz-ı dilârâ***

1800'den önce III.Selim tarafından terkip edilmiş mürekkep bir makamıdır. Bir çok eser bu makamla bestelenmiştir. Birisi de III.Selim'in Ayini'dir. (sf.12)

***Süleyman* (Peygamber) (sf.13,16)**

***Şevk-fezâ*** (*Şevk-efzâ*)

III. Selim tarafından 18.yy'ın sonlarında yapılmış bir mürekkep makamıdır. Çok rağbet edilmiş olan bu makam biraz kasvetli, karanlıkça, lirik, içli ve romantiktir. Hâlâ tek tük kullananlar vardır. (sf.22)

***Seyh 'Abdürrahîm Dede Efendi*** (bkz. Abdürrahim Dede)

***Seyh Seyyid 'Ali Dede Efendi*** (bkz. Ali Dede)

***Seyh Ebûbekir Dede*** (bkz. Ebûbekir Dede)

***Seyh Seyyid Muhammed Sâlih Efendi*** (bkz. Muhammed Efendi)

***Şîrîn*** (sf.67)

***ṭanbûr*** (sf.26)

***tar*** (sf.12,26)

***ṭarîk-i Sinâniyye*** (sf.51)

***Türk*** (sf.54)

***Uşşâk***

Basit bir makam. Makam kelime mânâsı olarak âşıklar demektir. Aşk tebliği, garâm (derin aşk); tasavvûfî duygular için iyi kullanıldığı takdirde en yüksek bir ifade vasıtasıdır. Asırlardan beri ve bugün en çok kullanılan makamlardan biridir. Dinî eserler, peşrevler, saz semâileri, beste semâileri vs. de kullanılmıştır. (sf.43,97)

***Utarit***

Seyyareler içinde soğuk ve kuru bir tabiatla sahip olan Utarit gündüze nisbet edilmiştir. Vasıfları edep, anlayışlılık, zekilik, yumuşaklık, merhamet, güzel konuşma, hesap, dikkat, isabet, hüner, hile ve hıyanettir. Utarit kâtiptir. (sf.43)

***Vasfi Efendi*** (sf.47)

***Yeni dünya*** (Amerika) (sf.36)

***Yenikapu*** (Mevlevihanesi) (sf.41)

*Yezdân* (sf.1, 41, 50)

*Yûnus Beg*, muhtemelen Yusuf Ziyâ Paşa (sf.47)

#### *Yûsuf Ziyâ Paşa*

Gürcü asıllı olan Ekrem Yusuf Ziya Paşa III.Selim devri sadrazamıdır. Tarihte Kör Yusuf Ziya Paşa olarak da bilinir. İlk kez 30 Ağustos 1798'de sadarete getirilmiştir. Erzurum valiliğinden sadrazam olan yetişmiş, çok münevver ve muktedir bir devlet adamıdır. Filistin'in güneyinde Gazze'ye gelen Yusuf Ziya Paşa, Fransızlar'ın elinde bulunan Mısır'a, (Kahire'ye) girmek istediyse de Kleber'e yenilmistiştir. 6 yıl 7 ay 25 gün süren ilk sadaretinden 24 Nisan 1805 tarihinde istifa etmiştir. Çeşitli valiliklerde bulunmuş, 1809'da Halep valiliğinde ikinci kez sadarete getirilmiş, 10 Nisan 1811 Çarşamba günü azledilmiştir. 2 yıl 3 ay 9 gün sadrette kalmıştır. Toplam 8 yıl 11 ay 4 gün sadrette kalan Yusuf Ziya Paşa'nın ilk sadrazamlığı 1730'dan saltanatın sonuna kadar Türk tarihinin en uzun saltanatıdır. (sf.31,37)

#### *Zekkiye Hanım*

Ali Nutkî Dede'nin torunu, Nu'man Dede'nin kızı, Muhammed Salih Efendi'nin kızkardeşidir. H.1219/M.1804 yılında doğmuştur. (sf.51)

#### *Zühre*

Zühre yıldızı elinde çeng ve ayağında halhal bulunan bir kadın olarak sâzende şeklinde tasvir edilmiştir. Onun çaldığı sazdan çıkan nağmenin tesiri ile felekler raks etmektedirler. Meclislerde tar, def, mehter gibi birçok musiki aletini çalmaktadır. Üçüncü gökte yer almıştır. Soğuk ve rutubetli bir tabiatı sahiptir. Vasıfları yumuşaklık, dostluk, incelik, merhamet, acıma, güzel yaratılış olarak tesbit edilmiştir. Seyyârelerin en güzel ve en paragıldır. Zevk, safâ, işaret ve bilhassa müsîki bu yıldızı aittir. Zühre müsîkinin icracısıdır. (sf.43,51)

*Zü'l-karneyn* (İskender) (sf.95)

## A

âb-bend-i matbah	: mutfak çeşmesi
âb-ı câvidân	: ölümsüzlük suyu
âb-ı engûr	: üzüm suyu, şarap
âb-ı gül-feşân	: gül saçan su
âb-ı hayatı Mesnevî-yi magz-ı Kur'ân	: Kur'an'ın özü -gibi olan- Mesnevî'nin ölümsüzlük suyu, âb-ı hayatı
âb-ı revân	: akarsu, akıp giden gözyaşı
âb-ı rûy	: yüz suyu
âb-ı şemşîr	: kılıçın suyu, parlaklığı
âb-ı zemzem	: zemzem suyu
'abd-ı kemter	: zayıf, âciz kul
'abd-ı kemterîn	: zavallı, çaresiz kul
âb u tâb-ı mey	: şarabın saflığı ve parlaklığı
'acz-i seyr	: aczi, âcizliği seyr etme
'adâ-yı dîn	: din düşmanı
'âdet-i cûd	: cömertlik alışkanlığı
'âdet-i tab'-ı şerîf	: şerefli yaradılışının âdeti
'adû-yı din	: din düşmanları
âfitâb-ı rûy	: yüz güneşi
Afitâb-ı zât-ı pâk	: temiz zâtının güneşi
âgâz-ı cây-ı hoş-edâ	: hoş edalı yerin başlangıcı
âgâz-ı tarab	: şenlendirmeye başlama
âgâze-i reh-i en'âm	: nimetler yolunda âgâza başlamak
agışte-i bârân-ı 'aşk	: aşk yağmuruyla karmakarışık
âgûş-ı hilâl	: hilâlin kucağı
âh-ı derûn	: gönül ahı, gönlün ahı
âh-ı şebhâ	: geceler boyu ah çekme
âh-ı şu'le-feşân	: alev saçan ah
âheng-i meserret	: sevinç âhengi
aħsen-i sûret	: en güzel şekil
âhû-yı heves-i dil	: gönlün heves, arzu ceylanı
aks-i cemâl	: yüzün aksetmesi
aks-i dilber	: sevgilinin aksi, yansıması
'aks-i kanad	: kanadın aksi

‘alâka-i tâm etmek	: ilgiyi tamamlamak, ilisiğini kesmek
‘ale'l-husus	: en çok özellikle
‘âlem-i hâni	: hükümdarın dünyası
‘âlem-i hüsn	: güzellik âlemi
‘âlem-i kâmrân	: muradına ermiş dünya
‘âlem-i tâb-gir	: parlak dünya, aydınlıkla dolu dünya
‘âlem-i tefekkür	: düşünce âlemi
‘âlim-i ‘âli-himem	: himmetleri yüce âlim
Allah-ı zü'l-Celâl	: ululuk sahibi, yüce Allah
‘anber-i sarâ	: anber kokulu
arâm-ı mahalli	: dinlendiği yer
arâm-geh-i fîristegân	: meleklerin dinlenme yeri
arâm-künân-ı tîfl-ı cân	: can çocuğunu dinlendiren
ârâmis-i cân	: ruhun sâkinleşmesi
ârâyış-i dîv-i nefs	: nefis devinin süsü
Aristo-rây-ı tedbîr	: Aristo görüşlü tedbir
‘arz-ı hâl eylemek	: durumunu, halini arz etmek
‘arz-ı niyâz-ı bûs	: öpmek için yalvarmak
âşaf-ı hengâm	: devrin veziri, Âsafî
âsâr-ı feyz-i nîkrû	: iyi yüzlü, güzel feyiz eserleri
âsâr-ı lutf	: lutuf eserleri
‘asker-i hayr du‘â	: hayır dua almış asker
‘âşık-ı bîçâre	: çaresiz, zavallı âşık
‘âşık-ı dilhaste	: gönlü hasta âşık
‘âşık-ı divâne	: divâne âşık
‘âşık-ı halvet-güzîn	: yalnızlığını seçen âşık
‘âşk-ı bâz	: yeni başlayan aşk
‘âşk-ı cânân	: sevgilinin aşkı
‘atâ-yı ney	: neyin cömertliği
âtes-i ‘âşk	: aşk ateşi
âtes-i cevr	: cevr, eziyet ateşi
âtes-i dil	: gönül ateşi
âtes-i dûzah	: cehennem ateşi
âtes-i hasret	: hasret ateşi
‘atşân-ı ‘âşk	: aşka susayan

âvâze-i tebşîr-i ni'met	:	nimetlerin müjde sesi
âvize-i 'arş	:	'arşın avizesi
âyine-i cân u ķulüb	:	can ve kalplerin aynası
âyîne-i hâyrân-ı mâ	:	hayranlığımızın aynası, hayranlık duyan aynamız
âyine-i İskender	:	İskender'in aynası
âyine-i ruhsâr-ı füyüzat-ı ilâhi	:	ilahi feyzlerin yüzünün aynası
'ayş-ı devrân	:	dünyanın eğlencesi
'ayş-ı hoş	:	güzel eğlence
'ayş-ı hûş	:	aklin eğlencesi
'ayş-sâz-ı cûd u ihsân	:	cömertlik ve ihsanın eğlencesi
'azâm-ı şân-ı devlet	:	devletin şanı, büyülüklüğü
'azm-i dâr-ı bekâ	:	ebedî yer arzusu, âhiret özlemi
'azîz-i Mîşr-ı kerem	:	cömert, Mısır ülkesinin yücesi
'azizü'l-vücûd	:	varlığı yüce

**B**

bâ-lutf-ı ilâh	:	Allah'ın lutfuyla
bâ-niyâzân-ı huzûr-ı ezher	:	güzellik ve huzur duacılılarıyla
bâb-ı dilgüşâ	:	gönül açan kapı
bâb-ı kenz-i elhân	:	nağmeler hazinesinin kapısı
bâb-ı pür-şan'at	:	sanat dolu, sanatlı kapı
bâd-ı 'izzet	:	büyüklük rüzgârı, izzet yeli
bâd-ı kerem	:	kerem rüzgârı
bâd-ı şubh	:	sabah rüzgârı
bâde-i mestî	:	sarhoşluk içkisi
bâg-ı cennet	:	cennet bağı
bâg-ı dilrübâ	:	sevgilinin bağı
bâg-ı hüsün	:	güzellik bağı
bâg-ı İrem	:	İrem bahçesi, cennet bağı
bâg-ı ma'târif	:	bilgi bağı
bâg-ı nâz	:	naz bahçesi
bâg-ı ruh	:	yanağın bağı, yanak bahçesi

bâğ-ı rûy	:	yüz bağı
bâğ-ı sine	:	sine, gönül bağı
bahâriyye-i dilârâ	:	gönül alan, güzel bahariye
bahâr-ı aşk	:	aşk baharı
bahr-ı âtes	:	ates denizi
bahr-ı muhît-i 'adl u dâd:	:	adalet ve doğruluk denizi
bahs-ı aşk	:	aşk bahsi, aşktan bahsetme
bahş-ı hâlet	:	keyifler bağışlayarak
baht-ı devlet	:	devletin bahtı
baht-ı hümâyûn	:	kutlu baht
baht-ı şân	:	şanlı talih, açık baht
bâlâ-yı şâdirvan	:	şâdirvan çatısı
bâr-gâh-ı hâzret	:	yüce dergâh
bâr-geh-i Hâzret-i Hakk	:	yüce Allah'ın huzuru
bârân-ı dehşet	:	dehşet, korku yağmuru
bâzârgân-ı 'attâr	:	güzel kokular satan pazarcı
be-câm-ı nâz	:	naz kadehine
bedr-i tâbân	:	parlak dolunay
benân-ı ney	:	neyin parmakları
benât-ı şâh	:	dal kızları, dallar
bende-i kemin	:	boyun eğmiş, zavallı köle
bendegân-ı muhlis	:	saf, temiz kullar
ber-i nahl-i muhabbet	:	sevgi fidanı üzeri
berg-i hâşıl	:	elde edilen yaprak
berk-ı firkat	:	ayrılık yıldırımı
berk-i gül	:	gül yaprağı
berk-i hazan-ı gül	:	gülün sonbahar yaprağı
berk-ı vasîl	:	vuslat, kavuşma yaprağı
berrî-i dildâr	:	gönlünü kaptırmış karada yaşayanlar
beste-nakş-ı şirin-kâr	:	güzel beste nakışlı
beyâz-ı şübh	:	sabahın beyazlığı
bezm-i gam	:	gam meclisi
bezm-i germ-i rind-i	:	olgun rindlerin sıcak meclisi
kâmil		

bezm-i hurrem	:	sevinç, neşe meclisi
bezm-i hüsn	:	güzellik meclisi
bezm-i muhabbet	:	muhabbet meclisi
bezm-i rezm	:	savaş alanı
bezm-i senâ	:	övgü meclisi
bezm-i şerif	:	şerefli meclis
bezm-i tahayyül	:	hayal meclisi
bî-amân-ı va'desüz	:	amansız, korkusuz güzel
bî-zemân-ı her eyyâm	:	her mevsim, zamansız
bihâr-ı ma'delet ü merhamet	:	adalet ve merhamet denizleri
bîhişt-i vecd ü hâlât	:	kendinden geçme ve heyecan cenneti
binâ-yı dil-fezâ	:	gönlü coşturan, gönül artıran bina
bisât-ı bezm	:	meclis kilimi
bû-yı 'anber	:	amber kokusu
bû-yı gül-rîzed	:	gül kokusu saçmak
bun-ı mînâ	:	şişenin dibi
burc-ı mâh-ı münîr	:	parlak ayın burcu
burc-ı sîpihr-i cân	:	canın gökyüzünün burcu, canın felegindeki burç
bûs-ı âb-ı dilrûbâ	:	sevgilinin suyunu öpmek
bûs-ı leb-i cânân	:	sevgilinin dudağını öpmek
bûse-i la'l	:	dudağı öpmek
busitân-ı şevk	:	şevk, arzu bahçesi
bûy û sebz-reng-i bahâr	:	baharın kokusu ve yeşil rengi
bülbül-i bâg-ı muhabbet	:	sevgi bahçesinin bülbülü
bülbül-i dil	:	gönül bülbülü
bülbül-i gülzâr-ı bekâ	:	sonsuzluk gülbahçesinin bülbülü
bülbül-i nâzenin	:	tatlı ve ince dilli bülbül
bülbül-i 'uşşâk	:	âşıklar bülbülü
bülbül-i zâr	:	ağlayan bülbül
bünyâd-ı dilkeş	:	güzel, gönle hoş gelen bina
bünyâd-ı kerem	:	cömertlik binası
bünyâd-ı vîrân	:	viran bina
bünye-i bâlâ	:	yüce bünye, varlık

bürre-i şaykala-i sîne-i : gönül sinesini cilalayıp parlatan  
dil

## C

câ-yı bî-hemtâ	: benzersiz yer
câ-yı bîrûn-ı der	: kapının dışında bir yer
câ-yı dikkat	: ince bir yer
câ-yı ney	: neyin yeri
câ-yı peder	: babanın yeri
câ-yı te'emmül	: fazla, iyice düşünmenin yeri
câm-ı bâde	: şarap kadehi
câm-ı câن-efzâ	: cana can katan kadeh
câm-ı 'ışret	: içki kadehi
câm-ı melâhât	: güzel kadeh
câm-ı mey	: içki kadehi
câme-i şâd-gûne	: yüz renkli elbise
cân-ı 'aşk	: aşk ruhu
cân-ı bülbül	: bülbülün canı
cân-ı düşmen	: düşmenin canı
cân-ı hayât-ı sermedî	: ebedî hayat, ruh
cân-ı 'isve	: işve canı, canlılık veren işve
cân-ı kâ'il	: boyun eğmiş, teslim olmuş can
cânân-ı vahşi	: ürkek sevgili
cânib-i Yezdân	: Yücel Allah
cefâ-yı yâr	: sevgilinin cefası
Cenâb-ı devlet-i Beyhân	: devleti yüce Beyhan Sultan Sultân
Cenâb-ı devlet-i paşa-yı	: övgülere layık devleti yüce paşa zü'n-medâyiḥ
Cenâb-ı devlet-i Sultan	: devleti yüce Sultan Selim Han Selim Han
Cenâb-ı devlet-i Yûnus	: devleti yüce Yunus Bey Beg
Cenâb-ı evliyâ	: Hz.Mevlâna
Cenâb-ı feyz-i pâk	: temiz feyzin yükseligi

Cenâb-ı gayb	:	yüce gayb âlemi
Cenâb-ı Hazret-i Beyhan Sultan	:	yüce Beyhan Sultan Hazretleri
Cenâb-ı izzet	:	büyük Allah
Cenâb-ı Kirdkâr	:	yüce Allah
Cenâb-ı mekremet Mekkî Efendi	:	yüce ve cömert Mekkî Efendi
Cenâb-ı nîk-haslet	:	iyi huylu ve yüce
Cenâb-ı ramazan	:	mübârek ramazan
Cenâb-ı rif'at	:	yüce sevgili
Cenâb-ı şeyh	:	yüce şeyh
ceng-i a'dâ	:	düşmanla savaş
ceng-i Nerimânî	:	Neriman'ın savaşı, kahramanlık savaşı
cephe-i mâh-peykerân	:	ay yüzlü sevgililerin tarafı
cevher-i zât-ı şerîf	:	asil zâtının cevheri
cevlângeh-i kerûbiyân	:	büyük meleklerin dolaştığı yer
cevr-i çesm	:	gözün cevri, eziyeti
cevr-i yâr	:	sevgilinin cevri, eziyeti
ceyş-i gam	:	gam askeri
ceyş-i izzet	:	izzet askerleri
cevâhir-i güftâr	:	söz cevheri
cihân-ı dil	:	gönül âlemi, gönüll
cihân-ı ma'nevî	:	manevî dünya
cihân-ı mekremet	:	cömertlik dünyası
cihân-ı merhamet	:	merhamet dünyası
cihân-ı mügtenem-i hâsil-i zurûv-ı merâm	:	istik tohumlarının meydana geldiği ganimet dünyası
cihân-ı şâm u şehîr	:	akşam sabah, bütün dünya
cihân-ı şevket ü heybet	:	büyüklük ve heybet dünyası
cihândâr-ı mükerrem	:	cömert bir cihangir
cilve-i aşk	:	aşk cilvesi
cism-i letâfet	:	hoş sevgili
civân-ı va'desüz	:	genç ve güzel vefasız
cû-yı kerem	:	cömertlik ırmağı

cûd-ı Hâtem	:	Hâtem'in cömertliği
cûş-ı 'inâyet	:	iyiliklerin, inayetin coşması
cûş-ı çeşme-i cûybâr	:	nehirlerin gözelerinin coşkunluğu
cûşış-i âh	:	âhin coşması
cûy-bâr-ı 'ilm ü 'irfân	:	ilim ve irfan ırmağı
cûyân-ı ruhâniyyet-i kudsîyye	:	kutsal ruhlar âleminin nehirleri
cünbüş-dih-i çeşm-i ahterân	:	yıldızların göz kırptığı
cünbüş-i çeşm	:	gözlerin hareketi, oynaması

**C**

çâh-ı Bâbil	:	Bâbil kuyusu
çâh-ı takdîr-i ilâhî	:	ilahi takdir kuyusu
çarh-ı gerdân	:	feleğin çarkı, gökyüzü
çarh-ı intizâm	:	kurulu düzen
çarh-ı semâ	:	gökyüzü, feleğin çarkı
çeh-i sevdâ	:	ümitsizlik kuyusu
çehre-i ümmîd	:	ümidin yüzü
çeşm-i 'adû-yı dîn	:	din düşmanlarının gözü
çeşm-i cân	:	can gözü
çeşm-i cihân-ı âşikâr	:	açılan dünya gözü
çeşm-i dil ü cân	:	gönül ve can gözü
çeşm-i giryân	:	aglayan göz
çeşm-i mest	:	sarhoş, baygın göz
çeşm-i sihr-sâz	:	büyücü göz, büyüleyen bakış
çeşm-i şûh	:	şuh göz, şuh bakış
çeşmî-i şehnâz	:	güzel gözler, bakışlar
çeşme-i hayvân	:	ebedî hayat, ölümsüzlük
çeşme-i hurşid-i feyz	:	feyz güneşinin kaynağı
çetr-i ahzâr	:	yeşil gece
çîn-i zülf	:	saçın kıvrımları

## D

dâdî-yı derûn-ı gam-güzîn:	gami seçmiş gönlümün dadısı
dâg-ı dil	: gönül dağı, yarası
dâg-ı elem	: elem dağı, keder yarası
dâg-ı nihân	: gizli dağ, yara
dâg-ı sine	: sinenin, gögsün dağlanması
dâg-ı su'le-tâb	: alevi parlak dağ, yara
dagdaga-i kıyl u kâl	: dedikodu gürültüsü
dâm-ı çesm	: gözlerin tuzağı
dâmâd-ı zî-şân	: şanlı damat
dâmen-i 'aşk	: aşk eteği
dâmen-i goncê	: goncanın eteği
dâmen-i râh	: yolun eteği
dâmen-i sünbül	: sümبülün eteği
dâne-i murg-ı heves	: heves kuşunun kurşunu
dâr-ı 'âlem-i fâni	: fâni dünya evi, dünya
darb-ı pâ	: ayak vurma
dârü'l-amân-ı 'aşk	: aşkın aman evi, kapısı
dâye-i zülf	: saçın dadısı
def-i niyâz	: yalvaran def
dehşet-i bâhr-âsâ	: deniz gibi dehşet
dehşet-i fîkr	: düşünce korkusu
dem-i 'aşk	: aşk anı
demkeş-i 'asâ	: asânın nefes alıştı
demsâz-ı 'âlem	: âlemin dostu
demsâz-ı hizmet	: hizmet edenlerin dostu
demsâz-ı sitem	: sitemin dostu
der-i ikbal-i Huda	: Allah'ın ikbal kapısı
der-i na't	: övme kapısı, bâbı
der-i pâk	: temiz kapı
der-i 'ulyâ	: yüce kapı
der-leb-i şîrîn dilber	: güzel sevgilinin dudağının kenarında
der-miyâن-ı şâhedân	: güzellerin arasında
derd-i 'aşk	: aşk derdi, acısı
derd-i gam	: gam derdi, üzüntü

derd-i hicrân	: ayrılık acısı, üzüntüsü
dergâh-ı şerîf-i Mevlevî	: Mevlevîlerin yüce dergâhi
dergeh-i Mevlevî	: Mevlevî dergâhi
dermân-ı 'aşk	: aşk dermanı, ilacı
derûn-ı sîne-i sûzân	: yanın göğüs ve gönül
dervîşân-ı kâmil	: olgun dervişler
deryâ-yı 'aşk	: aşk denizi
deryâ-yı hâhiş	: istek denizi
deryâ-yı hüner	: hüner denizi
deryâ-yı muhabbet ü mürüvvet	: sevgi ve insanlık denizi
dest-efşân-ı himmet	: himmet saçan el
dest-i dil	: gönüln eli, gönül eli
dest-i elem	: keder, sıkıntı eli
dest-i fîkr	: fikir eli
dest-i kâfir	: kâfir eli, düşman eli
dest-i kerîm	: cömert el
dest-i pâk	: temiz el
destûr-ı bâlâ-baht	: bahti yüce şah, talihli izin verici
deşt-i 'aşk	: aşk çölü
devâ-yı dert ü gam	: dert ve gamların çaresi, devası
devâm-ı 'ömr ü 'izz ü devlet	: ömrün, şeref ve devletin devamı
devlet-i Mevlânâ	: Mevlânâ'nın devleti
devlet-i pâk	: temiz devlet
devr-i hüner	: hüner devri
devrân-ı fîrsat	: fırsat devri
dırîg-ı câm-ı ümîd	: ümit kadehinin muhafizi
dîdâr-ı nûr	: nur yüzü
dîde-i a'dâ	: düşmanın gözü
dîde-i bülbül	: bülbülün gözü
dîde-i cân	: gönü'l gözü, can gözü
dîde-i cânân-ı mâ	: sevgilimizin gözü
dîde-i dil	: gönü'l gözü
dil ü cân-ı 'âşıkân	: âşıkların can ve gönlü

dil-i 'âciz ü za-'if	: âciz ve zayıf gönüllü
dil-i a'dâ	: düşmanın gönülü
dil-i 'âşık	: aşığın gönülü
dil-i bî-kîne	: kinsız, saf gönülden
dil-i bîçâre	: çaresiz, zavallı gönülden
dil-i bîmâr-i 'aşk	: aşk hastası olan gönülden
dil-i divâne	: divâne, deli gönülden
dil-i nâlân	: inleyen gönülden
dil-i Nâsîr	: Nâsîr'ın gönülden
dil-i pâk	: temiz gönülden
dil-i pûr-ates	: ateş dolu, ateşli gönülden
dil-i pûr-sûze	: yanmış gönülden
dil-i sûzân	: yanmış gönülden
dil-i 'uşşâk	: aşıkların gönülden
dil-i virân	: viran gönülden
dil-i zâr	: ağlayan gönülden
dîlrübâ-yı ney	: ney güzeli
dimâg-ı cân	: can beyni, canın beyni
din-i devlet	: devletin dini, İslâm
dolâb-ı çarh	: feleğin dolabı
donanmâ-yı 'adû	: düşman donanması
donanmâ-yı hümâyun	: sultanat donanması
du'a-yı devlet	: devlet için dua (etmek)
du'a-yı devlet-i pâk	: temiz devlete dua (etmek)
du'a-yı devlet-i şâh-i cihân	: cihan şahının devleti için dua (etmek)
du'a-yı hayr	: hayır dua
dûd-ı âh-ı dil	: gönülden ahının dumanı
dûd-ı 'anber-i sarâ-yı hikmet	: hikmetin saf anberinin dumanı
dûd-ı siyeh	: siyah duman
dûd-ı top-ı şavlet	: hûcum topunun dumanı
duhter-i pâkize	: temiz bir kız evlat
duhter-i ra'nâ	: güzel kız çocuğu

dür-i meknûn	:	dizilmiş inci
dür-i şehvâr	:	iri inci
dür-i yektâ	:	benzersiz, eşsiz inci
dür-i zerrin	:	altından yapılmış inci
dürd-i câm	:	kadehin tortusu
dürr-i müstesnâ	:	müstesna, benzersiz inci
dürr-i nîk	:	güzel inci
düşmen-i dîn	:	din düşmanı
düşmenân-ı din	:	din düşmanları

**E**

ebr-i bârân-rîz	:	yağmur serpiştiren bulut
ebr-i kerem	:	cömertlik, kerem bulutu
ebr-i şevk	:	şevk, heyecan bulutu
ebr-i zülf	:	saç bulutu
ebr-vân-ı dilkeş	:	gönül alan, güzel kaşlar
ebrû-yı zerd-i dilkeş	:	gönül çeken sarı kaş
ecdâd-ı pâk	:	temiz atalar
edâ-yı ney	:	neyin edası
edâ-yı vâm	:	borç edası
efgân-ı mâ	:	bizim efgânımız, feryadımız
efsûn-ı şafâ-yı rast	:	rast makamının safâ büyüsü
ehl-i cehennem	:	cehennemdeki günahkârlar
ehl-i cenân	:	cennette olanlar
ehl-i İslâm	:	müslümanlar
ehl-i maârif	:	maârif ehli, bilgili
ehl-i sühân	:	söz sahipleri, şairler
elhân-ı beşâret	:	müjde naqmeleri
elmâs-ı müjgân	:	kirpiklerin elması, keskinliği
eltâf-ı ruhâniyyet	:	ruhlar âleminin lutufları
el-veledu sırr-ı ebihi	:	çocuk babaya benzer
emr-i cihâd	:	savaş emri
emr-i hulk	:	yaratılış emri
emr-i yezdân	:	Allah'ın emri
emr-i zîşân	:	şanlı emir

emvâc-ı sebz	:	yeşil dalgalar
endîşe-i nâmûs	:	namus endişesi, düşüncesi
endîşe-i pâk	:	temiz düşünce
enîs-i perriyân-ı tâb-ı	:	alın aynasının parlak perilerinin mirat-ı cebîn
enżâr-ı hüsn-i üstâd	:	üstadın güzel bakışları, ilgi ve sevgisi
envâr-ı ism-i zât	:	Hz.Peygamber'in veya Hz.Mevlana'nın nuru
ervâh-ıecdâd	:	ataların ruhları
esb-i Mîşr	:	Mısır atı
eşer-i gamze	:	gamzenin, yan bakışın izi
eşer-i tîğ	:	kılıçın eseri
eşnâf-ı melek	:	bütün melekler
eşnâf-ı sürûşân	:	meleklerin hepsi
esrâr-ı Hudâ	:	Allah'ın sırları
eşk-i serd-i dîde-i	:	hasretle tutuşan gözlerin soğuk gözyaşları
hasret-ķarîn		
etvâl-i 'Ömr	:	ömürün çok uzun olması
evc-i hâlet	:	zevk ve istiyak halinin en yüce noktası
evc-i kabûl	:	kabulün doruğu, yüce kabul
evsâf-ı pâk	:	temiz vasıflar
evşâf-ı şâhâne	:	şaha yakışır vasıflar
evzâ'ı küdûret	:	üzüntü tavırları, sıkıntı hali
ez-berâ-yı ney	:	ney hakkında, neye

**F**

fahr-âver-i devlet	:	devlette övgüler almış
Fahrü's-selaṭinü'l-ümem	:	ümmet sultanlarının övüleni
fark-ı devlet	:	devlette fark edilmesi
fark-ı meyân	:	aradaki fark
fark-ı şâhib-đil	:	gönül sahiplerinin farkı
fark-ı seng-i cevher	:	cevher ile taşın farkı
fart-ı fikr	:	fikrin taşması, çoğalması

fartı-i işve	: işvenin çoğalması, fazla naz
Fâtih-i evvel	: birinci Fâtih
Fâtih-i sani-i Mîsr-i	: Mısır ülkesinin ikinci fatihi
<b>Kahire</b>	
Fâtih-zât-i bî-hemtâ	: benzersiz Fâtih
fâyızı-bostan-ı aşık	: aşk bahçesinin feyizleri
fâyızı-ezhâr-asâr	: çiçek eserli feyizler
fazlı-ı Hakk	: Allah'ın fazlı, lutfu
feth-i bâb eylemek	: kapıyı açmak
feth-i evvel	: ilk fetih
feth ü gazâ-yı ekber	: çok büyük fetih ve savaş
feth ü hall-i müşkilât	: zorlukların fethi ve halledilmesi
feyz-i âb u tâb-ı nâz	: nazın saf ve parlak feyzi
feyz-i dehân-ı yâr-ı	: konuşan sevgilinin ağızının feyzi
<b>güftâr</b>	
feyz-i hâzret-i merdân-ı	: Hz.Ali ve arkadaşlarının feyzi
<b>Hâk</b>	
feyz-i himem	: hikmetli fikirlerin verimliliği
feyz-i kerâmet	: keramet feyzi
feyz-i Mollâ	: Hz.Mevlana'nın feyzi
feyz-i nâz	: nazın çoğalması
feyz-i nûr	: nurun feyzi
feyz-i nûr-ı Yezdân	: Allah'ın nurunun feyzi
feyz-i pâk	: temiz feyiz
feyz-i ruhâniyyet	: ruhlar âleminin feyzi, coşkusu
feyz-i zât	: verimli kişilik
fezâ-yı cûd	: cömertlik meydanı
fezâ-yı dil	: gönül fezası, gönül boşluğu
Firdevs-i der	: kapının cenneti, Firdevs'i
fikr-i şapük-pâ	: hızlı fikir
fikr-i reng-i rûy-ı cânân:	: sevgilinin yüzünün rengini düşünmek
fikr-i târih	: tarih (düşürme) fikri
fikr-i yâr-ı mehves	: ayyüzlü sevgilinin fikri, düşüncesi
fikr-i zülf	: saç düşüncesi, sevgilinin saçını düşünme

- fikret-i deyn : borç düşünce  
 füyüz-i bî-dirîg : esirgenmeyen, korunmayan feyizler

**G**

- gam-i ağıyâr : ağıyar derdi, yabancı üzüntüsü  
 gam-i aşk : aşk gamı, aşk üzüntüsü  
 gam-i dilârâ : sevgilinin gamı, üzüntüsü  
 gam-i dilber : sevgilinin gamı  
 gam-i hasret : hasret gamı, ayrılık acısının verdiği üzüntü  
 gâret-gerî-i memleket-i : uykı ülkesini yağmalamak, yağma etmek  
 hâb eylemek  
 garîk-i rahmet ü lutf : rahmet ve lutfa gark olma  
 gark-i kerem : kereme gark olmuş  
 garķa-i seylâb-i cevr : eziyet, cevr selinde boğulmak  
 olmak  
 gavvâş-ı yem-i aşk : aşk denizinin dalgıcı  
 gavvâz-ı güher : inci çikaran dalgıç  
 gaza-yı cân-i mâ : ruhumuzun gıdası  
 gazâ-yı ekber : büyük savaş  
 gazel-i ra'na : güzel bir gazel  
 genc-i güher : mücevher hazinesi  
 genc-i kerem : cömertlik hazinesi  
 genc-i lutf : lutuf hazinesi  
 genc-i tevekkül : tevekkül hazinesi  
 gencîne-i dil : gönül hazinesi  
 gencîne-i râz-i aşk : aşk sırlarının hazinesi  
 gencûr-ı şafâ-yı câvidân : ebedi canlılık safâsının hazine bekçisi  
 gevher-i nâyâb : bulunmaz cevher  
 gevher-i tîg : kılıcın cevheri  
 gıdâ-yı rûh-ı âşık : âşıkların ruhlarının gıdası  
 gılâf-ı âbdâr : güzel, parlak kın  
 gînâb-ı çeşm-i cânân : sevgilinin gözlerinin, bakışlarının sertliği

gird-i küdûret	:	üzüntü tozu
gird-i melâl	:	üzüntü tozu
gird-i serây	:	sarayın yuvarlaklığı, yuvarlak saray
girdâb-ı zülf	:	saçların girdabı, kıvrımları
girîbân-ı dil	:	gönül yakası
girift-i şu <sup>t</sup> le-i tâb-ı nagam	:	nağmelerin parlak alevlerini tutarak
giryeye-i kerem	:	cömertlik gözyaşları
gîtî-nümâ-yı sırr-ı âyine-i dil	:	gönül aynasının sırlarını dünyaya gösteren
gonce-i halât	:	çeşitli goncalar
gonce-i ra <sup>t</sup> nâ	:	güzel gonca
gubâr-ı âstân-ı Hazret-i Mollâ-yı şemme	:	Hz.Mevlânâ'nın dergâhının tozunu koklama
gubâr-ı fikr-i dünyâ	:	dünyadaki düşünce tozları
gubâr-ı pâ	:	ayağın tozu
gubâr-ı zîr-i pâ-yı esb	:	atın ayağının altındaki toz
gûş-ı cihân	:	dünyanın kulağı
gûş-ı devrân	:	dünya kulağı
gûşe-i hayret-nişest olmak	:	hayret köşesine oturmak, şâşirmak
gûşe-i virân	:	viran köşe
güftâr-ı keder-kâr	:	kederlendiren, üzücü sözler
güftâr-ı ketûm	:	gizli sözler
güftâr-ı sencî	:	ölçülü sözler
gül-i hamrâ	:	kırmızı gül
gül-i handân-ı aşk	:	aşktan gülen gül
gül-i niyâz	:	yalvarış, dua gülü
gül-i ra <sup>t</sup> nâ	:	güzel gül
gül-gonca-i gûlistân-ı 'isve	:	naz gûlistanının gonca gülü
gûlbang-ı hû	:	hû gûlbangi
gûldeste-i gûlzâr-ı hüsn	:	güzellik gûlbahçesinin gül demeti
gûlhâ-yı mazmûn-ı edâ	:	eda mazmununun gülleri
gûlistân-ı İrem	:	İrem gûlbahçesi

gülistân-ı jale	:	çığ tanesi bulunan gülbahçesi
gülsitân-ı 'aşk	:	aşkın gülbahçesi, aşk gülistanı
gülşen-i 'arş-sâye	:	yüce gülbahçesi
gülşen-i esrâr	:	sırların gülbahçesi
gülşen-i eş'âr	:	şairlerden gülbahçesi
gülşen-i İrem	:	İrem gülbahçesi
gülşen-i nâz-ı ser-firâz	:	başı dik naz gülşeni
gülşen-i ruhsâr-ı yâr	:	sevgilinin yanağının gülbahçesi
gülşen-i tevhid	:	birlik gülbahçesi
gülzâr-ı muhabbet	:	muhabbet gülbahçesi
günbed-i minâ	:	mavi sırcadan gök
gürûh-ı kitâp	:	kitabın sayfaları
gürûh-ı tâlib	:	öğrenciler, öğrenmek isteyenler
gürz-i mehâbet	:	büyüklük topuzu
güşâd-ı lihye	:	sakalın çıkışması
güyâ-yı rumûz-ı kün-fekân:	:	var oluşun işaretti gibidir

**H**

hâb-ı işve	:	işve, naz uykusu
hâcet-mend-i şavb-ı	:	gam karanlığı tarafından yardıma
zulmet-i gam	:	muhtaçlar, ihtiyaç sahipleri
hadeng-i pür-nâz	:	naz dolu, çok nazlı ok
Hâdi-i subül	:	yol gösterici, Hz.Muhammed
hadd-i evsâf	:	vasıfların sınırı
hadd-i medh-i vaşf	:	vasıfları övme sınırı
hâdim-i divân-ı 'aşk	:	aşk meclisine hizmet eden
hâl-i dilkeş	:	gönül alan, güzel ben
hâl-i hord-cebîn	:	genç ve küçük alnın hali
hâl-i yâr	:	sevgilinin dudağı
hâl-i zîr-i turra-i zülf	:	saçın kıvrımlarının altındaki ben
hâlât-ı 'aşk	:	aşk halleri
hâlet-i gamze	:	gamzenin hâli
hâkan-ı 'adâlet-sâye	:	adalet kaynağı hakan
hâkân-ı a'zam	:	büyük, yüce hakan
hâk-i der	:	kapının toprağı

<u>hâk-i riyâz</u>	:	bahçe toprağı
<u>hâkim-i mutlak</u>	:	mutlak hâkim
<u>hâl-i aşk</u>	:	aşk hali
<u>hâl-i dil-i mübtelâ</u>	:	alışmış gönlün hâli
<u>hâl-i künc-i leb-i yâr</u>	:	sevgilinin dudağının kösesindeki ben
<u>hâl-i zîr-i tûrrâ</u>	:	saçın altındaki ben
<u>halkı cihân</u>	:	dünya halkı, insanlar
<u>hamd-i Hudâ</u>	:	Allah'a hamd
<u>hâme-i 'izz ü şeref</u>	:	izzet ve şeref kalemi
<u>hâme-i Nâsır</u>	:	Nâsır'ın kalemi
<u>hâme-i tevfîk</u>	:	yardım kalemi
<u>hançer-i âh-i 'usşâk</u>	:	âşıkların ah hançeri
<u>hançer-i sitem</u>	:	sitem hançeri
<u>hâne-i amân</u>	:	aman dileme evi
<u>hânekâh-i dergeh-i Bâb-ı</u>	:	Yenikapı dergâhı gibi -bir- saray
<i>Cedid-âsâ</i>		
<u>hankah-ı Bâb-ı Cedid</u>	:	Yenikapı Mevlevîhânesi
<u>harâb-ı aşk olmak</u>	:	aşktan harap olmak
<u>harâb-ı berk-ı haşyet</u>	:	korku şimşeklerinin yıkımı
<u>harf-ı vaşl</u>	:	vuslat sözü
<u>harim-i aşk</u>	:	aşkın haremi
<u>harim-i haş-ı aşk</u>	:	aşk haremi
<u>hasb u hâl-i 'ârif-i</u>	:	âriflerin görüşmeleri
billâh		
<u>hasta-i cevr eylemek</u>	:	cevr hastası etmek, eziyet hastası yapmak
<u>Hâtem-i tây</u>	:	istekli Hatem
<u>haṭm-i kaṣide</u>	:	kasidenin sonu
<u>hâṭır-ı a'dâ</u>	:	düşmanların gönülü
<u>hatt-ı hümâyûn</u>	:	yüce sakallar
<u>hatt-ı nev-hîz</u>	:	yenî yetişen tüyler
<u>havf-ı şemşîr</u>	:	kılıç korkusu
<u>hayâl-i şeşm-i cânân</u>	:	sevgilinin gözünün hayali
<u>hâyâl-i hüsn-i dilârâ</u>	:	sevgilinin güzelliğinin hayali

hâyâlistân-ı mâ	:	hayal ülkemiz
hayât-ı bâde	:	hayat veren içki, şarap
hayât-ı nev	:	yeni hayat
hayât-ı rûh	:	canlılık, ölümsüzlük
hayf-ı zâr	:	ağlayıp yalvarma, üzülme
hayl-i küffâr	:	kâfirler sürüsü
hayl-i peri	:	perilerin çوغu, çeşitli periler
hayl-i sürüşân	:	melekler sürüsü, meleklerin çوغunluğu
hayr-ı devlet	:	devletin hayırları, hayatı işleri
hayr-ı sa'âdet-mend	:	hayırlı ve mutlu
hayret-i dil	:	gönül hayreti
hayret-dîh-i kîlk-i	:	şâirlerin kaleminin hayretler vermesi
şâirân		
hazîn-i esrâr-ı nihan	:	sırlar hazinesi
Hazret-i Çelbi Ebûbekir-i	:	namlı veli Hz.Ebubekir Çelebi
Veliyy-i nâmdar		
Hazret-i feryâd-res-i	:	Aciz ve dertlilerin feryadına yetişen hazret, yüce kimse
âciz ü gamgîn		
Hazret-i Merdân-ı Hakk	:	Hz.Peygamber
Hazret-i Mollâ-yı Rûm	:	Hz.Mevlâna
Hazret-i Perverdigâr	:	Yüce Allah
Hazret-i Sultân-ı 'âşk	:	âşk sultanı, Hz.Mevlâna
Hazret-i şâh-ı dü cihan	:	iki cihan sultanı, Hz.Muhammed
helâk-i gamze kılmak	:	gamzeyle yok etmek, helâk etmek
hem-bezm ü nedîm-i	:	âşıkların dostu ve meclis arkadaşı
'âşikân		
hem-nevâ-yı ney	:	neyin dostu
hem-zebân-ı fitne	:	fitneyle ağzı bir, fitne çıkaran
hem-zebân-ı 'isve	:	ışvenin yakını, işveli
hengâm-ı şafâ-güster	:	safa yayan mevsim
hevâ-yı 'âlem-i 'âşk	:	âşk âleminin boşluğu, havası
hevâ-yı 'ayş	:	eğlence havası
hevâ-yı ney	:	ney havası
hevâ-yı sünbül	:	sümbül havası
heves-i Ayâz	:	Ayaz'ın özlemi

heves-i hâl-i ruh-i yâr	:	sevgilinin yanağındaki benin özlemiyle
heves-i hâl-i zîr-i zülf	:	saçın altındaki benin hevesi, arzusu
hezâr-i gülşen	:	gülbahçesinin bülbülü
hîrâm-i nâz	:	nazlı salınma
hîrmen-i bezm-i muhabbet	:	muhabbet meclisinin harmanı
hîrmen-i 'iyş	:	eğlence harmanı
hîşm-i fettân	:	kızgınlık ve fitnecilik
Hîzr-i devlet	:	devletin Hîzir'i
Hîzr-i ümîd-i pâdes	:	mükâfat ümidiñin Hîzri
hilâl-i 'isve	:	işveli hilal
hil'at-i ra'na	:	güzel süslü elbise
hil'at-yâb-i dil	:	gönlüm kaftan bulması, sevinmesi
Himmet-i hâzret-i merdân	:	Hz.Mevlâna
himmet-i vaş	:	bütün çabalar, gayretler
hitâm-i misk	:	güzel son
hîzmet-i dergâh-i dervîşân	:	dervişlerin dergâhına hizmet
hîzmet-i Mevlânâ	:	Mevlânâ'nın hizmeti
hîzmet-keş-i maṭbah	:	mutfak hizmetine bakan
Hudâ-yı lemyezel	:	bâkî olan Allah
hum-i şahbâ	:	kadehteki şarap
humâr-i 'aşk	:	aşk sersemliği, sarhoşluğu
hûn-i a'dâ	:	düşman kanı
hûn-i dil	:	gönül kanı
hûn-i dil-i zâr	:	ağlayan gönül kanı
hûnâb-i eşk	:	kanlı gözyası
hûrşîd-i münevver	:	parlak, aydınlichkeit güneş
hûrşîd-i sehâvet	:	cömertlik güneşî
hûrşîd-i subh-i bezm-i dil	:	gönül meclisinin sabah güneşî
Hûrşîd-i tecellî-i hüviyyet	:	Hüviyyet tecellisinin güneşî
hûşyâr-i hâyret	:	hayrete düşen akıl
hûy-i şerîf	:	şerefli yaratılış
hûyi vü hâ-yı ney	:	neyin huy ve hayatı, sesi

huzûr-ı hazret-i hünkâr-ı: yüce hünkârin yanı  
ekber

hücüm-ı giryə	:	gözyaşı hücumu
hücüm-ı seyl	:	sel hücumu, sel baskını
hüccet ü bürhan-ı 'aşk	:	aşk delili
hümâ-yı kerem	:	cömertlik kuşu, hümâ
hümâ-yı ney	:	ney hümâsı
hüsni cihân-ârâ	:	cihanı süsleyen güzellik
hüsni firâvân	:	aşırı güzellik
hüsni Leylâ	:	Leylâ'nın güzelliği

## I

ibram-ı vişâl	:	kavuşmak, vuslat için zorlama
ibtidâ-yı ney	:	neyin başlangıcı
ihsân-ı 'âli	:	yüce ihsan
ihsân-ı der	:	kapının ihsanı, lutfu
ihsân-ı sehâ	:	ihsan ve cömertlik
ikbâl-i baht-ı şevket	:	büyük baht ikbali, yüce talih
ikbâl-i rûz-ı pâdişâh-ı	:	temiz yaradılışlı padişahın aydınlık geleceği, baht açıklığı
pâk-ṭinet	:	mutlu, açık baht
ikbâl-i sa'âdet-mend	:	cihan sultanının baht açıklığı, talihi
ikbâl-i sultân-ı cihân	:	aşk ülkesi
iklim-i 'aşk	:	eda, naz ülkesi
iklim-i edâ	:	kâfirler ülkesi
iklim-i küffâr	:	Misir ülkesi
iklim-i Mîşr	:	bilgili vezirin iltifatları
iltifât-ı âşâf-ı dânâ	:	sevgili hazretlerinin lutufları
iltifât-ı hâzret-i yâr	:	âlemin şahı (III.Selim'in) iltifatı
iltifât-ı şâh-ı 'âlem	:	lutuf iyilikleri
'inâ-yı luṭf	:	atın dizgini
'inân-ı esb	:	çok büyük, çok fazla iyilik
'inâyet-i bisyâr	:	dünyanın iyilikte bulununu
'inâyet-kâr-ı 'âlem	:	düşüncelerin iyiliği
'inâyet-pîşe-i efkâr	:	

inhidâm-ı hâne-i kalb-i	:	üzgün kalp evinin yıkılması
hazîn		
intihâ-yı rûzgâr	:	feleğin sonu, dünyanın sonu
intikâm-ı sâbık	:	geçmiş intikam
intisâb-ı bârgâh	:	huzura varmak, dergâha mensup olmak
ihtirâz-ı gamze-i bîdâd	:	zâlim gamzeden korkmak
eylemek		
intizâr-ı şohbet	:	sohbete bakmak, sohbeti beklemek
İskender-i şâhib-zaman	:	güçlü, haşmetli İskender
ism-i zât	:	zâtın ismi, Hz.Mevlâna

**J**

jeng-i küdûret	:	gam pası
----------------	---	----------

**K**

Kâ'be-i dil	:	gönül Kâbesi
Kâ'be-i mestân-ı aşk	:	aşk sarhoşlarının Kâbesi
ķadd-i hîrâmân	:	salınan boy, uzun boy
ķadd-i şimşâd	:	şimşir gibi uzun boylu sevgili
ķadr-i münif	:	yücelik, büyülüklük
ķaftân-ı sebz	:	yeşil kaftan
kâh-ı tedbîr	:	tedbir sarayları
ķahramân-ı işve	:	işve, naz kahramanı
kâlâ-yı belâgat	:	güzel söz kumaşı
kâlâ-yı lü'lü'-yi ni'am	:	nimetler incisiyle yapılmış kumaş, incili kumaş
ķalb-i a'dâ	:	düşmanın kalbi
ķalb-i virân	:	viran kalp
kâm-ı cihân	:	dünyanın dileği, bütün insanların muradı
kâm-ı dil	:	gönlün muradı
kâm-ı felek	:	feleğin damağı
kân-ı kerem	:	cömertlik kaynağı
kân-ı mürüvvet	:	mürüvvet kaynağı
ķanûn-ı nizâm	:	düzen kanunu

kâr-ı bu'l-acep	:	şasılacak iş
kâr-ı cihân-fermâ	:	cihana emreden iş
kâr-ı dest-i âdem	:	insan elinden çıkışmış iş
kâr-ı müşkil	:	zor iş
kâr-ı şâhinler	:	şahinlerin işi
kâr-bân-ı 'işve	:	'işve, naz kervanı
kaşd-ı cefâ etmek	:	cefaya kasdetmek
kâse-i zîbâ	:	güzel kâse
kâşid-ı bî-gam-ı vaşl	:	vuslatın gamsız postacısı
kâsib-i reng ü tarâvet	:	renk ve tazelik kazanan
kaṭ'-ı menâzil	:	menzilleri aşmak
kaṭar-ı kârbân	:	kervan katarı
Kays-ı ser-geşte	:	başı dönmuş Kays
keff-i yed-i muhabbet	:	muhabbet elinin ayası
kelâm-ı fâkr	:	fakirlik sözü
kemâl-i hüsn-i niżâm	:	olgunluk, güzellik ve düzen
kemâl-i 'izzet	:	olgunluk ve şeref
kemân-ı 'işve	:	'işve, naz kemanı
kemend-i sa'y	:	gayret, çalışma kemendi
kemend-i zülf	:	saç kemendi
kenâre-i faşl	:	faslin yanında
kenz-i bî-pâyân	:	sonsuz hazine
kenz-i esrâr-ı Hudâ	:	Allah'ın sırlar hazinesi
kerem-i 'âli	:	yüce kerem, büyük cömertlik
kerem-i ednâ	:	alçaklar için cömertlik
kerem-i feyz-i 'inâyet	:	inâyet feyzinin keremi
kesb-i sa'âdet	:	mutlu olmak, saadet kazanmak
kesb-i şafâ	:	safâ kazanmak
kesb-i zevk-ı mesdûdu'l-	:	kapanmış koku alma duyusunun zevkini meşâme
keşf-i râz	:	sırların keşfi, bulunması
keşti-i gönül	:	gönül gemisi
ketm-i 'aşk	:	aşkın eksilmesi, azalması
kıyâm-ı haşr	:	mahşer, kıyamet günü
kilk-i çâpükpâ	:	hızlı kalem

kilk-i şafâ	:	safâ kalemi
kişver-i Avrupa	:	Avrupa ülkesi
kişver-i Mısır	:	Mısır ülkesi
kişver-i sırr-ı Hudâ	:	Allah'ın sırlar ülkesi
kurb-ı leb	:	dudağın yakını, kenarı
kuştegân-ı hicr	:	ayrılık acısından ölmüşler
kuvvet-i baht	:	bahtın gücü
kûy-ı dilber	:	sevgilinin bulunduğu yer, mahallesi
kuyûd-ı terk	:	kuralların dışına çıkma
künbed-i ehrâm	:	Mısır piramitlerinin kubbesi
künc-i dil	:	gönül köşesi
künüz-ı mârifet	:	mârifet hazineleri
künüz-i şavlet	:	saldırı, savaş sonucu elde ettiği hazineler
künüz-ı zevk u hâlet	:	zevk ve hoş hal hazinesi

**L**

la'l-i Bedahşân	:	bedahsan taşı la'l, dudak
la'l-i nâb	:	saf dudak
la'l-i şarap	:	şarap la'li, kırmızı la'l taşı
la'l-i yâr	:	sevgilinin dudağı
leb-i cûy-ı safâ	:	temiz su kenarı
leb-i hât-âver	:	canlı, taze dudak
lemâân-ı aşık	:	aşk parlaklığı
levh-i cemâl	:	yüz levhası
levh-i dil	:	gönül levhası
levh-i mahfûz	:	gayb âleminin levhası
leyle-i mużlim	:	karanlık gece
likâ-yı ney	:	neyin yüzü
lutf u 'inâyât-ı Hudâ	:	Allah'ın lutuf ve inâyetleri
lutf-ı evliyâ-yı kirâm	:	Hz.Mevlâna'nın lutfu
lutf-ı Hakk	:	Hakk'ın lutfu, Allah'ın inayeti
lutf-ı Huda	:	Allah'ın lutofları
lutf-ı Rahmân	:	Allah'ın lutfu
lutf-ı rahmet	:	rahmet lutofları

- lü'lü'-i şehvâr : iri inciler  
 lü'lü'-i şehvâr-i izzet : izzetin, şerefin iri incisi

**M**

- mâ-i câri : akarsu  
 ma'bed-i İslâm : İslam mabedi, câmi  
 mâcerâ-yı gam-ı hicr : ayrılık acılarının macerası  
 ma'cûn-ı cevâhir : cevher macunu, yapışkanı  
 mâh-ı enver : parlak, nurlu ay  
 mâh-ı kerem-zâd : lutuf, kerem ayı  
 mâh-ı ramâzan : ramazan ayı  
 mâh-ı tâb : parlak ay  
 mahmûr-ı şarâb-ı 'aşk : aşk şarabından mahmur, sarhos  
 mahrem-i 'aşk : aşk mahremi, aşkın sırları  
 mahsûlu's-şanâyi' : sanatların kendisinde toplandığı  
 makam-ı dilgûşâ : dilgûşâ makamı  
 makbûl-i 'âlim : âlimlerin kabul ettiği  
 makşad-ı aksâ-yı zuhûrât : olup bitenlerin en son noktasına varma  
 mäl-ı ganâim : mal ve ganimetler  
 mâlik-i mülk-i 'adâlet : adâlet ülkesinin sahibi  
 ma'mûr u âbâdân-ı 'aşk : aşktan dolayı ma'mûr sevinçli  
 ma'mûr-ı mu'ammer : uzun ömürlü ve neşeli  
 mânend-i dîden : görmek gibi  
 mânend-i esb-i hergele- : başıboş koşan (Arap) at(ı) gibi  
 pûyân  
 mânend-i incü : inci gibi  
 mânend-i tarab : neşeye eşit, neşe gibi  
 mânende-i kadd-i dilberân: sevgililerin boyu gibi  
 mâni'-i nevhat : yeni sakal bırakma  
 manzâr-ı has-ı bendegân : kölelerin temiz görünüşü  
 marîz-i gaflet : gaflet hastası  
 maşrîk-ı nûreyn-i kudret : kudret ışığının doğduğu yer  
 Ma'sûk-ı Hudâ : Allah'ın Habibi, Hz.Muhammed  
 matla'-i envâr-ı Rabbânî : Allah'ın nurunun doğuşu

matla'-ı işmet	:	temiz, saf doğuş yeri
Matlûb-ı ehad	:	yegane istenilen şey, Allah
mazhar-ı elțâf	:	lutuflara mazhar -olma-
mazhar-ı ihsân-ı Hudâ	:	Allah'ın lutuflarına mazhar
meclis-i sohbet	:	sohbet meclisi
medh-i ihsân	:	ihsanın övgüsü, övülmesi
medh-i şân	:	şanı övmek
mefhâr-ı kevneyn	:	iki dünyanın kendisiyle övündüğü (Hz.Muhammed)
melca-i lutf u kerem	:	lutuf ve cömertlik yeri
menba' u 'ummân-ı aşk	:	aşk kaynağı ve denizi
merd-i câmi'	:	toplamış insan
merd-i meydân-ı şafâ-gûş	:	safâ meydanının merdi
merd-i muhlis u sâdîk	:	temiz ve güvenilir insan
Merdân-ı Hudâ	:	Allah'ın kulları
mertebe-i 'alâ	:	yüce mevki, yüce derece
mertebe-i 'ulyâ	:	yüce derece
merret-i kadr	:	kadrin yükseligi
mesned-i cedd-i 'izân	:	terbiyeli, asil atalarının makamı
mest-i işve	:	işveden sarhoş, naz sarhoşu
mest-i şahbâ-yı muhabbet	:	muhabbet kadehinin sarhoşu
mestî-i mâ	:	sarhoşluğumuz, sarhoş oluşumuz
meşk-i leşker	:	askerin su kabı, matarası
meşk-i nây	:	ney sesi
meta'-ı tâb-ı aşk	:	aşkın parlak metası, varlığı
mevcâmevc-i şefkat	:	şefkat dalgaları
mevsim-i gül	:	gül mevsimi
mey-i al al ü tâbdâr	:	kırmızı kırmızı ve parlak şarap
mey-i bezm-i visâl	:	vuslat meclisinin içkisi
mey-i gülgûn	:	gül renkli, kırmızı şarap
mey-i nâb	:	saf şarap
meydân-ı hürmet	:	hürmet meydanı
meydân-ı şafâ	:	safâ meydanı
meydân-ı semâ'	:	sema meydanı
me'yûs-ı vaş olmamak	:	vuslattan dolayı üzülmemek

mı̄knâtîs-ı āzâm	:	büyük, yüce mîknatîs
Mîşr-ı māmûr	:	mamur Mîsîr
mîşrā-ı hoş	:	güzel mîsra
mîşrā-ı târih-i hoş	:	güzel tarih mîsrai
mîşrā-ı târih-i tâm	:	tam bir tarih mîsrai
midâd-ı meşk	:	meşk kalemi
mihr-i dîrahşân	:	parlak güneş
mihrâb-ı dūa	:	dua mihrabı, kapısı
mîkdâr-ı elmâs-ı hüner	:	hüner elmasının miktarı
mîkdâr-ı hüsn	:	güzelliğin ölçüsü
minâ-yı lāl	:	dudak kadehi
mirât-ı pür-tâb-ı çîn	:	kîvrîmların parlak aynası
mirât-ı rû-yı rûzgâr	:	feleğin yüzünün aynası
mirât-ı ruh	:	yanağın aynası
misâl-i âb-ı elmâs	:	elmas suyu gibi
misâl-i âyine	:	ayna gibi
misâl-i bag-ârâm	:	neşe bahçesi gibi
misâl-i Beyt-i māmûr	:	Kâbe gibi
misâl-i fevvâre	:	fîskîye gibi
misâl-i lü'lü'-i şehvâr	:	iri inci gibi
misâl-i Nil-i Mîşr	:	Mîsîr Nil'i gibi
misâl-i şâh-ı gül	:	gül şahı gibi (güzel)
mīyâr-ı hulûş-ı hâdiman	:	hizmet edenlerin samîmiyetlerinin ölçüsü
mîzân-ı kemâl-i kâmilân	:	kâmillerin olgunluk ölçüsü
mūammâ-yı hâtâ-ı lāl	:	dudak hatlarının bilmecesi
mūciz-devâ-yı ney	:	neyin mucizevi ilacı
mūcizü'l-beyân	:	aşıkça gösterilen mucize
muhabbet-i cânân	:	sevgiliye duyulan muhabbet (sevgi)
muhît-ı fazl ū ilm ǖ mārifet	:	fazilet, ilim ve bilgi denizi
muhit-ı nevhîz	:	yeni taşan, coşan deniz
muhliş-ı teşne	:	susamış saf kullar
muktedâ-yı râh	:	yol belirleyen, yol gösteren

muktedâ-yı râh u âheng	: tarz ve ahenk bakımından örnek olmak
olmak	
murg-i dil-i nâlân-ı mâ	: inleyen gönül kuşumuz
murg-i dil-i nâle	: inleyen gönül kuşu
murg-zâr-ı hezâr	: bülbülün çimenliği
mu'temed-merd-i şadakat-	: sadık ve güvenilir kişi
ger	
mühr-i Süleyman	: Süleyman'ın mührü
mülk-i 'adû-yı din	: din düşmanlarının ülkesi
mülk-i cân	: can ülkesi, can
mülk-i cihân-fermâ	: cihana hükmeden ülke
mülk-i hüsn	: güzellik ülkesi
mülk-i küfr	: kâfir ülkesi
mülk-i ma'nâ	: mânâ ülkesi
mülk-i Mîşr	: Mısır ülkesi
mülk-i Paris Alaman Rus	: Paris, Alman ve Rus ülkeleri
mülk-i Süleymânî-häşem	: Süleyman gibi haşmetli ülkesi
mülket-i Mevlânâ	: Mevlânâ'nın mülkü
mülket-i Osmânî	: Osmanlı ülkesi
mülket-i şeker	: şeker ülkesi
mürde-i hasret	: hasretten ölmüş
mürûr-ı vaqt	: zamanın geçmesi
müşahabet-i hemdem	: sohbet arkadaşları
müsâk-i dehan	: ağızın misk kokusu
müsâk-i ezfer	: güzel misk kokuları
müşârü'n-bi'l-benân	: parmakla gösterilir

**N**

nâ-yı ney	: neyin sesi
nâgme-i dürr	: inci nağme
nâgme-i sebz	: canlı, yeni nağme
nâgme-i şehbâz	: doğan gibi olan nağme
nâgmehâ-yı ney	: ney nağmeleri
nahâl-i gül	: gül fidanı
nahâl-i gülzâr-ı 'inâyet	: iyilik gülbahçesinin fidanı

<u>nahl</u> -ı nâz	:	naz fidanı
<u>nahl</u> -ı taze	:	taze, yeni fidan
nâ' il-i kâm	:	murada nâil olma
nakd-i sa'âdet	:	saadet parası
nakş-ı bezm-ârâ	:	meclisleri süsleyen nakış
nakş-ı Çin	:	Çin nakışı, Çin işi
nakş-ı sevâd-ı lihye	:	sakalların siyah nakışı
nâlân-ı 'aşk	:	aşktan ağlayan
nâle-i germ	:	yanıp yakılarak ağlama
nâme-i vaşf	:	vasif mektubu
nâmûs-ı cihân	:	dünyanın namusu
naşb-ı 'ayn	:	gözbebeği
Nâşır-ı bîçâre	:	çaresiz, zavallı Nâşır
Nâşır-ı dil-zâr	:	ağlayan Nâşır
Nâşır-ı hâzin	:	üzgün Nâşır
Nâşır-ı nâçâr	:	çaresiz, zavallı Nâşır
Nâşır-ı zâr	:	ağlayıp inleyen Nâşır
nâvek-i gamze	:	gamze, yan bakış oku
nây-ı hâme-i takâdir	:	Takdir kalemi (olan) ney
nâz-ı hemdem	:	naz arkadaşı
nâz-ı pür-fitne	:	fitne dolu naz
nazî-i çesm-i mest	:	sarhoş gözlerin naz şarabı, nazlılığı
nażm u tertîb-i donanma	:	düzenli ordu ve donanma
nażm-ı 'asker	:	ordu
nażm-ı cüyûş	:	ordunun düzeni
nażm-ı dilkeş	:	güzel şiir
nażm-ı ter	:	yeni nazım, yeni kaside
nażm-ı şî'r-i dilkes	:	gönül alan, güzel şiir yazma
nesîm-i tebessüm	:	tebessüm rüzgârı
neşât-ı meclis	:	meclisin neşesi, sevinci
neş'e-i âb-ı hayatı 'aşk:	:	aşkın sonsuz, ölümsüz neşesi
neş'e-bahş-ı mülk ü	:	devletin ve ülkenin neşe kaynağı
devlet		
neş'e-bahş-ı şevk	:	neşe bağışlayan şevk, heyecan
neş'e-i can-bahş	:	can bağışlayan, canlılık veren neşe

neş'e-i câvid	:	ebedî canlı neşe
neş'e-i şîrîn	:	güzel neşe
neş'e-rîz-i ṭanṭana-efşân:	:	neşe saçarak ses çıkaran, gürleyen
nev-hîz-i hatt̄	:	yeni yetişen tüyler
nev-şüküfte-gonce-i ra'nâ:	:	yeni açmış güzel gonca
nevâ-yı âh	:	ah sesi
nevâ-yı 'ayş	:	eğlence sesi
nevâ-yı cân-fezâ	:	cana can katan ses
nevâ-yı feyz-i Mevlânâ	:	Mevlânâ'nın feyzinin sesi
nevâ-yı ney	:	ney sesi
nevâ-yı rahatü'l-ervâh	:	ruhların huzur sesi
nevâ-yı sebz	:	canlı, yeni ses
nevâ-yı zâr	:	ağlama sesi
nevâ-yı zemzeme	:	ezgi sesleri
nevâ-yı zevk	:	zevk sesi
nevbahâr-ı feyz-i 'inâyet	:	raigbet gören bolluk ilkbaharı
nevzâde-i bâg-ı nevâ	:	ses bağıının yeni doğmuş çocuğu
ney-i dil	:	gönül neyi, gönlün neyi
ney-i enfâs-ı lutf	:	lutuf nefeslerinin neyi
ney-i hâme	:	kalem kamışı
neyistân-ı şeker	:	şeker kamışlığı
nigâh-ı 'ibret	:	ibret bakışı, ibretle bakış
nigâh-ı iltifât	:	lutuf bakışı
nigâh-ı nâz	:	nazlı bakış
nigâh-ı vahşî-i cânân	:	sevgilinin vahşi bakışı
nigâr-hâne-i Çin	:	Çin'deki resim atölyesi
nigîn-i hatem-i devlet	:	devletin mühürlü yüzüğü
nihâd-ı pâk	:	temiz yaratılışlı, asıl
nihâl-i bâg-ı cân	:	can bağıının fidanı
nihâl-i gül	:	gül fidanı
nihâl-i mûlk ü devlet	:	ülke ve devlet fidanı
nihâl-i ser-bülend ü	:	birlik bahçesinin yüce ve ünlü fidanı
nâmdâr-ı ravza-i vahdet		
nikât-ı dâstân-ı 'aşk	:	aşk destanının incelikleri

Nil-i sehâ	:	cömertlik Nil'i
nîreng-i halâvet	:	hoş bir resim
nisâr-ı gevher	:	inci saçan
nisâr-ı zevk	:	zevk saçma, dağıtma
nişin-i 'uzlet	:	yalnız yaşama, yalnız yaşayan
nîşter-i hâr	:	diken neşteri
niyâz-ı şükûfe	:	çiçeklerin yalvarması, duası
niżâm u emr-i şadâret	:	sadrazamlık makamının düzen ve emri
niżâm-ı devlet	:	devlet düzeni
nîze-kes-i gayret	:	gayret kılıcı
nûr u âver-i cism ü cân	:	beden ve ruh gözüne nur getiren, aydınlatan
nûr-ı 'aşk u kân-ı 'aşk	:	aşk nuru ve kaynağı
nûr-ı ebed	:	ebedî nur
nûr-ı pâk	:	temiz nur
nûr-ı ruhâniyyet	:	ruhlar âleminin nuru, ışığı
nûr-ı tâb-âver-i hurşîd	:	güneş gibi parlak bir nur
nuşret-i kübrâ	:	büyük zafer
nutk-ı şâhenşâh	:	şâhin sözleri

**P**

pâ-yı İslâm	:	İslam'ın ayağı, İslamiyet
pâdişâh-ı baht-âver	:	şanslı padişah
pâdişâh-ı Cem-hâsem	:	Cem haşmetli padişah
pâdişâh-ı kâmkâr	:	mutlu, dileğini almış padişah
pâdişâh-ı mülk-i istignâ	:	zenginlik ülkesinin padişahı
pâdişeh-i cihân-ı 'işve	:	işve dünyasının, ülkesinin padişahı
pâdişeh-i mülk-i gînâ	:	zenginlik, ganimet ülkesinin padişahı
pâdişeh-i mülk-i inâyet	:	inayet ülkesinin padişahı
paşa-yı 'âlî kâdr u nâm-	:	namlı ve çok kıymetli paşa
âver		
pây-ı bûs	:	ayak öpme
penâh-ı 'ismet	:	günahsızlık sığınağı
penâh-ı 'izz ü 'ismet	:	büyüklük ve günahsızlık sığınağı
pençe-i gamze	:	gamzenin, yan bakışın pençesi

pertev-dih-i rûy-ı âsumân:	gökyüzüne parlaklık veren
pertev-i nûr	: nurun ışığı, parlaklığı
pertev-i şems-i hakîkat	: hakikat güneşinin ışığı
pervâzgâh-ı lâmekân	: yeri bilinmeyen alan
pîç-tâb-ı âl-ı ruhsâr	: yanağın kırmızılığının şaşkınlık ve sıkıntısı
pîş-i şeşm-i giryân	: ağlayan gözlerin önü
pîş-i keştî-i nutk	: söz gemisinin önü
pîş-i nigâh-ı şayd	: av peşinde olan bakış
pîş-i ṭab'-ı pâk	: temiz yaradılışının huzuru, önü
pûte-i iksir-i ihsan	: ihsan iksirinin potası

**R**

râh-ı aşk	: aşk yolu
râh-ı takvâ	: doğruluk, takva yolu
rahat-ı cihân	: dünyanın rahatı
raṭl-ı girân	: büyük kadeh, yüce lutuflar
ravza-i cenân	: cennet bahçesi
ravza-i dilân	: gönüller bahçesi
reg-i dîde	: göz damarı
reh-i agyâr	: başkalarının, ağıyarın yolu
reh-i aşk	: aşk yolu
reh-i Hakk	: Hak yolu, Allah yolu
reh-nümâ-yı ney	: neyin yol göstericiliği
rem-i âhûvân-ı işve	: naz ceylanlarının ürkekliği
reme'-i karga	: karga sürüsü
reng-i haclet	: utanma, utanç
resm-i 'ayş	: eglence töreni
resm-i cefâ	: cefa, sıkıntı tarzı
resm-i cevr	: cevr tarzı, eziyet
resm-i 'inâyet	: iyilik bakımından
resm-i dilrübâ	: sevgilinin resmi
resm-i kerem	: cömertlik tarzı, yolu
resm-i letâfet	: letafet tarzı
resm-i mehâbet-âsitân	: sevgi eşığının resmi

resm-i rûze	:	oruç tarzı
resm-i zerâfet	:	zerâfet, incelik tarzı
resm-i zînet	:	süs tarzı
reşk-i gerdûn	:	feleğin kıskançlığı, kıskanması
revnâk-ı bostân-ı işve	:	işve bostanının parlaklığı
riyâz-ı meclis	:	meclis bahçesi
riyâz-ı pür-letâfet	:	letâfetle dolu bahçe
riyâz-ı şive-bâz	:	işve yapan bahçe
riyâz-ı zevk u aşk	:	zevk ve aşk bahçeleri
rind-i bî-pervâ	:	korkusuz rind
rişte-i i'câz	:	söz ipi
rîze-i zülf	:	saçların kıvrımları
rû-yı keder	:	keder, sıkıntı yüzü
rû-yı pâk-i âl-i Osman	:	yüce Osmanlı'nın temiz yüzü
rûh u şifâ-yı memleket	:	memleketin canı ve şifası
rûh-ı âyne	:	ayna gibi olan ruh, ruh aynası
ruh-ı cânâne	:	sevgilinin yanağı
ruh-ı dilber	:	sevgilinin yanağı
rûh-ı sultân	:	sultanın ruhu
ruh-ı şu'le-pûş	:	alevi örtülümuş yanak
ruhsâr-ı cânân	:	sevgilinin yüzü
ruhsâre-i ser-girân-ı	:	şevkten sarhoş
<b>şevk</b>		
rûz-ı firûz-ı Cenâb-ı	:	Kaptan Paşa'nın yüce talihî
Kapudan Paşa		
rûz-ı münevver	:	parlak gündüz
rûzgâr-ı âh	:	ah rüzgârı
Rüstem-i heybet-peyker	:	heybetli Rüstem
rûsûm-ı 'ayş-ı tâhirîr	:	yazma eğlence töreni
rûsûm-ı Cem'	:	Cem törenleri
rütbe-i 'alâ	:	yüce derece
rütbe-i şafâ	:	safâ derecesi
rütbe-i vâlâ	:	yüce makam

## S

şadâ-pâş-ı kudûm u def	:	kudum ve defin ses çıkarması
şadâ-yı dâ'ire	:	def sesi
şadâ-yı def	:	def sesi
şadâ-yı merhamet ü lutf	:	merhamet, lutuf ve cömertlik sesi
u cûd		
şadâ-yı nâz	:	naz sesi
şadâ-yı ney	:	ney sesi
şadâ-yı sâz	:	saz sesi
şadâ-yı sîm ile zer	:	gümüş ile altın sesi
şadâ-yı varak	:	yaprak sesi
şadâ-yı velvele-i şiyt	:	şöhretin gürültü sesleri
şadâ-yı velvele-i rûz	:	gündüz gürültü sesleri
şadberg-i ra'nâ-ver-i	:	gülümseyen yüz yapraklı gonca handân
şadr-ı devlet	:	devletin sadrazamlığı
şaf-ı müjgân	:	sıralanmış kirpikler
şafâ vü zevk-ı şîhâhat	:	safâ, zevk ve sağlık
şafâ-yı 'aşk	:	aşk safası
şafâ-yı âyne-i hâtır	:	gönül aynasının saflığı, temizliği
şafâ-yı bûs-ı la'l-i yâr	:	sevgilinin dudağını öpmenin zevki
şafâ-yı hâtır	:	gönül saflığı, temizliği
şafâ-yı velvele	:	gürültünün saflığı
sâgar-ı gerdân-ı 'aşk	:	aşkla dönen kadeh
sâgar-ı girân	:	büyük kadeh
şahbâ-yı Cem	:	Cem'in şarabı
şahbâ-yı şîrîn	:	şirin kadeh
şâhib-i 'âlî himmet	:	yüce himmet sâhibi
şâhib-kırân-ı nâm-âver	:	ün ve nam kazanan, saflar yaran
şâhib-seyf-i devrân	:	cihanın kahraman savaşçısı
şâhib-yed-i tula	:	çok bilgi sahibi, çok bilgili
şâhib-zamân-ı nîk-hâslet	:	iyi huylu bir kahraman
şâhibe-i kân-ı 'izz ü	:	izzet, şan ve ağırlıksız kaynağının sahibesi
şân u vaşar		
sâhir-zebân-ı va'desüz	:	vefasız dili sihirli (güzel)

şâhn-ı cân	:	can meydanı, can
şâhn-ı dil	:	gönül alanı, gönül
şâhn-ı dil ü cân	:	gönül ve can alanı, gönül ve can
şâhn-ı gülsitân	:	gülbahçesinin ortası
şâhrâ-yı ma'nî	:	manâ çölü
şâkî-i ârâm	:	neşeli sâki
sâkiyân-ı 'işve	:	işvenin sâkileri, naz sakisi
sâkf-ı mu'allâ	:	yüksek çatısı
sâlik-i aşk	:	aşk yolunda yürüyen, aşk yoluna giren
sâmi'a-ı a'dâ	:	düşmanın işitme gücü
şanâyi'-i kâr	:	sanat eserleri
şarf-ı himmet	:	gayret sarf etmek
şavb-ı Bârî'den	:	Allah tarafından
şavb-ı cânâñ	:	sevgilinin tarafı, sevgili
şavb-ı şâhâne	:	mükemmel taraf
şavlet-fezâ-yı saltanat	:	sultanat fezasına saldıran
sa'y-ı kendü	:	kendi işi
şayd-ı dil	:	gönül avi
şayd-ı dil-i zâr	:	ağlayan gönlün avlanması, inleyen gönül avi
sâye-bahş-ı haş u 'âm	:	herkese lutuf ve ihsanda bulunan
sâye-gîr-i sa'âdet-i	:	en mutlu koruyucu
<i>'uzmâ</i>		
sâye-perdâz-ı benî-âdem	:	insanların koruyucusu
şaykal-ı âh	:	ah cilâsı
sâz-ı lahn	:	diğer çalgı, sazlar
sebze-i reyhân	:	hoş kokulu reyhan
secde-i Rahmân	:	Allah'ın secdesi, Allah'a secde
sefîne-i dil	:	gönül gemisi
sehâvet-meşreb-i sâni	:	ikinci cömert huylu, yaradılışlı
selâtin-ı lutuf u ihsân-	:	cömert sultan
kâr		
Selîm-ı Gâzi	:	Gazi Selim
selsebil-i ra'nâ-vâr	:	güzel bir tatlı su çeşmesi
semâ'-ı bâ-şafâ	:	saflıkla semâ, safâlı semâ

sema'-ı vecd	:	vecd semâî
semt-i cefâ	:	cefâ, eziyet semti
semt-i çîn	:	kîvrîmlar semti
semt-i ma'nâ	:	ma'nâ ülkesi
semt-i niyâz	:	yalvarma, niyaz semti
semt-i sülük	:	tarikat yolu
seng-i elem	:	elem, üzüntü taşı
seng-i elmâs	:	elmas taşı
seng-i ocak	:	ocak taşı
seng-i sitem	:	sitem taşı
ser-i dil	:	gönüş, iç
ser-i rahş-i baht	:	baht atının başı
ser-bülend-i muhibb-i	:	Mevlevilerin yüce dostu
<b>Mevleviyân</b>		
Ser-çeşme-i feyz-i zevk-i:	:	gönüllerin zevkini çoğaltan pınar
dilhâ		
ser-efrâz-ı cihân-ı	:	vuslat yolunun mârifetli dünya lideri
ma'rifet-has-ı reh-i		
vuslat		
ser-efrâz-ı hilâfet	:	halifelerin en üstünü
ser-efrâz-ı kerem	:	cömert ve mağrur
ser-hançer-i nigâh	:	hançer bakışın ucu
ser-levha-i mensûr-ı	:	ilahi tecelli fermanının başlığı
tecelli-i ilâhi		
ser-levha-i ünvân-ı 'aşk	:	aşk ünvanının başlığı
serbâz-ı mahâret	:	becerikli, yetenekli
sergirân-ı işve	:	işveden başı dönmüş, naz sarhoşu
serîr-ârâ-yı şevket	:	şevketi tahtı süsleyen
serîr-i saltanat	:	saltanat tahtı
serv-i hîrâmân	:	salınan servi
setr-i siyeh	:	siyah satır
sevâd-ı çîn	:	kîvrîmların karanlığı
sevâd-ı dehşet	:	dehşet karanlığı
sevâd-ı hât-ı nev	:	yeni yetişen tüylerin siyahlığı
sevâd-ı şâm	:	akşam karanlığı

sevdâ-yı gam	:	gam sevdası, acı veren sevda
seyl-i eşk	:	gözyaşı seli
seylâb-ı 'inâyet	:	inâyet yağmuru
seyr-i dîdar etme	:	yüzü seyretme
seyr-i gülşen-i zîbâ	:	güzel gülbahçesini seyretmek
seyr-i şonce	:	goncayı seyretmek
seyyid-i âl-i kirâm	:	cömert yüce efendi-Hz.Mevlânâ-
sezâ-yı ney	:	neye yakışır tarzda
şiyt-ı ceng	:	savaşın şöhreti
şiyt-ı evrâk	:	yaprakların şöhreti
şiyt-ı hû hû	:	hû hû (seslerinin) dağılması, şöhret olması
şiyt-ı kelâm	:	sözün şöhreti, yayılması
şiyt-ı kerem	:	cömertliğin şöhreti
şiyt-ı nâle	:	inleme, inilti şöhreti
şiyt-ı nâm	:	adın şöhreti
şiyt-ı ṭop-ı müjde-i feth ü zafer	:	fetih ve zafer müjdesi topların şöhreti
sîne-i sûzân	:	yanan göğüs, yanmış sine
sipeh-i şamze	:	şamze askeri
sipihr-i izzet	:	şeref göğü
sîrişk-i âl	:	kırmızı, kanlı gözyaşı
sîrişk-i dîde	:	gözyaşı
sitem-âmîz-i güftâr	:	sitemle karışık sözler
sitem-i yâr	:	sevgilinin sitemi
sû-yı 'adû	:	düşman tarafı
sû-yı Hakk	:	Allah tarafından
sû-yı Hudâ	:	Allah tarafından
sû-yı nigeh	:	bakış tarafı
sû-yı sâhil	:	sahil kenarı, sahil tarafı
subh-ı devlet	:	sabah vakti mutluluk
şub-ı pâk	:	temiz soy
Sultân Mahmûd-ı cihân-bân:	:	Hükümdar Sultan Mahmud
Sultân Selim-i nâmâdâr	:	namlı Sultan Selim

sultân-ı cihân-ârâ	:	dünyayı süsleyen sultan
sultân-ı dâd u luṭf-kâr	:	adaletli ve cömert sultan
Sultân-ı rusul	:	Peygamberler Sultanı
Sultân-ı Selim-i Sâlis	:	III.Selim Sultan
sûr-ı hümâ	:	hüma sûru
şûret-i ejderhâ	:	ejderha şekli
sûret-i ma'nâ-yı 'aşk	:	aşk manasının resmi
sûret-i tevfîk-i Hakk	:	Allah'ın yardımı, inâyeti
sûz-ı 'aşk	:	aşktan yanma
sûz-ı 'aşk-ı Hakk	:	Allah aşkıyla yanmak
sûz-ı 'aşk-ı zâhir	:	görünen aşk yanığı
sûz-ı dil	:	yanan gönül
sûz-ı kemîn	:	pusu ateşi
sûzân-ı 'aşk	:	aşkın yakıcısı
sûhan-ı zîbâ	:	güzel göz
sûlâle-i şâhinşehân-ı nîk-hisâl	:	iyi huylu şahlar şahının soyu
sürme-i çesmân-ı hüsn	:	sevgilinin sürme çekilmiş gözleri
sürme-i sa'âdet	:	saadet sürmesi

**Ş**

şâd-ervâh-ı şehidân	:	şehidlerin ruhlarının sevinmesi
şâh-ı cihân	:	cihan şahı
şâh-ı 'aşk u serir	:	aşk ve taht şahı
şâh-ı dilîr ü safder	:	yığit ve saflar yaran şah
şâh-ı hüsn	:	güzellik şahı
şâh-ı ma'nevî	:	manevî şah
şâh-ı müeyyed-zât-ı pâk	:	temiz ve güclü kişilikli şah
şâh-ı nâz	:	naz şahı
şâh-ı sa'âdet-tâli'	:	talihli, mutlu şah
şâh-ı şafâ	:	safâ şâhi
şâhân-ı cihân	:	dünya şahları
şâhenşeh-i 'âlî-tebâr	:	soylu, asıl padışah
şâhid-i levlâk-i yegâne	:	yegâne levlâk şahidi, hadis-i kudsi
şâhid-i makşûd	:	istenilen güzel

şâ'ir-i mu'ciz-dem	:	nefesi mucize tesirli olan şâir
şâ'ir-i şîrin-zebân	:	tatlı dilli şâir
şâl-ı keşmir	:	yün şal
şân-ı pâk	:	temiz şan
şân-ı zât-ı pâk	:	temiz varlığının şanı
şarâb-ı kerem	:	lutuflar, ihsanlar
şarâb-ı nâz	:	naz şarabı
şa'şâ-yı tâb-ı âfitâb-ı enver	:	nurlar güneşinin parlak kitaları
şâyeste-i ikrâm-ı Bârî	:	Allah'ın cömertliğine yakışır
şeb-hevâ-yı zülf-i pîçâpîç	:	kıvrım kıvrım saçların gece havalanması
şeb-i siyah	:	siyah gece
şeh-i 'âlî-baht	:	bahtı yüce, talihli şah
şeh-i 'âlî-nejâd	:	asil, soylu şah
şeh-i 'âlî vü sa'âdet- mâye	:	yüce ve doğuştan mutlu şah
şeh-i baht-âver ü ceng- âzmâ	:	şanslı ve kahraman şah
şeh-i dâver	:	dürüst şah
şeh-i ferhûnde-hîşâl u hoş-rây	:	huyu ve görüşleri güzel şah
şeh-i ma'nâ-yı cûd-ârâ	:	cömertlikle süslü manâ şehi
şeh-i nâz	:	naz şahı, sevgili
şehbâz-ı ispehr-i himem	:	hikmetler göğünün doğanı
şehbâz-ı sa'y	:	çalışkan doğan
şehenşâh-ı cihân	:	dünyanın şahlar şahı
şehenşâh-ı serîr-i şâhn-ı sîne	:	gönül tahtının sultani, şahı
şehenşeh-i dâdâr	:	adâletli şahlar şahı
şehinşâh-ı serîr-i kişver-i elhân	:	nağmeler ülkesinin tahtının şahı
şehr-i dil	:	gönül şehri, gönül ülkesi
şehr-i İstanbul	:	İstanbul şehri
şehr-i ramazân	:	ramazan ayı

şehir-i Sitanbul	:	İstanbul şehri
şehir-i suhan	:	söz şehri, ülkesi
sehrâh-i şefkat	:	şefkat yolu
sehsüvâr-i nâmâdâr	:	şanlı kumandan
şekker-i lutf	:	lutuf şekeri
şem'-i 'aynû'l-cem'	:	topluluğun mumu
şem'-i gerdiş	:	mumun etrafında dönen
şem'-i hasret	:	hasret mumu
şem'-i karâr	:	karar mumu
şem'-i sûzân	:	yanan mum, yakıcı mum
şem'-i rû	:	yüz mumu
şem'-i vuşlat	:	vuslat, kavuşma mumu
şem'-i ziyâ-bahş-i reh	:	yolu aydınlatan mum
şemsîr-i cevr	:	cevr kılıcı
şemsîr-i burrân	:	keskin kılıç
serbet-i lutf	:	lutuf şerbeti
seref-i vâlâ	:	yüce bir şeref
seref-yâb-i ķudum	:	adımlarının şeref bulması
sevk-i nihân	:	gizli heyecan
sevket-fezâ-yı mülket-i bâ-ferr-i 'Osmanî	:	Osmanlı gücüyle ülkenin büyülüğünü çoğaltan
sevket-i saltanat	:	saltanatın büyülüğü
şîr-i rezm	:	savaş aslanı
şî'r-i laťif ü âbdâr	:	ince ve güzel şiir
şî'r-i ter	:	yenî şiir, yeni gazel
şîşe-i dîde	:	göz şîsesi
şîve-i Hakk	:	Allah'ın lutfu, ihsanı
şîve-i mu'cizz-eser ü lutf-nümâ	:	şâşîrtıcı eserler ortaya koyan, lutuflar gösteren
şöhre-i 'âlem	:	dünyaca şöhret bulan
şöhre-i cihân	:	dünyaca şöhret bulan
şuťâ-yı zülf	:	saçın ışığı
şûh-i cihân-i va'tdesüz	:	fâni dünyanın neşeli (güzelî)
şûh-i dilâvîz	:	güzel şuh sevgili
şuťle-i âh-i derûn	:	gönül ahının alevi

şu <sup>le</sup> -i âvâz-ı ney	:	ney sesinin alevi, parlaklığı
su <sup>le</sup> -i bî-cism-i engâm	:	nağmelerin şekilsiz alevi
su <sup>le</sup> -i dâg-ı derûn	:	gönüldeki dağların, yaraların alevi
su <sup>le</sup> -i reh	:	yolun alevi
su <sup>le</sup> -i şerer-pâş	:	kıvılçım saçan alev
su <sup>le</sup> -i yakut-âvâz	:	yakıcı yakut sesin alevi
şûr-ı kiyâmet	:	kiyamet gürültüsü
şûkr-âmîz-i sürud	:	şükürle karışık şarkı

**T**

tâb-ı edâ	:	eda, naz parlaklığı
tâb-ı engîzî-i cân-ı âtes	:	ateşin canı karıştıran parlaklığı
tâb-ı fürûğ	:	ışığın parlaklığı
tâb-ı lutf u ihsân	:	lutuf ve ihsan parlaklığı
tâb-ı nûr-ı 'aşk	:	aşk nurunun parlaklığı
tâb-ı sahrâ	:	çölün parlaklığı
tâb <sup>t</sup> -ı pâk	:	temiz yaradılış, huy
tâb-ı rû-yı hûbân	:	güzellerin yüzünün parlaklığı
tâbi <sup>t</sup> -i hûrşid	:	güneşin parlaklığı
tâbib-i hâzîk-ı dil	:	gönlün uzman doktoru
ta'bîr-i cevr-i yâr	:	sevgilinin cevrinin tabiri
ta'dâd-ı cizye	:	cizye vergilerinin sayılması
taht-ı cihân-fermâ	:	dünyaya hükmeden taht
taht-ı pâytaht	:	başkent tahtı
tâk-ı bâlâ	:	yüksek kemер, gökyüzü
tâk-ı la'l	:	dudağın üzeri
tâli <sup>t</sup> -i şevk	:	talih ve şevk
tâ'na-i zûhhâd	:	zâhidleri yerme, ayıplama
tâ'nîn-i sîne-kemân	:	göğüs kemanının inlemesi
tântana-i cûy-bâr-ı hoş	:	güzel akan ırmağın gürültüsü
cereyan		
târ-ı kâse-i tânbur	:	tanbur (kasasının) teli
târ-ı şeref	:	şeref teli
târ-ı umûr-ı hayr	:	hayırlı işlerin teli
târab-demsâz-ı 'isret	:	eğlenceli, sevinçli

târaf-ı Hâzret-i Mevlânâ :	Mevlana hazreti tarafı
târih-i sâl-i Milâdî :	Milâdî yıl tarihi
târih-i tâm :	tam tarih
tarîk-i Sinâniyye :	Sinâniyye tarikatı
tarh-ı müstesnâ :	müstesnâ, ender bir yapı
tâvâf-ı beyt-i ‘usşâk :	Aşıkların evini tavaf
tavvâf-ı kûy :	tavaf ettikleri yer
tebessüm-i nigeh-nîm :	gülümseme ve yarım bakış
tedbir-i mülk :	ülkenin tedbiri, korunması
tefahhür-i tâm :	tam övünme
tefekkür-i sitem-i dilber:	sevgilinin sitemlerini düşünmek
tefvîz-i umûr :	işlerin sipariş edilmesi
temâm-ı hizmet :	hizmetin, işlerin bitmesi
temâm-ı luṭf :	luṭfun sonu, tamamlanması
temâşa-yı ruh u la'l :	yanağı ve dudağı seyretme
tercümân-ı ‘isve :	işvenin, nazın tercümanı
terennümât-ı nağam :	nağmelerin terennümleri
terk-i ‘alâyîk :	dünyadan uzaklaşma
termimât-ı bî-noksan :	eksiksiz tamir ve yenilemeler
tesîr-i feyz-i ‘aşk :	aşk feyzinin tesiri
tesîr-i sûz-ı nagme-i ney:	ney nağmelerinin yakıcı tesiri
tevfîk-i Rabbâni :	Allah'ın yardımı
tezyîn-i bâğ :	bağı süsleyen
tîfl-ı cân :	can çocuğu
tîfl-ı şû'le :	alev çocuğu
tîg-ı âtes-tâb-ı cevr :	cevrin ateş gibi parlak kılıcı
tîg-ı gâyret :	gayret kılıcı
tîg-ı nigâh :	bakış kılıcı
tîr-i gamze :	gamze, yanbakış oku
tohm-ı sa'adet :	saadet tohumu
tûbî-i kâdd u hadd-ı cânân :	sevgilinin güzelliği ve boyu bosu cânân
tûl-ı ‘ömr :	uzun ömr
tumâr-ı devr :	tumar yazısı

turfetü'l-'ayn	:	bakış
Türk-i tâz	:	yağma Türkleri

**U**

umûr-ı hayr	:	hayırlı işler
'usûlât u nevâ-yı musikî	:	musikî usûlleri ve sesi
'uşşâk-ı dil	:	gönül aşıkları
'uşşâk-ı Hudâ	:	Allah aşıkları

**Ü**

üftâde-i enîn	:	ağlayan düskün, zavallı
ülfet-i zag	:	karganın dostluğu, yakınlığı
ümîd-i bûs-ı leb-i yâr	:	sevgilinin dudağını öpme ümidi
ümîd-i la'l-i dilârâ	:	sevgilinin dudağının ümidi
ümmîd-i 'inâyât	:	iyilik, yardım ümidi
üstâd-ı dakîk-ı bülbûlân	:	bülbüllerin ince üstâdi

**V**

vakıt-i 'azm	:	yüce devir, zaman
vakıt-i seher	:	seher vakti
vâris-i sırr-ı Nebî	:	Peygamber sırlarının vârisi
vasf-ı diger	:	başka bir vasif
vasf-ı hâl	:	halin beyanı, durum
vasf-ı hayrât	:	hayırlı işlerin vasıfları
vasf-ı şecâ'at	:	kahramanlık vasfi
vasf-ı şerif	:	asil vasif, güzel vasif
vazîr-ı kanûn	:	kanunların ortaya konması
vech-i pâk	:	temiz yüz
veliyy-i nâzîm-ı erkân-ı	:	aşkın kaidelerini koyan veli
'aşk		
velvele-i sevket-i	:	Mevlânâ'nın büyülüğünün gürültüsü
Mevlânâ		
verd-i hândân	:	gülümseyen gül, açılan gül
vezîr-i be-nâm	:	namlı vezir
vezîr-i kerem-pîşe	:	cömert vezir

vezîr-i muhterem	: saygıdeğer vezir
vezîr-i şeref-i devlet-i	: Yüce Osmanlı devletinin şerefli veziri âl-i Osman
vird-i zebân	: dillerde dolaşan dua
vişâl-i dilkes	: gönül alıcı, güzel kavuşma
vişâl-i yâr	: sevgiliye kavuşma
vücûd-i devlet	: devletin varlığı
vücûd-i zât-i pâk	: temiz yaratılışlı varlık

**Y**

yabâن-ı işve	: naz ve işveyi beceremeyen
yâd-ı nâm	: adını anmak
yed-i küffâr	: kâfirlerin eli
yed-i Mûsâ	: Musâ'nın eli
yed-i te'emmûl	: düşünce eli
yem-i aşk	: aşk denizi
ye's-i hasret	: hasret acısı, ayrılık üzüntüsü
Yûsuf-ı hüsn-i inâyet ü ikrâm	: iyilik ve cömertlik güzeli Yusuf ikrâm
yümn-i isr-bâd	: uğurlu olsun

**Z**

zabt u teshîr-i memâlik	: ülkeleri zabt etmek, ele geçirmek
zâhid-i bî-rây	: düşüncesiz zâhid
zâhid-i huşk	: kaba zâhid
zahm-ı cevr	: cevr, eziyet yarası
zahm-ı çesm-i dilber	: sevgilinin göz, bakış yarası
zahm-ı tîg	: kılıç yarası
zâirân-ı merkad-i pâk	: temiz mezarını ziyaret edenler
zamân-ı devlet	: devletinin yaşadığı devir
zamân-ı işve	: işve, naz zamanı
zâr-ı aşk	: aşktan ağlayan
zât-ı âlî ķadr	: kadri yüce, kıymetli zat
zât-ı aşk	: aşk cevheri
zât-ı bî-hemtâ	: benzersiz zat
zât-ı pâk-i lâmi'-i ķudsiyye	: kutsal parlaklığın temiz zâti ķudsiyye

<u>zât</u> -ı şerîf	:	asil zât
<u>zebân</u> -ı halk-ı cihân	:	bütün insanların dili
<u>zemzeme</u> -i sûriş	:	karışıklık yankıları
<u>zer-tâc</u> -ı devlet	:	devletin altın tacı
<u>zerd</u> -i gam	:	gam sarısı
<u>zevk</u> -ı ruhânî	:	ruhânî zevk
<u>zevk</u> -i istimâ‘-ı nağme	:	nağme dinlemenin zevki
<u>zeyl</u> -i ‘ibâdet	:	ek olarak yapılan ibadet
<u>zîb</u> -i kelâm	:	söz süsü
<u>zikr</u> -i pâk-i <u>Hudâ</u>	:	Allah'ın temiz zikri
<u>zincîr</u> -i zülf-i çîn-i çîn:	:	kıvrım kıvrım sağların zinciri
<u>zînet</u> -efzâ-yı defter-i	:	hükümdarlık defterinin süsünü artıran şâhî
<u>zînet</u> -efzâ-yı sühân	:	sözün süsünü çoğaltan
<u>zînet</u> -fezâ-yı ‘âlem-i dil:	:	gönül âleminin süsünü çoğaltan
<u>zînet</u> -i bâlâ-yı bostân	:	bahçenin yüce süsü
<u>zînet</u> -i garrâ	:	çoşan süs
<u>zînet</u> -nûmâ-yı tâc u taht	:	taç ve tahtın süsü (gibi) görünen
<u>zîr</u> -i bâl	:	kanadın altı
<u>zîr</u> -i cenâh	:	kanat altı
<u>zîr</u> -i fes	:	fesin altı
<u>zîr</u> -i pâ	:	ayak altı
<u>zîr</u> -i pâbûş	:	ayakkabının altı
<u>ziyâ</u> -yı mihr-i vezâret	:	vezirlik güneşinin ışığı
<u>zulmet</u> -i havf	:	korku karanlıklarını
<u>zûr</u> -ı baht	:	bahtın gücü
<u>zü</u> -fünûn-ı fünûn	:	fen sahibi, bilgili
<u>zübde</u> -i âl-i selâtin-i	:	cömertlik süsüyle bezenmiş sultanların özü, en yücesi
kerem-pirâye		
<u>zühhâd</u> -ı zerrâk	:	iki yüzlü zâhidler
<u>zülf</u> -i cânân	:	sevgilinin sağı
<u>zülf</u> -i dilber	:	guzelin sağı, güzel sevgilinin sağı
<u>zülf</u> -i pîç-i tâb	:	parlak kıvrımlı saç
<u>zülf</u> -i siyeh	:	siyah saç
<u>zülf</u> -i tâlân	:	talan eden, yağmalayan saç